

Beslut och provningar

Välkomna i Guds namn. Jag kommer med Guds välsignelser till er.

Mina kära vänner, Guds kärlek genomtränger hela skapelsen. Den är en levande kraft, en strålkägla som möter sig själv i en evig kretsformad rörelse, eftersom allt andligt måste röra sig i cirkulär fullständighet. Alla varelser söker efter denna mäktiga kärleksström, oavsett om de gör det medvetet eller omedvetet. Längtan efter att känna den här kärleken driver, drar, sporrar människor och andar. Deras förståelse för den här trängtan beror på deras utvecklingsstadium; de drar slutsatser och fortsätter att följa upp den med sin vilja och sina tankar. Eller så tolkar de inte dessa känslor på ett riktigt sätt och låter den här drivkraften agera genom dem och även leda dem till misstag. I avsaknad av insikt om känslornas och sökandets verkliga natur, kommer personen att leta efter falska mål och falsk uppfyllelse. De som emellertid når utvecklingsstadiet där de redan förstår vad dessa hittills oförklarliga längtansfulla känslor verkligen är, har tagit ett stort steg. De kommer också att veta i vilken riktning de ska gå. Det kommer därmed att bli färre misstag och missförstånd vad gäller ens egna själskrafter och deras budskap kommer att översättas korrekt.

Kärleken till Gud, längtan efter Gud, utgör drivkraften hos varje människa. Även de som ännu inte har funnit Gud, eller som tror att de inte tror på Gud, har dessa starka strömmar i sin själ. De som upplever en fullständig helomvändning i sin andliga utveckling och får insikt om Gud i medvetandet tar steget in i ett nytt liv. Detta kan ske inom en och samma inkarnation. Den som kliver igenom den här dörren kommer redan att leva i en mycket ljusare värld; det finns emellertid många fler portar att passera.

De flesta människor finner livet på den här jorden obegripligt. De kan inte förstå dess mening och syfte eftersom de bara ser med sina fysiska ögon. Kontakten med deras andliga ögon har ännu inte upprättats. Allting tycks därför vara meningslöst – deras sorger, deras provningar, deras ensamhet. Men när man förstår att det här livet utgör en av många lärandeperioder, en länk i en lång kedja, kommer man först att ana och senare mer och mer fullständigt förstå hur saker hänger samman. Ditt mål kommer då inte längre att vara en omedelbar lycka genom att varje enskild önskan i denna tillvaro uppfylls. Du kommer i stället att rikta din syn mot helheten. Du kan på så sätt bära

försakelserna i detta liv. Och du kan därmed klara prövningarna och uppfylla förutsättningarna som krävs för att komma in i ett högre tillstånd, i en varaktig lycka som inte kan tas bort av någon kraft utifrån.

Nu skulle jag vilja tala om den grupp människor som har passerat de första portarna, som redan har fått insikt om dessa grundläggande sanningar. Sådana människor utvecklas ofta inte så väl som de skulle kunna göra. Hur snabbt varje enskild person framskrider är när allt kommer omkring upp till hans eller hennes fria vilja. En viss person kanske bara låter sig följa med och måste reinkarnera många, många gånger för att övervinna eller uppfylla en viss sak, där de upplever den om och om igen. Andra, som har fått insikt om dessa grundläggande sanningar, kommer att agera annorlunda och inrikta sig mot att gå framåt andligt – vilket inte innebär att dra sig tillbaka från jordiska problem. Tvärtom, eftersom jordiska och andliga problem hänger mycket nära samman. Ett jordiskt problem är i själva verket uttrycket för ett specifikt andligt problem. Skillnaden ligger bara i på vilket sätt lösningen av ett problem söks, från vilken utsiktspunkt. Bara om man löser problemet på den andliga nivån, kan man hitta dess sanna jordiska lösning.

Vi ser ofta att människor vet det ena och det andra, men de uppfattar fortfarande inte de sammankopplande länkarna i sitt inre. De letar fortfarande efter Gud och efter kunskap någonstans utanför sig själva, till exempel genom att öka sin yttre kunskap – vilket i sig är bra, men inte tillräckligt. Det måste finnas en kontinuerlig balansering. Den förvärvade kunskapen måste alltid tillämpas på en personlig nivå, smältas och utvärderas i det inre så att en harmoni upprättas. För att göra sanna framsteg måste man växa från båda håll. Ny yttre kunskap måste förvärvas när den gamla har integrerats och införlivats i det inre. Kunskap får aldrig förbli teoretisk. Den måste omsättas i praktiken och rota sig i ditt personliga liv. Varje person behöver således vidga sin kunskap om skapelsens och de andliga lagarnas sanna natur. Men det yttre vetandet utgör endast en del som inte får tas som helheten. Utan den andra delen, det inre införlivandet, kan det inte finnas någon harmoni i era framsteg, ingen verklig uppfyllelse och därmed faktiskt inga framsteg.

Du måste bekanta dig med dig själv, vända blicken mot dig själv, granska dig själv och förvärva en disciplin för att övervinna motståndet som är så svårt i början. Du måste observera alla dina tankar om dig själv som smickrar dig och som du så lätt bedrar dig själv med. Sedan måste du göra dig kvitt dem eller revidera dem. Detta arbete är något som är speciellt, som skiljer sig för var och en av er, samtidigt som det mesta är likartat eller till och med kan vara detsamma. När vi talar om människans andliga utveckling, menar vi något mycket individuellt för var och en av er. Och ni, mina kära vänner, bör utforska er själva och fråga: ”Vilken dold del av mig reagerar fortfarande inte i överensstämmelse med den enda verkligheten, de andliga lagarna, även om det bara är på en subtil inre nivå? Var saknar jag klarhet vad gäller vissa saker i mig själv?”

En sådan inre granskning bör ständigt pågå. Du kommer då långsamt att kunna avlägsna det som ännu inte står rätt till inom dig, så att du blir lyckligare. Du behöver vara klar över vilka hinder som finns inom dig, och för att få klarhet behöver du utforska ditt inre och du behöver också en sann inre vilja och ansträngning. För om du saknar lycka inom något område, kan du vara säker på att den avsaknaden har en direkt koppling till en specifik inre blockering. Om dina önskningar bara skulle tillfredsställas utan att du först avlägsnade de inre hindren, skulle det aldrig kunna göra dig riktigt lycklig. Du skulle inte kunna bygga upp en bestående lycka; den skulle behöva lösas upp. Först när du har upprättat en inre harmoni, en relation till Gud där hans lagar fullbordas inom dig, är din själ mogen att omfatta lycka.

Människor undrar ofta över kommunikationen med Guds värld. ”Ja” säger de, ”jag kan tro på att en sådan kommunikation är möjlig, men vad kan den betyda för mig? Vad behöver jag den för?” Mitt svar är att en sådan kommunikation kan ge dig en av de delar som behövs för din fortsatta utveckling, nämligen att ta in utifrån. Dessutom ger den ledtrådar, hjälp och riktning för att söka, upptäcka och tillämpa den yttre kunskapen på de inre problemen, vilket utgör utvecklingens andra nödvändiga del. För detta behövs ständig uppmuntran, styrka och välsignelse, bortsett från mycket specifik, konkret hjälp. Även den kan emellertid ges genom andlig kommunikation. Det har alltid funnits vissa exceptionella, kloka människor som andra har kunnat ledas till. Även i dessa fall, precis som med ett medium, är Guds värld direkt aktiv. Den särskilda personen är då ett instrument för Guds värld. I det ena fallet sker inflytandet genom inspiration, i det andra är den verksam på ett direkt sätt. Men hjälpen utifrån, på vilket sätt den än sker, är en viktig komponent som du behöver för att växa. Du kan använda kunskapen som förvärvats på så sätt som material, som byggstenarna som du bygger ditt liv med på ditt eget sätt.

I mitt förra föredrag berörde jag kortfattat ämnet att fatta beslut. Jag fick frågan hur det är möjligt att alltid veta vad den rätta handlingen är. Det är en av de saker som ni behöver lära er, även om det ibland tycks vara svårt. Många människor kan fatta beslut på den yttre nivån, även om vissa inte ens kan göra det. Ett stort antal människor kan dock inte fatta de inre besluten. Deras känslomässiga strömmar och inre känslomässiga reaktioner gör dem helt oförmögna att bestämma sig inombords, och de är inte ens medvetna om det eftersom processen är övertäckt. Först när de börjar överväga sina innersta motiv och känslor, kommer de att inse vad som pågått. De kan då börja fatta inre beslut. Oförmågan att fatta inre beslut uttrycker sig inte bara i problem som direkt tycks ha att göra med andra människor, utan mer i ens inre inställningar, känslor och reaktioner.

De som inte fattar ett beslut är ofta samma personer som mycket uppriktigt strävar efter att följa sin själs trängtan. Även om de verkligen vill göra det som är rätt och rättvist, drar de sig för att göra något då det kanske inte behagar Gud. De är rädda för att göra fel, så de gör ingenting. De

förstår inte att genom att inte fatta ett beslut, fattar de också ett beslut. Världen, och det som ni kallar tiden, står aldrig stilla. Allting befinner sig i livets ström och allting du gör, inbegripet att inte göra något, måste ha en konsekvens. När du undviker att fatta ett beslut, betyder det att du ännu inte har hittat en nyckel till din själ. Du lever, kanske utan att vara medveten om det, i rädsla. Du tar inte befälet över ditt skepp eftersom du tror och hoppas – återigen omedvetet – att Gud eller ödet kommer att fatta beslutet åt dig. Detta kan vid somliga tillfällen till och med hända, men i allmänhet har Guds värld inte tillåtelse att ingripa, eftersom en av de saker som ni måste lära er är att ta ansvar för era beslut. Ni behöver lära er att tränga igenom det mörka molnet som döljer sanningen och skapar förvirring. Detta måste göras genom ert eget bemödande, genom er personliga andliga strävan, genom er växande medvetenhet om er själva.

Att sträva efter att övervinna ditt motstånd är det enda sättet att skärpa ditt andliga seende. Bara på det sättet kan du uppfatta vad som finns i din egen själ såväl som runt omkring dig. Du måste lära dig att utvärdera även mycket komplicerade situationer och förstå vad som står på spel både för dig och för andra. Du måste lära dig att uppnå det yttersta för din andliga utveckling och rening genom att lösa hittills olösta problem. Du behöver konfrontera ett problem i stället för att undvika det som en struts som begraver sitt huvud i sanden.

Om du, efter att ha tagit dig an problemet, kommer till slutsatsen att du ännu inte är förmögen att fatta ett beslut för att du ännu inte kan uppfatta vilken riktning du ska ta, befinner du dig i ett helt annat tillstånd. Du kan då be Gud om inspiration och kunskap och därmed vara redo att ta emot den och agera därefter. Den nödvändiga insikten kommer till dig när du har förberett dig genom dina egna bemödanden. Det är en sak att undvika ett beslut, skyla över allt som relaterar till det och helt vända sig bort från problemet. Det är en helt annan sak att sträva efter sanningen och medvetet och villigt bestämma sig för att inte fatta ett beslut tills man, efter att man personligen har bemödat sig ytterligare, är redo att ta rätt kurs. Och när beslutet verkligen är det rätta, kommer ingen skugga av tvivel att finnas kvar inom dig. Resultatet blir en ständigt växande inre frid och harmoni i din själ. Endast på detta sätt kan du bli kaptenen på ditt skepp.

Du kan få insikt om den rena sanningen i en situation och veta vad den rätta handlingen måste vara för dig, men bara om du gör dig av med alla täckmantlar som smickrar ditt jag, allt som ger näring åt självbelåtenhet och lockar dig till minsta motståndets väg. När människor lever hela sitt liv och undviker att fatta beslut, kommer reaktioner och kedjereaktioner att följa. En andlig form skapas som kommer att göra det ännu svårare i nästa liv att reda ut knutarna och lära sig att fatta beslut. Ni som tar emot dessa ord bör därför begrunda dem väl. Förstå att när man undviker beslut så leder det till stor skada, inte bara i andliga utan också i rent jordiska frågor. Det förhåller sig så även ur ert själviska egos perspektiv, som ni kommer att se när ni väl tar er förbi er kortsynthet.

Ni måste skapa er egen lycka genom att helt och fullt följa de andliga lagarna. Utan detta beslut kan det inte finnas någon nytta.

Så, finns det några frågor?

FRÅGA: Själarna i de lägre sfärerna förmodas utstå stor smärta. Hur kommer det sig då att Lucifer, som är den värsta av alla onda andar, inte verkar lida? Är det rättvist?

SVAR: Ni människor tror alltid att det inte finns något värre än smärta. Det finns dock något värre, nämligen det stadiet innan en själ kan känna smärta. När du känner smärta befinner du dig redan ett steg närmare Gud. Jag skulle vilja förklara detta för er, så att ni kan känna skapelsens storhet och se hur de mörka krafterna i slutändan måste spela i Guds händer.

Jag ska ge er detta exempel: Lucifer har sina hantlangare; även i hans rike finns det en hierarki av mycket mäktiga och mindre mäktiga varelser. Om en sådan mäktig hantlangare misslyckas med att fullfölja en uppgift som har tilldelats honom – möjligen att avskräcka en människa från att följa sin väg till Gud, för att människan använde sin fria vilja för att motstå frestelsen – kommer han att förlora mer och mer av sin makt, tills han själv kommer att pinas av sina onda andekamrater. Och den som befinner sig i en extrem smärta måste komma närmare Gud, eftersom det är då som individens behov av Gud är störst. Ju ”lägre” han således sjunker i de mörka sfärerna, desto ”högre” stiger han i själva verket. Ju längre bort han befinner sig från smärta, desto större är den inre disharmonin, och Lucifer befinner sig i den största disharmonin. Ju större disharmonin är, desto starkare behöver de inre strömmarna harmoniseras. Detta fortsätter tills sådana individer når den punkt där de kan öka sin inre harmoni även utan smärta. Övervinnandet av olika motstånd kommer senare att ersätta smärtan, tills så småningom inte ens kampen mot motståndet behövs. Alla ni kan få en föränning av den här processen när ni erinrar er hur mycket närmare ni är en inre harmoni när ni upplever en ren smärta, än när ni inte riktigt är i en smärta, utan känner er upprörda, upproriska och sönderslitna i många riktningar och uppfyllda av mycket disharmoniska känslor. Ju mer Guds lagar utökar sitt inflytande, desto färre hantlangare kommer Lucifer därför till slut att ha.

FRÅGA: Varför är det så att man känner sig övergiven av Gud, att man tycker sig vara utan hjälp från de högre sfärerna när man går igenom de svåraste perioderna?

SVAR: Så är det ofta. När du provas, lär du dig först att uppnå ditt mål med hjälp av andligt beskydd. Denna beskyddande inverkan kommer sedan att ställa sig något åt sidan och du lämnas åt dig själv, på lika avstånd, så att säga, från de gudomliga och de mörka krafterna. Du måste ensam stå på dig och handla rätt utifrån din egen vilja. Och sedan, när du har klarat prövningen,

tillåts de mörka krafterna periodiskt att komma ganska nära dig – även om den gudomliga kärleken alltid är nära och bevakar att allting går bra – så att du kan stå på dig ännu bättre. Först då är du tillräckligt stark så att Gud kan räkna med dig fullt ut; först då kan du vara säker på att du kan behärska ditt lägre jag, dina svagheter som behövde prövningen av just detta slag. Detta är processen. Då, i de så kallade gynnsamma perioderna, samlar du ny styrka för nästa prövningsperiod och kan njuta av frukterna av det du redan har uppnått.

Det är upp till varje människa att använda sig av de andliga lagarnas vapen och slåss med dem. Ingen ond ande, låt vara den mest mäktiga, kan göra något mot dig såvida du inte tillåter det. I den stund som du bekämpar ditt lägre jag, skyddar du dig helt och hållet. Detta är vad som måste göras: att ta striden! Detta är inte att begära för mycket av er. Perioderna när människor känner sig ensamma kommer bara när de är redo att använda sin vilja för att stå upp för sig själv utan hjälp. Den inre viljan är alltid en mycket viktig faktor, men det förväntas aldrig mer av dig än vad du kan åstadkomma.

FRÅGA: Men det finns många människor som lider så mycket att de inte kan uppbåda den styrkan. Till exempel, någon som har en sjukdom som han vet att han måste dö av. Vad ska en sådan person göra?

SVAR: Det är precis då som man ofta upplever att man möter prövningarna, mer än bara att leva ett alldagligt liv. De som är särskilt märkta av ödet är ofta mycket mer förmögna att möta sina prövningar genom att acceptera dem för vad de är och lära det som är nödvändigt från dem och genom att villigt ta sitt kors i stället för att träta med sitt öde. Jag måste om och om igen understryka att Gud aldrig ger någon mer än vad man kan, eller skulle kunna, bära och uppfylla om man bara var villig. Ni människor kan inte bedöma andra människors inre resurser och vad de gör med dessa resurser, hurvida de låter dem ligga i träda eller riktar in dem i fel kanal. Ni håller dessutom alltid fast vid den felaktiga övertygelsen om att död och smärta är de värsta sakerna som kan hända er. Jag menar här den fysiska döden, som absolut inte ska betraktas som ett straff. Andlig död är det värsta, och den står vid slutet av minsta motståndets väg.

FRÅGA: Vad är andlig död?

SVAR: Andlig död är att överlämna sig till mörkrets krafter, medvetet eller omedvetet, det vill säga att avskilja sig från Guds värld. Det finns alltså inte bara andar som är separerade från Gud, utan också människor. De kommer inte att ansluta sig i hans led då de föredrar att gå minsta motståndets väg och att ge efter för sin svaghet. De hör således till de dödas land. Detta är andlig död. Men detta är inte på något sätt ett evigt tillstånd.

Ursprungligen gett på tyska, översatt till engelska av Hedda Koehler och Judith och John Saly.
Redigerat av Judith och John Saly, 1996.
Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök www.pathwork.org

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-04-21