

Gud: Skapelsen

Välkomna i Herrens namn! Ni är alla välsignade, välsignad är denna stund. Mina kära vänner, de flesta av er tror att när jag ger ett föredrag, väljer jag ämnet själv fritt och godtyckligt på eget bevåg. Riktigt så är det inte. Jag tror att det kan vara intressant för er att kort få höra om hur ett ämne väljs och vad som görs i andevärlden vad gäller er lilla sammanslutning.

Förstå först och främst att som en motsvarighet till er sammanslutning på jorden som gradvis växer sig större, finns det en avsevärt större sammanslutning i andevärlden som styr allt som berör er sammanslutning. Denna organisation i andevärlden hjälper och vägleder er och styr över många faktorer som har med er alla att göra, men i en mycket mer vidsträckt skala än någon av er kan inse.

Jag vill betona att det inte finns några tillfälligheter här; ingen av er har dragits till denna sammanslutning av en slump, inte ens de som kommer hit en gång och inte stannar för att de saknar antingen den andliga mognaden för att förstå vad som pågår eller för att de inte vill utvecklas andligt och gå denna väg mot fullkomning, för vilken en kontinuerlig tillförsel av andlig föda är nödvändig.

Det är inte heller någon tillfällighet att det i de första stadierna av er sammanslutning kommer fler människor från den senare kategorin. Det finns ett syfte och en anledning till det som jag nu kommer att förklara. Till dess att människorna som hör till den inre kretsen som aktivt hjälper till att bygga upp den här sammanslutningen, har visat sig vara tillräckligt medvetna om många av sina svagheter, utgör närvaron av människor som ännu inte helt uppskattar denna kommunikation med Guds värld ett prov för dem. Varje prov är ett direkt eller indirekt resultat av den egna ofullkomligheten och dess oundvikliga syfte måste också vara att öka lärandet och därmed stärka medvetenheten om varje individs svaghet. Ni som tillhör den inre kretsen har ett stort ansvar och måste därför bli starka. Detta kan endast uppnås genom alla möjliga händelser, även till synes oviktiga och skenbart tillfälliga händelser. Alla som aktivt och med öppna ögon verkligen går denna väg, kommer att observera och pröva allt som händer dem under en dag, så att de kan öka sin självkänedom ytterligare. I den utsträckning som ni växer er starkare både andligt och känslomässigt och blir mer fullkomliga, kommer inte bara era personliga konflikter att minska,

utan även karaktären och den andliga utvecklingen hos de flesta människor som ansluter sig till er grupp kommer att förändras. Så ni förstår, det är inte bara en slump att de flesta människor som kommer till er i början inte är av den kaliber som ni kanske skulle önska. Ni har antagligen märkt att detta redan har börjat förändras och det kommer att förändras ännu mer allteftersom tiden går.

Människor som faller in i ovanstående kategori och som närmar sig er i början av en sådan sammanslutning är samtidigt inte heller slumpmässigt vägledda hit. De kan ha vissa förtjänster från tidigare liv – eller från samma liv för den delen – genom vilka de förtjänar speciell hjälp och vägledning för att de ska kunna utvecklas andligt längre och snabbare. Det måste emellertid alltid överlåtas åt lagenligheten och deras egen fria vilja vad gäller huruvida de vill acceptera den. Trots dessa förtjänster, saknar de ofta i övrigt den nödvändiga andliga mognaden för att acceptera hjälp. Möjligheten bör inte desto mindre erbjudas dem. Om de bejakar den, innebär det en stor seger för dem och också för Guds värld. Om de avvisar den, tjänar deras avvisande det goda syftet att utgöra ett nödvändigt prov och ett lärande för dessa personer med starka armar och axlar, andligt sett, så att de kan vara värdiga den stora uppfyllelsen som väntar på dem.

Vissa av er som tror att ni kommer hit av en slump, bara för själva upplevelsen eller till och med av nyfikenhet, behöver veta att det ligger mycket mer bakom det än så. Det finns en organisation i andevärlden som leder er och som avgör vem som ska väljas och vem som ska låtas passera åtminstone vid den här tidpunkten. Särskilda andar som har den här uppgiften och är utbildade för detta arbete, skickas som spanare för att beakta alla relevanta omständigheter vad gäller individerna i fråga. Om det verkar som att en person borde vara med, eller åtminstone bör ges chansen, då kontaktar dessa spanarandar personens skyddsandar: de senare leder sina skyddslingar till någon i er krets och kanske inspirerar den personen att föreslå idén om att gå med i er grupp. Detta ger er en uppfattning om hur mycket arbete och omsorg som är inblandat även i minsta detalj.

Valet av ämnen för föredragen kräver också ett avsevärt arbete i andevärlden, för vad som är det lämpliga ämnet vid den lämpliga tidpunkten är inte alltid lätt att avgöra och jag personligen skulle omöjligen kunna göra det ensam. Ni har inte ens den vagaste idé om hur ordnad och organiserad Guds andevärld är! Effektiviteten hos andarna som är utbildade på ett visst sätt för sina specifika uppgifter och effektiviteten i samarbetet som är inblandat, är något som överträffar er förståelse. Det finns exempelvis ett antal mer upphöjda andar över mig som jag behöver rådgöra med vad gäller valet av ämne för ett föredrag och vad gäller råden som ges till vissa individer, liksom vad gäller olika övriga beslut. Dessa andar tar å andra sidan även mina åsikter, mina erfarenheter och mina råd i beaktande. Jag har ett antal hjälpare som jag sänder ut eller som hjälper till med andra uppgifter i samband med uppbyggnaden av er sammanslutning. Efter att ha beaktat alla dessa rapporter som kommer från andar som är delaktiga i detta arbete, bestäms varje ämne och även

gränserna för hur långt jag kan gå när det gäller att svara på vissa frågor som oväntat kan komma upp. Dessa beslut fattas på grundval av det stora antalet komponenter och situationer där alla gällande lagar ska beaktas. Det är ett slags bokföringsarbete, om jag kan kalla det så, där många detaljer noggrant måste övervägas och vägas.

Ni har ingen aning om hur mycket arbete som är inblandat i vår värld vad gäller er sammanslutning och hur mycket det finns att beakta när det gäller framtiden. Det är så svårt att avgöra vilken information som kan vara skadlig för vissa lyssnare och läsare samtidigt som den är användbar för andra, beroende på i vilken grad de har gjort framsteg och tiden som det har tagit för dem att göra framsteg. Det är med andra ord svårt att hitta sätt att främja utvecklingen hos varje individ som tillhör er grupp genom att ge precis rätt mängd andlig föda vid rätt tidpunkt och samtidigt på ett klokt sätt planera för gruppens framtid som en helhet.

Ni är så blinda i er värld. Ni känner bara igen det som är precis framför er. Ni inser inte att en viss sanning som får höras för tidigt ofta kan vara mer skadlig än om den får höras för sent. Ja, mina vänner, så är det! Det kan å andra sidan ha en avgörande betydelse för vissa människor att få höra en viss sanning eller andlig lag vid en viss tidpunkt. I sådana fall måste informationen som ges formuleras på ett sådant sätt så att den inte kommer att förstås av dem som ännu inte är redo och mogna.

Detta kanske kan ge er en uppfattning om organisationen i andevärlden som utgör motsvarigheten till er grupp. Denna organisation är djupt delaktig i många detaljer som ni helt bortser från; den arbetar med kärlek, omsorg och visdom för att styra allt till den största fördel för alla berörda, inbegripet dem som ni ännu inte känner men som kommer att ansluta sig till er i framtiden. Att beräkna alla dessa data kräver utbildade experter som arbetar med oupphörliga insatser, framsynthet och en grundlig kunskap om den gudomliga lagen såväl som med en stor hängivenhet till Gud och hans stora frälsningsplan. Att er sammanslutning växer på ett lämpligt sätt är synnerligen viktigt i frälsningsplanen och har en djupare betydelse än de flesta av er anar. Genom förklaringar kan ni lite bättre förstå det som först tycktes vara en kedjereaktion av tillfälligheter, men som inte utgör något annat än en stor vägledning som är satt i verket. Ni kan därmed förstå det faktum att den inre bilden av varje person som kommer hit har beaktats, även in i minsta detalj, så att inte bara ämnena för de allmänna föredragen bestäms av alla dessa faktorer tillsammans, utan också sättet som vissa förklaringar ges och hur vissa ämnen behandlas. Ni kommer att förstå att jag inte kommer hit och fritt väljer ett ämne. När människor lyckas kontakta Guds värld, händer det aldrig att anden som kontaktas har ett fritt val av ämne eftersom alltför mycket måste beaktas och alltför mycket står på spel som ni inte känner till.

Förra gången sa jag att jag skulle tala om änglarnas fall. För att kunna göra det på ett effektivt sätt, så att ni kan förstå det så mycket som någon människa är förmögen att förstå det, måste jag diskutera det i den här ordningen: Gud, skapelsen, änglarnas fall och frälsningsplanen. Jag kan endast beröra vart och ett av dessa ämnen på ett mycket övergripande och komprimerat sätt, eftersom jag omöjligen kan infoga all denna information i ett enda föredrag. I mitt förra föredrag började jag med en förklaring kring Jesu Kristi ande, som utgör en väsentlig del av alla dessa ämnen. Först kommer jag kortfattat att komprimera den här informationen och lägga till vissa kompletterande detaljer senare. Jag vill mycket starkt understryka att detta föredrag berör de största frågorna som finns och att det därför är mycket svårt att presentera det på ett sådant sätt att det kan greppas, även av dem som är andligt framskridna. Ni bör således inte försöka absorbera det ni hör enbart med ert begränsade intellekt; detta skulle inte leda er någonstans. I stället bör ni försöka lyssna med hjärtat, med själen och med era innersta sinnen så att ni kan känna sanningen snarare än förstå den intellektuellt. Bara detta kommer att ge er en verklig förståelse; det kan i en bemärkelse utgöra ett material som innehåller frön för upplysning.

Till att börja med, vad kan jag överhuvudtaget berätta om Gud, mina vänner? Han är så stor att hans storhet aldrig kan förmedlas i ord. Särskilt för en människa är det omöjligt att känna, att uppfatta, än mindre att veta vad Gud är. Jag vill bara säga så här mycket om Skaparen: Gud är person och även princip. Mänskliga religioner och mänskliga filosofier har alltid debatterat den här frågan. Den ena uppfattningen hävdar att Gud är person; den andra hävdar att Gud inte har någon substans, utan är enbart princip och kraft. Som jag redan har sagt är båda synsätten sanna. Gud i sin manliga aspekt är Skapare och är som sådan en person.

Den manliga aspekten utgör den skapande aspekten, inte bara vad gäller Gud, utan med sitt ursprung i Gud utgör den universums skaparprincip hos alla varelser. I denna egenskap fattar Gud beslut, skapar talanger och fastställer. I denna egenskap skapade Gud, som Skapare och person, universum med alla dess lagar samt andra varelser, även om skapandet av det senare ägde rum i förening med den kvinnliga gudomliga aspekten. Vad som avses när man säger att Gud skapade sina barn till sin avbild, är att alla gudomliga aspekter återfinns i mindre grad hos dessa skapade varelser. Skaparförmågan finns således också hos varje varelse i viss utsträckning.

Denna gudomliga substans som Gud besitter i maximal grad och som Kristus besitter i en mindre grad, men i högre grad än alla andra varelser, kan bäst beskrivas som ett flytande ämne som består av den mest strålände materian. Den utgör livskraften. Gud, liksom alla varelser i sin högsta utvecklingsform, kan lösa upp detta flytande ämne så att den kompakta personligheten blir ett flöde, en princip eller en gudomlig ström. Det betyder inte att individualiteten som en tänkande individ som kan fatta beslut, tillintetgörs. I detta flytande tillstånd är den kvinnliga gudomliga aspekten framträdande. Det är varandets tillstånd, ett tillstånd där det långsamma växandet och det

organiska uppbyggandet råder. Närhelst Gud så vill, kan fluiderna dras tillbaka så att hans manliga aspekt blir framträdande igen. Samma sak gäller för alla skapade varelser i deras högsta utvecklingsstadium. Om deras kvinnliga aspekt är framträdande, smälter de samman med Gud i ett tillstånd av att vara. Med sin manliga aspekt framträdande, hjälper de till i skapelsen enligt Guds vilja och enligt den gudomliga lagen. Jag inser att allt detta är omöjligt för er att förstå fullt ut. Det kan bara vara en början till mer djupgående insikter som återstår att komma. Inte ens de högsta andarna kan fullt ut greppa Guds kärlek, visdom och fullkomlighet och hans skapelses oändliga mångfald. Vi kan bara stå i vördnad och glädja oss och lovprisa honom!

Som jag nämnde i mitt förra föredrag, så framlade Gud som sin första skapelse Jesu Kristi ande och den mesta av denna gudomliga substans finns i Kristus. Vissa religioner hänvisar därför till Gud Fadern och Gud Sonen. Ni kan se att det finns en sanning i det uttalandet, även om det är felaktigt att betrakta dem som en och samma person. Efter Kristus ande kom många andra varelser till liv, så många att ni inte skulle kunna räkna dem med de tal som ni har tillgång till i er värld. En gång fick jag frågan ”Varför skapade Gud dessa varelser? Då han är allvetande, måste han ha insett att en misär skulle kunna uppstå ur det”. Detta är i hög grad en viktig fråga som jag nu kortfattat skulle vilja beröra.

Gud är kärlek och kärleken måste dela; detta är kärlekens natur. Gud insåg givetvis att eftersom han skapade varelser med en fri vilja, kunde de med den fria viljan bestämma sig för att en misär skulle uppkomma, antingen permanent eller tillfälligt. Som en indikation på hans storhet, skapade Gud inte desto mindre varelser som fritt kunde välja med makten som gavs till dem. De skulle antingen äga visdomen att inte missbruka sin makt och därmed leva inom den gudomliga lagens fullkomlighet i ett evigt salighetstillstånd, eller, om de bestämde sig för att inte göra det, skulle de till slut börja förstå den gudomliga lagens fullkomlighet desto mer, efter att ha gått igenom dödens dal. De skulle därmed vara mer gudalika än någonsin tidigare. Den tillfälliga misären för dem som kanske bestämmer sig felaktigt är ingenting jämfört med evighetens salighet och lycka efter att den självpåförda misären har upplevts. Skillnaden i vidden mellan dessa visar detta så tydligt att en ande inte ens behöver vara särskilt mycket utvecklad för att inse detta faktum.

Gud skapade således många varelser och många världar, långt innan en materiell värld existerade: harmoniska, lyckliga och oändligt vackra världar med oändliga möjligheter som utvecklade skapande gudomliga aspekter för alla varelser. Den gudomliga substansen i varje skapad varelse var här aktiv på ett fritt sätt och inte täckt av främmande materia som inte är gudalik. Jag har ofta sagt att det är er uppgift att avtäcka den gudomliga substansen inom er och frigöra den från dessa lager som är motsatta Gud och som berövar dig din enhet med dig själv och med Gud. Denna gudomliga substans kallas också för en människas högre jag eller gudomliga gnista. Den kallas ibland även för den heliga Anden. Den heliga Anden är inte en enskild varelse, inte heller är den

en del av Guds treenighet i den bemärkelse som den ofta tolkas: den är helt enkelt den gudomliga substans som varje levande varelse äger i en viss utsträckning, oavsett om den i viss grad är frigjord från andra ämnen eller fortfarande är övertäckt av dem. Ni kan alltså förstå att tanken om treenigheten ofta har missförstått; samtidigt finns det också en stor sanning i missförståndet.

Ni kommer nu att vilja veta hur dessa främmande lager kom att övertäcka den gudomliga substansen som varje varelse ursprungligen var. Detta handlar om änglarnas fall, för ett annat namn för dessa rena, gudalika varelser eller heliga andar är änglar. Först vill jag dock nämna att det är ett stort misstag att anta att denna gudomliga substans som finns i alla är Gud själv eller identisk med Gud Skaparen. Gud är ett väsen och vad du äger inom dig utgör gudomlig substans och har många av de gudomliga attributen, dock inte i samma utsträckning som substansen som Gud själv utgör. Den gudomliga gnistan inom dig är gudalik. Endast denna renade och frigjorda substans inom dig är förmögen att förenas med Gud och därför att vara ett med Gud. Ingen substans som är olik Gud kan förenas med honom. Det är felaktigt att förväxla den gudomliga substansen i varje skapad varelse med den substans som utgör Skaparen själv.

Människor lyfter ofta fram idén om att Gud inte borde ha försett sina varelser med fri vilja, för då skulle änglarnas fall aldrig ha ägt rum, eller de hävdar att Gud åtminstone borde ha ingripit när fallet började. Detta synsätt är dock så kortsynt och så blint. Varje skapad varelse kan endast vara lycklig genom att förenas med Gud. Och för att vara förenad med Gud, måste man vara av samma substans och utrustad med samma aspekter och kvaliteter, annars skulle man vara olik Gud och därmed oförmögen att vara förenad med honom. Den fria viljan och den fria valet medför möjligheten att styra sin fria vilja på ett sätt som går emot den gudomliga lagen. Gudomlighet, kärlek, visdom och ett antal ytterligare gudomliga kännetecknande egenskaper ligger i det fria och riktiga valet och i att avstå från att missbruka makten. Det är av största vikt för er alla att förstå den här tanken, för då kommer ni att kunna svara på många frågor som ni hittills kanske inte har förstått.

Gud har också satt i verket ett oändligt antal lagar i skapelsen. Dessa lagar inrymde på förhand möjligheten att återvända till Gud om och när någon av de skapade varelserna skulle använda sin av Gud givna makt och frihet på ett felaktigt sätt. Dessa lagar är verksamma i kretslopp som måste avslutas; vad som än händer, följer dessa kretslopp sin kurs och lagarna fungerar på ett sådant sätt att allting som en gång vände sig bort från Gud och den gudomliga lagen till slut kommer att återvända. Ju större avståndet är till Gud, desto mer misär, för bara i Gud och med Gud ligger lyckan. Men genom denna misär uppstår ett starkare incitament att återvända till Gud. Den här tanken lämpar sig också mycket väl för djupa meditationer. Genom att komma underfund med en del av den här sanningen, kan ni börja förstå många saker som hittills har förblivit dolda för er.

Om era ögon och era inre sinnen renas tillräckligt, kommer ni att känna igen den här lagen även i era dagliga liv, även i små händelser.

Det fanns alltså andliga världar under en mycket, mycket lång tid där alla skapade varelser levde i ett lycksaligt tillstånd på ett sätt som inte går att föreställa sig. För alla varelser, allt sedan de kom till, fanns möjligheten att fritt välja att antingen leva inom den gudomliga lagen eller att agera emot den. Vid en tidpunkt föll en ande in i frestelsen att agera emot den. Ni kan återfinna den symboliska beskrivningen av detta i berättelsen om Adam och Eva i paradiset. Detta ägde egentligen rum på ett helt annat sätt, även om idén om en frestelse fanns där. Kanske kan ni förstå något av detta när ni föreställer er att ni kan äga en stor makt. Du kanske vet att det kan visa sig vara farligt för dig att använda den makten på ett visst sätt, men så länge som den makten inte utnyttjas, kan du känna en nyfikenhet kring vad som verkligen skulle hända om du faktiskt använde den. Den här frestelsen blir starkare och starkare. Ju starkare den blir, desto mindre kan man tänka på medel för att motverka frestelsen. Du har inte ens för avsikt att fortsätta använda den här farliga makten, men du känner att du måste prova lite, bara för att se. All den teoretiska kunskap som du kan ha som säger att om du provar det en gång, kanske du inte längre kan motstå att låta dig svepas med av det, upplöses under det att frestelsen växer sig starkare.

När den första anden väl gav efter för frestelsen, satte den igång något som inte längre kunde förändras. Den anden visste en gång att det skulle vara så, men ville inte komma ihåg det efter att han hade sviktat. Resultatet var inte en omedelbar förändring, utan en gradvis förändring. Förändringen från harmoni till disharmoni ägde rum lika gradvis och lika långsamt som en personliga förändring sker från disharmoni till harmoni. Det senare är utveckling; det förra skulle kunna kallas en bakåtgående utveckling eller inveckling, och inte heller den kan ske plötsligt. Jag skulle här vilja ge er ett annat exempel på denna process som kan hjälpa er att förstå den, genom att försöka känna in den. Låt oss anta att du är frestad att ta en beroendeframkallande drog som du inte har för avsikt att helt och hållet ge efter för, i vetskap om, vilket alla vet, att detta skulle innebära ditt förfall i alla avseenden. Men du tror att du kan prova den bara en gång, bara för att se hur det är. Efter denna enda gång kan du inte längre fly, för du är fångad. Samma princip gäller för allt som sätter sig emot den gudomliga lagen.

Den här enda anden som först gav efter, frambringade en kraft som gick i motsatt riktning mot den gudomliga lagen, men det var fortfarande samma kraft som bara användes annorlunda. Med den kraften kunde anden påverka och ha en inverkan på många andra andar, lite i taget. Men inte alla andar påverkades. Det blev en uppdelning mellan dem som gav efter och dem som inte gjorde det. Med de förra började ”änglarnas fall”. I denna process omvandlades varje gudomlig aspekt till dess motsatta natur: harmoni omvandlades till disharmoni, skönhet till fulhet, ljus till mörkret,

visdom till blindhet, kärlek till hat, rädsla eller egoism, och enhet blev separation. Helheten splittrades sedan ännu mer ju mer detta tryck från frestelsen fortsatte. På så sätt uppstod ondskan.

Jag förklarade en gång att de andliga världarna är psykologiska världar, vilket inte betyder att de är utan substans och utan form. Det är bara i er materiella värld som tankar och känslor är abstrakta; i andra världar skapar andar sina egna världar där de lever i överensstämmelse med sina sinnestillstånd. Varje sinnestillstånd skapar som en reflexmässig handling en sfär som består av landskap, hus, föremål och så vidare. Det är således endast lika utvecklade andar som kan dela en värld, som, i vissa utvecklingsstadier, underlättar livet i allmänhet men som av samma skäl saktar ned den individuella utvecklingen. När ni har i åtanke att er värld skapas av era inställningar, era tankar, era känslor, era åsikter och era mål, kommer ni att förstå att de högsta andarnas värld är vacker och ljus medan de fallna andarnas värld har blivit mörk och obehaglig. Sedan den stora planen sattes i verket, uppstod många mellanvärldar i olika grader av harmoni och disharmoni, i enlighet med de utvecklingsstadierna som de en gång fallna andarna hade uppnått. Er materiella värld utgör en av dessa mellanvärldar.

De flesta av er vet att den enskilda anden i sin högsta grad av utveckling kombinerar gudomlighetens manliga och kvinnliga aspekt. Det finns då inte någon inre uppdelning eller oförenlighet. Att mannen och kvinnan existerar som separata väsen är ett resultat av den här tudelningen, som ni nu förstår den. Varje människa har därför sin motsvarighet. Den mänskliga önskan om att hitta rätt partner är ingenting mindre än den djupa längtan efter att återförenas med sin separerade andra del. Varje individ går igenom vissa inkarnationer med sin sanna dubbelgångare eller motpart, för i lyckan som en sådan återförening medför, ligger det en plikt i att fullgöra något. Vissa andra inkarnationer måste gås igenom utan den motsvarigheten; i det finns det en annan slags fullbordan. Den senare formen av inkarnation utan att möta sin sanna motpart, betyder dock inte att det är nödvändigt att ha ett liv i celibat. Det kan finnas andra partners som man inte bara kan bygga en stor lycka med, utan som man också kan uppfylla andra uppgifter med, karma som betalas av och så vidare. Om du går igenom en inkarnation utan din sanna motpart, utan i stället har en annan partner som du har något att uppnå tillsammans med, tro alltså inte att din motpart i andevärlden kommer att bli sårad eller avundsjuk på grund av kärleken som du kan ge till din nuvarande partner. Så är det inte. Saker fungerar inte så i den absoluta verkligheten. Oavsett på vilket sätt du lär dig det, om du lär dig att älska, kommer du ett steg närmare Gud, din uppfyllelse och din befrielse – och därmed också din motpart. Den starka önskan om kärlek av detta slag utgör längtan efter att förenas med din motpart för att bli hel igen. Den uppfyllelsen beror dock på hur den här kraften styrs.

Mindre utvecklade varelser, som djur och växter och mineraler, befinner sig fortfarande i ett tillstånd där ytterligare splittring eller uppdelning råder. Det mänskliga tillståndet, där man så att

såga är delad i hälfter, utgör den sista formen innan återföreningen med ens ursprungliga tillstånd kan äga rum. De disharmoniska världarna som uppstod genom separationen från Gud och genom det så kallade änglarnas fall, kallas också för helvetet. Dessa världar återspeglar helt enkelt sinnestillståndet hos de varelser som lever där; dessa sfärer uppstod som ett direkt resultat av dessa individers sinnestillstånd. Men helvetet är inte bara en sfär; det finns många sfärer där, precis som det finns många sfärer i den gudomliga världen eller den så kallade himlen. När änglarnas fall ägde rum, hamnade inte alla som deltog i ett likartat tillstånd av disharmoni och ondska. Graden var mycket individuell och olikartad. Olika sfärer uppstod således inom mörkrets värld, vilka alltid motsvarar individens sinnestillstånd. Men på det hela taget kan man säga att varje gudomlig aspekt mer eller mindre omvandlades till dess motsats.

Så länge som en fullständig rening inte har uppnåtts, fortsätter i viss utsträckning några av egenskaperna från änglarnas fall hos en person. Det skulle vara till mycket stor nytta för var och en av er att dyka in i själen och tydligt börja känna den här processen och därigenom medvetandegöra den. När ni betraktar era individuella brister, försök att finna den ursprungliga gudomliga aspekten i dem. För ingen brist skulle kunna uppstå av sig själv; den är enbart en förvrängning av något som en gång var gudomligt. Ni kan finna denna gudomliga aspekt i alla era brister. Det blir då så mycket lättare att rena sina brister och samtidigt göra sig av med känslan av hopplöshet kring sig själv. Känslan av att vara underlägsen går förlorad. För att kunna göra det, måste du dock först ta reda på vilka dina brister är och modigt möta dem.

När dessa olyckliga världar gradvis uppkom och separationen från Gud ägde rum för ett stort antal varelser, tillhandahöll den gudomliga lagen möjligheten att återfå den lyckliga tillvaro som dessa varelser en gång hade känt till. Vissa beslut måste emellertid fattas och vissa förändringar göras, alltid i överensstämmelse med de fallna andarnas fria vilja, antingen enskilt eller som en grupp. Detta var också förutsett av Gud och förberett, medan tidpunkten lämnades till rätt ögonblick. Allt detta utgör en del av frälsningsplanen, för vilken Gud kallade in hjälp från alla andar som var trogna honom, liksom hjälp från dem som hade nått och fortfarande uppnår en tillräcklig utveckling efter sitt fall, för att hjälpa andra. Jag kommer att tala mer om detta nästa gång.

Tänk noga på allt jag har sagt hittills, även om det fortfarande saknas viss information som kommer att göra den grundläggande bilden fullständig för er. Även genom den här ofullständiga bilden kommer ni emellertid att få ett antal frågor besvarade om ni bemödar er att tänka djupt, meditera och be Gud att hjälpa er att förstå. När du har fått den här förståelsen, kommer du att kunna förstå vad livet verkligen innebär, din anledning till att du existerar här och vad din personliga uppgift i det här livet är. Det finns ingen person som inte har någon uppgift! De som har sinnesro har funnit sina uppgifter. Den som inte funnit denna ro har ännu inte funnit sin plats. Ditt innersta jag kommer att ge dig budskapet om huruvida du har funnit din uppgift genom

lyckan eller oron som det kommunicerar till dig. Allt du behöver göra är att fråga dig själv. Om du fortfarande upptäcker oro, brådskan, nervositet och brist på sinnesro, be Gud att hjälpa dig att finna din uppgift, att vara öppen för den, så att du kan förstå hans vägledning. Vad som fortfarande kan stå i vägen mellan dig och att du fullständigt fullgör din livsuppgift, kan vara din personliga utveckling. Det kan vara att du är blind för vissa aspekter av din egen personlighet och de står i vägen för din uppfyllelse. Titta alltså inte för långt i ditt sökande efter svaret. Alla svar som du behöver för att kunna leva ditt liv på ett sätt som behagar Gud finns mitt inom dig.

Nästa gång kommer jag att gå in på frälsningsplanen i större detalj, där Jesus Kristus spelar en viktig roll. Utan honom, skulle ingen av de fallna änglarna kunna komma tillbaka. Det är mycket viktigt att förstå detta vid en viss punkt i er utveckling.

Var välsignade.

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök www.pathwork.org

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-04-21