

Roscoeföredraget: Inspiration för Pathworkcentret

Detta föredrag gavs i juli 1972 på en helgworkshop i Roscoe, New York. Vi befann oss då i mycket preliminära förhandlingar kring att köpa fastigheten Phoenicia som skulle bli vårt Center. Det var inte alls säkert att vi kunde ha råd med det eller att vi skulle kunna få bukt med de inledande problemen. Men genom att använda alla principer i Guidens undervisning och arbeta igenom våra djupaste personliga, irrationella aspekter, övervann vi faktiskt på ett underbart sätt problem som först såg ut att vara olösliga. Sedan dess har mycket av det som Guiden hade förutspått ägt rum.

* * *

Välkomna. Ni är alla välsignade, var och en här. I kväll skulle jag vilja tala om betydelsen av vad ni gör ur en personlig såväl som ur en kollektiv synvinkel. Låt oss för en stund titta på hur medveten mänskligheten som helhet är om negativa känslor, illusioner, missuppfattningar, negativ intentionalitet och negativa inställningar. Dessa aspekter, allteftersom de framträder under ert arbetets gång på denna väg, är till en början mestadels helt och hållet omedvetna. I er förvrängda syn tror ni att det som är omedvetet inte påverkar er, medan bara det som är medvetet utgör ett hinder i era liv eller kan ha negativa konsekvenser. Precis det motsatta är sant. Ju mer ni lär er att se med verklighetens ögon, desto mer kommer ni oundvikligen att märka att detta är sanningen.

Den mänskliga evolutionen följer en utvecklingskurva från att agera ut negativiteten till nästa steg som är att hålla tillbaka den. Detta leder till undertryckande. Steget efter undertryckande är att göra den medveten men inte utagera den. Först efter att denna medvetandenivå uppnås, är det möjligt att förändra de energier, känslor och den skaparkraft som är inblandade i de negativa inställningarna till positiva inställningar.

På den skala som jag här i grova drag har skisserat kan ni se var resten av mänskligheten befinner sig jämfört med människor som ni, som utgör minoriteten. Att börja äga vetskap om, åtminstone i viss grad, negativa känslor, negativa intentioner, om att man håller tillbaka, inte vill ge utan vill ha allt man kan få – och följaktligen börja bli medvetna om er misstro och girighet – är ett ofantligt

stort steg för er. Men detta är endast ett steg; åtföljande steg måste följa. Jag har förstås redan skisserat dessa steg på olika sätt i föredragen som jag har gett genom åren.

Låt oss uttrycka det på ett nytt och annat sätt, för syftet där ni nu befinner er. De flesta av er har just börjat tillåta er själva att bli medvetna om de mycket negativa känslorna av hat, girighet, destruktivitet och en sann negativ intentionalitet. Ju mer mod och ärlighet ni har, som jag har uppmanat er att förvärva alltsedan jag manifesterade mig genom detta instrument, desto friare blir ni. Men denna befrielse kräver att följande steg tas, ibland i följd, ibland växelvis och ibland överlappande varandra. Allteftersom dessa negativa aspekter kommer till ytan, gör ni er fortfarande ofta blinda inför den sanna verkligheten i motsats till den förvrängda verklighet som ni ser inom ramen för den nuvarande negativiteten. Ni kanske vid den här tidpunkten vet att den är negativ, men ni behöver fortfarande brottas med er själva för att fullt ut uppfatta i vilken utsträckning och varför detta inträffar. Ni behöver övervinna en hel del motstånd för att låta er förstå i vilken grad ni skadar er själva och andra och i vilken grad den här inställningen är irrationell och inte ett resultat av verkligheten, för ni tenderar fortfarande att bortförklara den med alla medel ni kan hitta till ert förfogande. Om ni inte kan skylla på de nuvarande omständigheterna, kanske ni använder tidigare omständigheter. Men vilka medel för rationaliseringen ni än använder, är det en mycket stor kamp för er att fullt ut ta ansvar och låta er få vetskap om konsekvenserna av er negativitet, skadan ni åsamkar er själva och andra. Ni gör detta även med era tankar och intentioner, även när de inte leder vidare till handling.

Jag talade om detta mer utförligt i tidigare föredrag. Här vill jag bara säga att nästa steg i arbetet, allteftersom negativ intentionalitet och känslor av hat och raseri och giriga och misstänksamma inställningar kommer fram, är att ni med den mer framskridna och utvecklade delen av er intelligens försöker förstå varför detta inte är bra. Och allteftersom ni söker sanningen i god anda, kommer ni att förstå och varsebli den falska verklighet ni har skapat för att bortförklara era negativa känslor och intentioner, i motsats till verkligheten som den skulle kunna vara, om ni valde att utnyttja de många alternativen till detta mönster.

Allteftersom ni börjar kunna varsebli dessa två verkligheter, eller dessa två sätt att se på livet, kommer ni att tillägna er förmågan att göra övergången till nästa steg – att bestämma dig för huruvida du vill öppna dig för livet och ge av dig själv eller inte. När du vinner förståelse för den falska verklighet du har skapat, i motsats till verkligheten som den verkligen är, då kommer du också att förstå – och kanske kan många av er göra det nu – att oavsett vilka yttre omständigheter som tycks vara orsaken till att du är olycklig och otillfredsställd, är det i själva verket dina egna negativa känslor och intentioner som försätter dig i detta tillstånd. Allteftersom du observerar krumsprången som kommer ut ur dig i detta arbetes process, kan du lägga märke till att du vill

hata, inte vill ge något, vill misstro, vill hålla inne med dig själv och sedan skylla på världen för din bedrövelse. Här är var de flesta av er nu befinner er, mer eller mindre.

Det är kanske nästa steg i övergången att ni tillåter er själva att se hur ni gör världen ansvarig för er bedrövelse, i stället för att koppla samman er bedrövelse med den ena eller andra särskilda negativa inställningen i er själva. Ni befinner er nu vid den punkt när ni kan erkänna er intention att inte ge något av er själva och ändå förvänta er att allting ska ges till er. Men ni undgår fortfarande att göra *kopplingen* mellan bedrövelsen som ni upplever, missnöjet och frustrationerna som ni upplever, känslan av att livet går förbi utan att riktigt uppfylla er, och de negativa inställningarna som ni redan vet existerar inom er. Detta är det steg som behöver genomföras. Om detta steg görs för tidigt, går man ibland miste om den fulla medvetenheten om, den fulla utsträckningen, den fulla intensiteten av ditt mest negativa jag, de mest destruktiva delarna av dig. Tidpunkten för detta nästa steg behöver alltså variera. Du behöver på ett lyhört sätt känna in dig själv. Du bör å andra sidan också vara uppmärksam på möjligheten att du kan missbruka den här sanningen och stanna kvar i din negativitet under en annan acceptabel förevändning – att tidpunkten behöver iaktas och ingenting får påskyndas. Detta är subtiliteter som det inte finns några regler för. Du behöver ta i bruk och uppmärksamma mycket finkalibrerade lyssningsmekanismer för att urskilja dina dolda motivationer för vad du än gör. Din goda vilja och din uppriktighet är naturligtvis de avgörande faktorerna. Om du använder dessa egenskaper, kommer du att se dig själv som du är och inte som du vill framstå.

Nästa steg – och detta kan återigen överlappa och ni kanske just nu redan tar dessa olika steg omväxlande – består av din sanna intention att ge i tillit och att veta att ge är att ta emot. Bara när du tar emot, kan du ge och bara när du ger, kan du ta emot. Hur kan du någonsin ta dig ur den onda cirkeln och bindningen som du fångas i mellan dina ouppfyllda behov och ditt hätska tillbakahållande? Genom fler beskyllningar? Genom fler krav? Absolut inte! Bara när du bestämmer dig för det är värt risken att ge till universum, kommer du att upptäcka att du och universum är ett. När du ger till det, ger du till dig själv. Om du håller tillbaka dig själv, är det omöjligt att ta emot från livet. För livet kan endast uppenbara sig för dig i den utsträckning som du ger till det.

Dessa är de steg som måste fullföljas. Det är mycket lätt att gå vilse i goda intentioner av att ge, att älska, att vara generös och öppen. När du tillsammans med denna intention förbiser den negativa sidan där stormen av destruktivitet och elakhet fortfarande rasar, gör du ditt medvetande avskärmat från den här delen. Det är också lika lätt att gå vilse när du har öppnat negativitetens oerhört energiska kraftkälla inom dig och stannar i den, ger dig hän åt den, för att du nu har hittat en ny energi som du hade förlorat när du förnekade ondskan. När du först återupptäcker den här ondskan, återupptäcker du också energin som du aldrig visste att du ägde. Du behöver tillåta dig

att uttrycka den här energin på ett ofarligt sätt. När du gör det, behöver du också vara försiktig för att inte gå vilse på detta steg och överdrivet ge dig hän åt det, i glömskan av de efterföljande stegen som är: att se överkligheten som alltid är kopplad till ondskan och därefter mobilisera din positiva intention. Positiv intention kräver en tilltro till universum och till ditt innersta väsen, i vetskapen om att din sanna önskan är att acceptera den här goda kraften och sätta den i rörelse.

Ni misstror er själva som ni är nu på grund av att ni aldrig gör det möjligt för det gudomliga medvetandet att manifesteras genom er. Ni behöver alla lära er att den gudomliga kraften kan manifesteras genom er och måste manifesteras genom er om ni önskar vara i harmoni med universum. Men den gudomliga kraften och harmonin kan inte manifesteras genom er, kan inte ge till er, såvida ni inte öppnar er så att den kan komma igenom. Detta utgör i stora drag denna väg, sett ur ytterligare ett annat följdriktigt system. Vad jag har sagt hittills gäller er som individer.

Till er som ett kollektiv skulle jag nu vilja säga detta. En grupp som denna utgör en mycket viktig entitet med mycket större betydelse för hela utvecklingen av denna tidsålder i tid och rum än vad någon av er är i stånd att inse. Den utgör, som jag om och om igen har sagt, en kärna. Men detta är bara ord. Skapelsen utvecklas från den minsta, mest obetydliga kärna eller centrum och sprider sig sedan och skapar ett större centrum, som växer sig större och större, som en cell som växer ut ur nästa. Växandet fortsätter alltid från ett inre centrum till ett yttre centrum. Det läggs aldrig på från utsidan som den förvrängda, omogna personligheten förväntar sig. Växandet kan endast utvecklas inifrån, för inom er finns allting som universum inrymmer. Varje möjlighet finns redan inom er. Om ni kan bära den här tanken, kan ni börja tro på möjligheten till er egen förändring. Annars kan ni aldrig tro på er makt att förändras. Det minsta inre centrum, som nu endast är något dunkelt, kommer att bli något som ni upplever som en verklighet. Visdom kommer att vägleda er och manifesteras i ert medvetna sinne. Energi, känslor av kärlek, ljus och hopp kommer att vara er verklighet. Denna verklighet ryms i ert innersta centrum.

När nu ett tillräckligt antal individer kommer samman i det gemensamma syftet att göra detta inre centrum av gudomlig verklighet till en synlig manifestation i sina liv, skapas ett yttre centrum. Även om den här gruppen kan vara ytterst liten vad gäller antalet i jämförelse med antalet individer som bebor denna jord, är den absolut inte obetydlig vad gäller medvetande och energi. Ett medvetande- och energicentrum skapas således genom ett gemensamt syfte av rening, uppriktighet och ärlighet och att ha intentionen att ta fram det gudomliga centrumet inifrån fler och fler individer.

Jag skulle här vilja tillägga att för ett antal själar är livet på jorden en uppgift som de medvetet har tagit på sig. Den här uppgiften innefattar i grunden alltid personlig rening. Om inte den personliga reningen fortskrider, kan ingen värdefull uppgift i den större ordningen någonsin fullgöras. Detta

betyder förstås inte att du behöver vara fullkomlig. Det betyder att du fortskrider med hängivenhet och ett helhjärtat engagemang in i ditt inre land, tills du finner kärnan. Och allteftersom fler och fler människor gör det, skapar de en större kärna som utgör en inneboende kraft sett ur den andliga energins synvinkel.

Jag gör mycket sällan förutsägelser, men om jag gör det, har de ett syfte. När jag tidigare har gjort detta, har de alltid gått i uppfyllelse. Jag säger till er, mina vänner, som är involverade i detta arbete, att vad som står på spel är mycket viktigt på de andliga planen. Om ni bygger och arbetar i en gemenskap som lever i denna ärlighet, i denna sanningsenlighet, i denna intimitet där ni uppenbarar er själva som ni verkligen är, inte som ni vill framstå, måste den skapa större andliga maktcentrum. En sådan sammanslutning är så sällsynt i den här världen att den kommer att dra till sig makt i andlig bemärkelse, inte i världslig bemärkelse. Denna makt kommer att ha sin verkan och en dag kommer svårigheterna och friktionerna som i början är oundvikliga i ett sådant förhållande att ha gett er de nödvändiga lärdomarna. Genom att hantera hinder på ett verkligt ärligt, öppet, självuppenbarande sätt – i överensstämmelse med principerna för denna väg, så som ni har lärt er och har försökt omsätta i praktiken – kommer ni föregå med gott exempel för en världsregering. Den kommer att uppstå, kanske om många år, men de flesta av er kommer under er livstid att se den, här på denna jord. Politiker och människor med inflytande kommer lite i taget att dras till den här kretsen – de kanske först försöker arbeta på sig själva – och därmed ta in ett nytt tillvägagångssätt i världen. Det är en uppgift som kommer att utgöra exempel. Detta måste ske långsamt, där negativiteten hos de enskilda jagen övervinns och därmed i den lilla kärnan. Genom att erkänna hindren för vad de är, även utan att nödvändigtvis kunna övervinna dem, åstadkommer man en renhet som aldrig kan finnas hos en grupp människor som döljer sin ondska och låtsas att den inte finns. Detta kommer att utgöra ett exempel. Växandet måste av den anledningen ske långsamt och ibland vara mödosamt. Det är upp till er att övervinna hindren. Det är också upp till er att inse att varje hinder som ni stöter på representerar en aspekt inom er själva som blir er lärdom. Och alla ni kan känna igen det som en återspeglning av något inom er själva.

Jag ber er, mina vänner, att få insikt om all negativitet, men gör inte detta till ett tillfälle där ni förbiser er egen potential som alltid väntar på sanningen, skönhet, kärlek, generositet, givande, tillit och den gudomliga skapelsens ande som finns inom er alla. Sök den och ni kommer att finna den, var och en av er. Även om du tror att du är tom nu – och många av er här tror att ni är tomma – finn din fullhet som ett resultat av din goda vilja, som ett resultat av att du försöker vara öppen. När du gör detta, kanske du då fortfarande upptäcker en annan nivå där du säger ”Nej, jag vill hålla fast, jag vill inte ge något”. Men när du låter dessa två nivåer mötas och konfrontera varandra, kommer en ännu djupare nivå att visa sig. Ett mycket vackert, fullständigt givande kommer att infinna sig, där det inte ens finns minsta spår av vanda eller tvivel. Man behöver vänta och önska sig att denna nivå ska manifesteras sig. När du uttrycker ditt hat, uttryck också din

kärlek, för den finns också. När du uttrycker ditt tillbakahållande, uttryck också ditt givande, för det finns också. När du uttrycker din lögn är du redan sannfärdig när du gör det. Även när du uttrycker ditt hat, älskar du redan i viss utsträckning, särskilt när du inte bortförklarar och rättfärdigar det, utan i stället kallar det för vad det är. Du kan likväl också direkt uttrycka kärlek och givande, för det väntar inom dig på att bli befriat. Detta är mitt meddelande för er.

Jag kommer nu att föreslå en meditation som ni alla kan ta del av, som ni kan använda för er själva.

Igen säger jag, var stilla och inse att djupt inom er finns Guds kärna som kommer att tala till er. Ni hjälper den att manifesteras om ni säger ord som: ”Släpp taget, släpp taget om sinnet och dess förutbestämda idéer och dess inrotade negativitet. Släpp vanan och tillåt Gud. Låt nya inställningar, nya känslor komma in.” Dessa kanske inte är nya i sig, men nya för ert medvetna sinne. Ni kommer att höra rösten i det inre som säger: ”Var stilla och vet att jag är Gud”, i var och en av er. Säg ”Jag har kraften inom mig att låta Gud manifesteras sig. Jag överlämnar mig till sanningens och skönhetens vilja. Jag vill att Guds kärlek och Guds sanning ska instruera mig. Jag vill ge det bästa av mitt medvetna liv för att låta mitt innersta väsens sanning och kärlek och skönhet uppenbara sig. Jag kommer inte dra mig undan från att förstöra min självbild, min fåfänga, mitt högmod, eftersom den högsta andens sanning och skönhet och kärlek inom mig är viktigare än min lilla fåfänga och min lilla självrättfärdighet. Jag tillägnar mitt liv till universums Ande.”

Varje svar som ni behöver finns om ni lyssnar på den universella inneboende anden. Varje lösning på varje problem kommer att veckla ut sig om ni litar på denna inneboende ande. Sök den och ni kommer att känna er sanning. Sök den ärligt, och universums kärlek kommer ständigt att uppenbara sig allt mer. Och när ni är tillsammans i denna er egen vägs sanning, kommer en underbar styrka och skönhet att förena er i det gemensamma förhållandet och utplåna de små fulheterna, de små undanhållandena och alla dessa saker som utgör skuggor som skymmer solen för er. Ni är verkligen välsignade. Guds kärlek ges till er alla. Låt ditt hjärta känna det. Var välsignade.

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök www.pathwork.org

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork[®] och detta föredragsmaterial.

Varumärke

Pathwork[®] är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och som inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork[®].

Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide-materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-10-12