

## Den nya tidsålderns och det nya medvetandets era

Välsignelser och kärlek till er alla, mina käraste vänner. Med ofantlig glädje återknyter vi vår kontakt för den kommande arbetsperioden. Glädjen i vår värld är stor. Denna glädje kan förmedla sig till er om ni öppnar er för den. Den har att göra med vad många av er har åstadkommit individuellt och tillsammans. Men glädjen handlar också om vad som komma skall, eftersom mer växande och frigörelse, frid och glädje tillkommer dem av er som verkligen är hängivna er egen innersta väg.

Mina käraste vänner, ni har ofta hört från mig och från många andra källor att en kolossal ny kosmisk kraft som kommer att svepa in över planeten jorden har frisläppts i universum. En ny impuls i riktning mot den andliga sanningen sprider sig över hela världen. Nya värden försöker pressa sig igenom gamla motstånd. Jag kommer i det här föredraget att tala om vad den nya kosmiska kraften innebär vad gäller ert samhälle, er individualitet och ert växande.

Planeten jorden utgör en entitet där varje individ som lever i den utgör en cell, inte olik cellerna i er kropp. Var och en av dessa celler utgör ett medvetande och energicentrum, precis som du utgör ett medvetande och energicentrum. Nu håller entiteten jorden på att växa upp. Den kommer till ett inre vägskalet precis som en växande person kommer till ett inre vägskalet.

Ni har alla vid någon tidpunkt på er väg upplevt att en del av er själva är redo att expandera, att ta risken att blotta sina dolda hemligheter, att röra sig i riktning mot en ny syn på livet och jaget och ett nytt sätt att vara. Det nya sättet förkastar inte det gamla, utan transformerar det som inte är förenligt med det nya, rena och stora inflödet. Det införlivar det gamla jagets rena substans i en ny, utvidgad version.

Ni vet också att den del av er som vi kallar det lägre jaget samtidigt hindrar den här rörelsen. Det fruktar, misstror och gör motstånd mot ett sådant växande. Vilken del du allierar dig med beror på ditt egomedvetande. I en sådan konflikt är en kris oundviklig. Den motsträviga delen skapar krisen genom att hindra den obevekliga evolutionära kraften. Ju mindre du känner igen den här kampen för vad den är och ju mer du förnekar och rationaliserar dess sanna betydelse, desto större omvälvning kommer den att orsaka och desto mer skrämmande kommer omvälvningen att framstå som. Omvänt, ju mer du känner igen kampen för vad den i verkligheten är och ju mer du agerar i

överensstämmelse med det högre jagets principer, desto kortare kommer krisen att vara. Den kommer i själva verket att transformera sig till en oanad lycksalighet.

Ni ser alltså, krisen är sund och oundviklig. Ett växande kan inte äga rum utan kris och i samma utsträckning som man gör motstånd mot växandet, skapar man en kris. Det lägre jaget är inte bara lömskt, oärligt och själviskt, det är också okunnigt. Denna okunnighet gör det envist, föga insiktsfullt liksom destruktivt och negativt.

Jorden besitter också ett lägre jag. Liksom individens, är jordens lägre jag inte bara negativt, själviskt, girigt och oärligt, det är också i högsta grad okunnigt. Det värjer sig helt mot det nya medvetande som själen är redo för. Det är således kris på den här jorden. Man ser krisen lika mycket som man här och där ser utvidgade, nya sätt att vara, en ny förståelse, en djupare syn på livet och en djupare förnimmelse av den andliga verkligheten. De nya expansiva rörelserna är inte alltid utan sina förvrängningar och överdrifter eller utan sin fanatism och sina missförstånd. De förbiser ibland poängen med det nya, stora inflödet av medvetande och undviker att konfrontera orenat material i själen. Ett sådant missbruk kommer att visa sig vara särskilt kostsamt och nedslående för individen. Den nya kosmiska kraften har gjort många försök att komma igenom, men förståelse för dess innebörd är på många håll ringa. Det finns således många andliga rörelser som strävar efter att följa det inre trycket, utan att ägna sig åt det arbete som behöver göras i själen. Den andliga världen har förberett för denna nya expansion under många århundraden med en hel del satsningar och energi. Många är kallade men inte alla är utvalda. Inte alla är tillräckligt villiga att lyssna till den inre kallelsen. Det är bäst att tydligt kännas vid detta, att lämna möjligheten öppen för att följa kallelsen senare. Om den dock bortförklaras och illusioner och vanföreställningar accepteras som om de vore giltiga skäl för beslutet, då kommer själen att förbli i villfarelse.

Nu genomgår jorden som entitet en sådan kamp. De som motsätter sig det nya medvetandets ljus har ett personligt intresse i att göra sig döva och blinda för det. Många av dem är mentalt och andligt rustade för att följa rörelsen, men väljer utifrån högmod, rädsla och egenvilja att inte följa eller ens lägga märke till den. Det finns förstås andra som i sin andliga utveckling ännu inte är redo att ens veta att det finns nivåer av verkligheten som inte kan ses med ögat. Och sedan finns det förstås de som följer rörelsen även om de inte riktigt förstår vad som står på spel.

De som följer den kommer att finna den djupaste glädje och välsignelse och behöver inte frukta något. De behöver bara fröjdas. Genom att följa inflödet, upprätthåller de harmonin med universum, flyter med processen snarare än hindrar den. Dessa individer behövs också som fysiska kanaler för Kristusmedvetandets fortsatta genomträngning in i den nya eran. Deras ständigt förnyade beslut att ge hela sig själva till processen som har omfamnat dem, kommer att

göra deras liv lika uppfyllt och ärorikt som det kommer att vara användbart och meningsfullt för hela den kosmiska utvecklingen.

Mina käraste vänner, denna impuls kan inte uppfyllas såvida inte en mycket djupgående reningsprocess äger rum. I just den här gruppen har betoningen legat på den personliga reningen, som ni mycket väl känner till, under alla dessa år. Fram till nu har fokuset riktats enbart mot er individuella uppfyllelse. Nu har en ny fas uppstått, där er egen inre expansion har gjort er redo att inse att den individuella uppfyllelsen utgör grunden för att hela rörelsen som sveper in i er värld ska uppfyllas på ett sammanhängande vis. Det står med andra ord mer på spel än er egen individuella uppfyllelse.

När jag säger ”mer”, kan det låta som att er individuella uppfyllelse inte var viktig och detta kan verkligen tyckas motsäga vad jag just har sagt. Jag har alltid understrukt vikten av er individuella lycka, helhet och frihet från hinder. Detta är inte en motsägelse. Er individuella uppfyllelse, som inte kan finnas så länge man är orenad och fjärrad från sina inre processers sanning, är det viktigaste. Samtidigt står något mycket större på spel. Kanske kan jag uttrycka det så här: Man kan bara finna den fullständiga individuella uppfyllelsen om man tjänar en större sak. Många av er har i det här arbetet nästan oavsiktligt funnit att det är så. Händelsernas vägledning har fått er att inse, vissa mer intellektuellt, andra mer intuitivt, att ni är delaktiga i en stor uppgift som ni tjänar samtidigt som ni uppfyller er själva. Ni har funnit att just detta tjänande förstärker er egen uppfyllelse, precis som detta tjänande fordrar att man är en uppfylld och lycklig person. Ni börjar uppleva att jagets uppfyllelse ligger i att tjäna. Och tjänandet kan endast utföras genom den egna uppfyllelsen. Den synbarliga motsägelsen visar sig med andra ord återigen vara en felaktig uppfattning. Vad som framstår som motsatser samexisterar i det förenade tillståndet. Individerna är därför endast en skenbar motsättning till helheten.

Ni kommer att lära er att uppfatta mer medvetet och avsiktligt tjänandets betydelse för hela Kristusmedvetandet som tränger sig in i ert universum. Detta kommer mycket drastiskt att förändra livet, medvetandet och värdena för dem som är villiga att följa den här rörelsen. I mina kommande föredrag, kommer jag alltmer att koncentrera föredragen på att hjälpa er att förstå skillnaden mellan de gamla värdena och de nya, det gamla medvetandet och det nya. Ni kommer att börja betrakta er personliga uppfyllelse precis som den är: ett nödvändigt verktyg med vilket du kan tjäna. Olyckliga och frustrerade människor kan i själva verket inte tjäna, de kan inte ta sig an uppgiften att berika livet, berika andra och föregå med gott exempel. För hur kan de fattiga berika? Det är inte heller möjligt att låtsas, för anhängare vet, på en djup inre plats, huruvida de som leder är genuint uppfyllda eller bara förespeglar.

Bara de som är helt centrerade i sitt eget gudsmedvetande och därmed kan skapa sina liv i överensstämmelse med sina behov och önskemål, kan ge liv åt sin omgivning och lära ut sitt medvetande till andra. Det finns många olika uppgifter, men alla som tjänar i denna sak måste undervisa och leda, där de representerar det nya medvetandet och de nya värdena i sina egna liv, antingen genom undervisning eller genom exempel, och överföra glädje, kärlek eller förmågan att vara sitt bästa.

Mina vänner, jag skulle nu vilja förklara en annan dikotomi som ni har upplevt under detta arbetes gång. De flesta av er som börjar det här arbetet känner ett tvång att vara god, som många andra människor. Du kanske är rädd för din själviskhet. Men din mask har lagt en mantel över din själviskhet och dina små nedriheter. Den här masken får dig att rätta dig efter högre normer och framstå som en mycket god person. Det högre jagets verkliga impuls och budskap är ofta sammanvävda med den maskerande manteln, den falska godheten. I ert arbete på denna väg har många av er redan på ett ingående sätt hanterat den delen av er som sviker ert genuina eget intresse, era verkliga rättigheter, för att behaga någon inbillad auktoritet. Ni har också upptäckt att ni inte gör detta utifrån tjänandets rena anda, utan uppsåtligt. Du ville hela tiden att denna auktoritet skulle göra något för dig som inte var rimligt att förvänta sig och som du i själva verket behöver göra åt dig själv för att fullt ut bli dig själv. Dessa frågor arbetas igenom om och om igen, tills du finner styrkan att ge upp det hemliga hoppet, att upphöra med det falska tjänandet, att bli mer ansvarig för dig själv och följaktligen mer självhävdande. Du hittar en balans: Ju mer du upphör med att fuska på sätt som du låtsas inte finns och ju mer du upphör med den falska godheten, desto mer hävdar du din rätt att få det bästa i livet. Skulden upphör eftersom du lever på ett ärligt sätt. När beroendet och den medföljande underkastelsen och bristande jagförnimmelsen existerar, är tjänandet för en större sak prematurt eftersom man missbrukar det och upprätthåller maskens förespeglingar. Så ni behövde lära er att vara själviska, mina vänner.

Det finns, som ni vet, en rätt slags själviskhet och en fel slags själviskhet. Den rätta slags själviskheten vidmakthåller rätten att utvecklas på bästa sätt för dig, oavsett andras åsikter och deras eventuellt dolda skäl för att utnyttja dig. Denna själviskhet, rotad i ett oberoende, kan lätt identifiera och tillbakavisa andras utnyttjande krav snarare än att underkasta sig dem på grund av din egen dolda agenda. Människor med rätt slags själviskhet känner att de djupt förtjänar lycka, eftersom de aldrig vill ha det på andras bekostnad. Den förvrängda formen av själviskhet delar upp jagets intresse och andras intresse; den rätta slags själviskheten förenar dem.

Att reda ut missförstånden är i början komplicerat, men när detta väl har gjorts längs denna vägs spiralrörelse, finns det inte längre någon dikotomi mellan jaget och andra. När du frigör dig från den verkliga skulden över ditt döljande och dina förespeglingar, över att dölja din dolda agenda och den negativitet som den vidmakthåller, känner du dig inte ovärdig att bli den bästa,

lyckligaste och mest uppfyllda personen. Tjänandet kommer då inte längre att kompensera för skuld.

På denna väg vill vi förbereda så många människor som möjligt för den stora händelsen som sveper in i ert universum. Detta kräver starka och skuldfria själar som agerar av verkliga, inte av falska skäl. Er väg behövde därför först ta fram den falska och verkliga självskheten för att hjälpa er att bli osjälviska utan att offra den personliga uppfyllelsen.

Det lägre jaget med sina lägre syften måste ofta offras. Men är detta verkligen att offra något? Det verkar bara så. Vad som slutligen visar sig är en sann uppfyllelse. Ditt yttre egojag kommer inte längre att stå i motsättning till ditt gudsjag. Detta tillstånd infinner sig dock först efter att du har lärt dig att släppa det falska tjänandets mask och blottlägga det lägre lilla jagets kortsynta självskhet. Då lär du dig en sund självskhet och därifrån kan du komma in i en sann osjälviskhet som inte alls strider mot den.

När människor följer andliga läror som betonar tjänandet för tidigt, finns det en fara att de kommer att använda dessa läror för att fly från sin inre dolda självskhet. De kommer därmed att odla ett tjänande genom ett martyrskap som inte är sunt för själen. När människor vägrar att bli sant självständiga och ansvariga för sig själva, åtar de sig inte att möta sin dolda självskhet och därmed blir också deras tjänande förvrängt.

Ni kommer i detta ljus tydligare att se den övergripande dynamiken i ert eget arbete. En figur som ni har använt i många andra sammanhang, då den är en återkommande tankeform i symboliska andliga uttryck, kanske kan vara användbar även här: De tre cirkelarna, den mandalaformade ritningen. I denna figur är det högre jaget omgivet av det lägre jaget, som är omgivet av det maskerade jaget och försvaren. Ni har individuellt hanterat den här konfigurationen om och om igen. Samma sak gäller för er grupp liksom för mänskligheten som helhet.

Låt oss nu titta på er grupp. De av er som är mest delaktiga i att ta ansvar för gruppen, som på ett mycket djupgående sätt har arbetat och blottlagt er själva och därmed börjar skörda påtagliga frukter av uppfyllelse, representerar gruppens högre jag. Ni har färdats igenom de yttre lagren. Ni har mer och mer lärt er att inte frukta någon del av er själva och ni har börjat acceptera hela er själva och därmed förena det som en gång var uppdelat. Ni kan identifiera er mer och mer med ert högre jag, eftersom ni blir alltmer i stånd att skilja mellan det och det maskerade jagets önsketänkande som döljer det lägre jagets förvrängning och osanning. Ni börjar därigenom höra ert högre jags sanna röst, som ni alltmer kan lita på. Er grupp som helhet har kommit till denna punkt och jag dristar mig till att säga att ni inte kan undgå att lägga märke till det. Beviset finns i det växande antalet nya Pathwork-medlemmar, i dessa nyare människors natur, som är mer redo

att förstå och följa den nya kosmiska kraften, i de djupare känslorna av genuin kärlek och glädje hos er alla, i det ökade avlägsnandet av blockeringar och hinder och att problem och konflikter löses alltmer, så att en uppfyllelse sker på alla nivåer för fler och fler av er. Detta faktum kan inte längre tillskrivas tillfälligheter utan är uppenbarligen ett naturligt uttryck för er utveckling.

Ett ansevärt antal av den inre kärnan fungerar således som gruppens högre jag. Detta innebär givetvis inte att de är fullkomliga. Men ni är tillräckligt i stånd att upprätta kanalen till det högre jaget. Ni är alltmer i stånd att helt och fullt förbinda er till Guds vilja och uppfatta betydelsen av Kristusmedvetandet som sveper in över er planet och att tjäna det. I denna anda skyddar ni er på ett oerhört effektivt sätt mot motrörelser angrepp. Ni gör er själva immuna mot motrörelsen från inom ert eget inre lägre jag och därför mot motrörelser utifrån, mot planetens lägre jag.

Sedan finns det de som arbetar flitigt på vägen, som fortfarande kämpar, som befinner sig i fasen av att erkänna det lägre jaget och som mödosamt lär känna det genom att tränga igenom i det maskerade jagets döljande. I denna kamp utgör frestelsen att dölja, liksom vanan att göra det, starka hinder, likaså skuld och rädslan för att blottlägga sanningen. Och illusionen av den här rädslan kan endast avlägsnas gradvis genom att pröva den, tills man lär sig tillräckligt att lita på processen. Det finns de av er som först inte kan hitta kanalen till ert högre jag och således inte ens vill ha den. Ni är rädda för den; ni litar inte på den. Ni litar mer på era gamla, destruktiva invanda försvar.

Sedan har vi förstås alltid dem som fortfarande är starkt identifierade med sitt maskerade jag. Det är de som har det svårast och de söker skäl för att väcka misstro mot processen och döma den. Men detta gör dem inte mer lyckliga, tvärtom. Deras personliga intresse i att inte växa är starkt, deras rädsla för att växa är lika stark och de vill således inte ta reda på hur oberättigad deras rädsla är. Dessa är inte nödvändigtvis nya vänner, för det är inte alltid en fråga om tid. Dessa vänner behöver inse att de identifierar sig med sitt maskerade jag och måste börja färdas genom lagren.

Syftet med att jag säger detta är att ni bör uppleva er själva var ni befinner er och vara medvetna om det. På samma sätt som ni har lärt er att ta ansvar för ert lägre jag och övervann skammen för att erkänna det, behöver ni nu lära er att ta ansvar för och inte skämmas över ert högre jag. Erkänn varhän ni verkligen redan har kommit. Då kan du ge dig själv ännu mer fullt ut till det. Då kan du fullt ut förbinda dig till att vara en del av den stora rörelsen och känna förmånen, äran, skönheten och hänförelsen i det. Att tjäna en större sak kommer att rena de återstående små själviskheterna som gör er rädda. Ni tror att ni inte kan ge hela er själva till en större sak på grund av att ni är rädda för att göra det. Men jag säger er ännu en gång: Det är tvärtom. Du är rädd på grund av att du fortfarande håller fast vid en liten själviskhet här eller där. Att medvetet ge sig själv till en större sak som sveper in över hela planeten är i sig en reningsprocess.

Vi kommer att diskutera det nya medvetandets nya värden i föredragen framöver. Vi ska dela dessa nya och gamla sanningar. Vad jag just har sagt är en av de viktigaste skillnaderna mellan de gamla och de nya värdesystemen. Jag säger ”nya” även om de alltid har funnits hos isolerade, högt utvecklade individer som har inkarnerat för en specifik uppgift. Den stora skillnaden vid den här tidpunkten är att hela planeten håller på att växa upp och kommer in i sitt eget gudomliga medvetande.

Det primära för er alla i detta avseende måste vara en mycket medveten förståelse för att era liv måste bestå av mycket mer än den omedelbara lilla personligheten. Och ni måste också förstå att denna expansion kommer att leda till lycka, även om lycka också utgör dess förutsättning. Det finns ingen uppdelning mellan expansion och lycka. Att följa Guds vilja kan inte beröva er, så under de kommande åren kommer ni att bli skickliga i att ha tillit till det totala överlämnandet till Gud varje dag i ditt liv, i varje fråga, i varje förhållande, i varje beslut du fattar, även i åsikterna du väljer att anamma.

Med det nya medvetandet kommer du inte att fatta ytliga beslut med ditt huvud, där du vill ha omedelbar uppfyllelse av din önskan. Det nya medvetandet fattar beslut på ett helt nytt sätt. Det är medvetet om att det yttre jaget inte vet, att det inte är pålitligt och är fullt med subjektivt färgade förvrängningar och förutfattade meningar. Det nya medvetandet rådfrågar alltid det högre jaget och lär sig att lugnt och tålmodigt invänta svaret. Det är aldrig påstridigt. Det accepterar att det ännu inte vet. Det håller sig öppet. Det har inte något eget intresse i ett visst svar. Det skapar utrymme för ett svar som kan vara vad som helst, låt det vara det mest önskvärda eller dess totala motsats, men litar på att det som visar sig kommer att vara bra. Ett sådant tillvägagångssätt har ingen bestämd åsikt; det tömmer sig självt. Detta är ett av kännetecknen för det nya värdesystemet som redan har börjat svepa in över planeten.

Detta kolliderar förstås med det gamla värdesystemet, som verkar endast från ytan, från omedelbara små känslor, ur det snäva perspektivet som har ett eget intresse i att inte ens vilja vidga ens uppfattning och överväga andra möjligheter. Den gamla inställningen kolliderar med det nya inom er, och i er omgivning sker kollisionen mellan de som representerar det nya och de som representerar det gamla medvetandet. I den här processen kommer det att bli allt tydligare var du hör hemma. Det räcker inte att säga ”Jag hör hemma i det nya” medan du fortsätter att agera på de gamla sätten. Du kan säga vad som helst, men dina handlingar och din inställning till beslutsfattande visar i vilket läger du hör hemma.

Fler och fler av er har redan förbundet er till och är redan uppfångade av det nya gyllene ljusets enorma våg som sveper in över jorden, outhärdlig endast för dem som tillbakavisar den. De är de

som enbart uppfattar den negativa motrörelsen och är blinda för ljuset i sig. När ljuset kommer nära dem, känner de ett starkt obehag och de misstolkar det. Det bringar den största glädjen för dem som vill ha det, som ger sig själva till det, som kämpar för det och tjänar det. Detta är mitt budskap för den här gången.

Vi kommer att fortsätta alla framtida föredrag ur denna vidare syn: Hur du som individ passar in i de större tingens ordning; hur du kan bli lycklig endast när du är en del av den kraft som kämpar för planetens växande och rening för att nå sin egen gudomlighet.

Ert reningsarbete på denna väg börjar tillvänja er vid glädjen och ljuset i det som ska komma. Men ni måste nu också specifikt börja sträva efter detta, meditera för det, önska det.

Jag har verkligen gett er vad ni behöver i detta första föredrag på året. Det utgör den slags karta som jag alltid ger i början av en ny arbetssäsong. Var välsignade, mina allra käraste vänner. Ni måste och kommer i allt högre grad att känna hur vägledna och skyddade ni är, hur viktig er strävan är, vilket privilegium det är att vara delaktiga i det och ge ert allt till det. För detta är inte bara viktigt för det lilla yttre livet. Det är viktigt vad gäller utveckling. Var välsignade, mina käraste vänner.

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök [www.pathwork.org](http://www.pathwork.org)

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

#### Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och som inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

#### Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide-materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.



Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-10-12