

## Den stora existentiella rädslan och längtan

Välkomna, mina mycket älskade vänner. Jag är här med er, jag har alltid varit med er, under hela den här tiden som var en sådan prövning för er alla. Jag är återigen här i omedelbarhet så att ni kan höra och ta emot mina ord. Detta avbrott var nödvändigt av många orsaker. Vissa av er kanske kan ana några av orsakerna, men den fulla betydelsen kommer att gå upp för er först mycket senare. Under tiden tar syftet med avbrottet i mina direkta budskap gradvis form i era själar och börjar, ännu långsammare, att manifesteras i era liv.

Det fanns förståeligt nog en rädsla i er alla, inte bara i instrumentet som jag manifesterar mig genom – en rädsla för att jag inte längre kommer att visa mig för er, en rädsla för tidig död, kaos, avbrott, meningslöst lidande. Återigen, inte bara mitt instrument behövde uppleva dessa känslor, utan ni alla gavs möjlighet att få insikt om dessa reaktioner inom er själva genom att identifiera er med instrumentet.

Det är så viktigt att verkligen komma underfund med att dessa reaktioner, dessa känslor alltid finns inom er; de finns där oavsett hurvida en yttre händelse för fram dem eller inte. Sådana yttre händelser är samtidigt resultatet av de existerande känslorna och inre inställningarna och av sätten att hantera och övervinna dem. Om det som orsakade en negativ upplevelse inte kallas fram i medvetandets förgrund, kan det aldrig ges en chans att transformera sig.

I det här fallet är ni rädda för att världen kanske är en godtycklig, kaotisk, meningslös plats utan rim och reson, att det inte finns någon Gud, inget evigt liv, ingen evig själ, ingen mening i upplevelserna ni möter. Er inställning på en viss nivå av er personlighet kan, som ni så väl känner till från tidigare upptäckter på er väg, helt skilja sig från den inställning som råder på en annan nivå. Detta gäller i hög grad för tilltron till Gud och hans skapelse – och som en del av detta, för tilltron till meningen och syftet med allting som kommer att ske i era liv i en oändlig, fortgående kedja av varande, av medvetande.

Självförverkligandets yttersta syfte är att etablera sanningen om Gud, om det eviga livet, om det goda syftet med allt i medvetandets alla skrymslen och vrår. Den här processen är själva anledningen till inkarnationen och reningen. Vad tror ni att rening handlar om? Det är inte bara att bli "god". Att "vara god" i sig och för sig är nästan meningslöst. Ju djupare ni går i arbetet för att

nå ett förverkligat tillstånd, desto mer blir ni medvetna om att godhet ofta är en fråga om olika synsätt och värden, en viss kulturs sedvänjor. Ibland kan vad som betraktas som ”dåligt” av ett visst samhälle vara av högsta värde på verklighetens djupare nivåer, och omvänt. Det absolut goda kan endast återfinnas på sanningens mest djupgående nivåer, genom de alldagliga och personliga ”småsanningarna” som ofta är så svåra att se och möta. Den största sanningen om Guds verklighet och omedelbarhet för er till det slutgiltigt goda som är bortom alla frågor och allt tvivel.

Den väg som jag har förmånen att överlämna till er och hjälpa er på, förbereder er för den här processen. Lite i taget hanterar ni först de personliga, individuella överträdelserna av er integritet och sanning, nivå för nivå. Ju öppnare ni är för den här processen och ju mer ni följaktligen kommer till insikt om och mjukar upp era försvar så att det upprättas ett tillstånd av öppet flöde, desto lättare blir det att *lyfta ut den existentiella rädsla som har sitt grepp om hela mänskligheten*. Detta är den gemensamma nämnaren som förenar alla människor på den djupaste nivån. När ni möter detta djupaste av allt tvivel och alla rädslor som finns hos alla människor och hanterar det individuellt och personligt, då kan en ny fas i processen i sin helhet börja.

Det finns en stor skillnad mellan att vara klart medveten om denna rädsla och detta tvivel och under ett tag leva med dem och hantera dem om och om igen, och att befinna sig i det tidigare tillståndet där dessa tvivel och rädslor är övertäckta och därmed manifesterar sig på ett indirekt sätt. Att veta, känna, uppleva och genomlida dessa rädslor och tvivel utgör det första steget i denna avgörande nya fas i er utveckling. Er längtan efter evigt liv måste vara helt medveten. Som en allmän regel är den inte alls det. Vanligtvis är längtan undertryckt och förträngd. Den omvandlas då till olika former av underordnad längan, såsom längtan efter hälsa, lycka och rikedom, för att undvika den fysiska döden så länge som möjligt.

Varje sådan form av längtan är uppenbarligen helt rättmätig. Dra inte slutsatsen av mina ord att dessa former är felaktiga och omogna och att man bör försöka avlägsna dem. Det motsatta gäller. De är i högsta grad rättmätiga. Det finns dock en enorm skillnad mellan att se dem som ursprungliga eller att se dem som naturliga biprodukter av ett genuint grundläggande själstillstånd som skulle kunna existera, är menat att existera och som personligheten först omedvetet, och slutligen medvetet, längtar efter.

När denna längtan är ouppfylld, finns det en separation mellan den skapade individen och Kristus i en del av personligheten i sin helhet. Den finns inte bara mellan Kristus och individen i den utsträckning som han eller hon fortfarande befinner sig i mörker, utan också inom personligheten. Personligheten är splittrad: Den ena delen befinner sig i vetandets ljus – och där är längtan uppfylld. Den andra delen befinner sig fortfarande i mörker och därför i rädsla, tvivel, lidande, och för den här delen är längtan uppfylld.

När du inte ens är medveten om den mörka delen skapar den smärtsamma upplevelser i motsvarande grad, eftersom upplevelse är något som ständigt skapas som en fortgående process utifrån personens medvetande, inställningar, tankar, uppfattningar och känslor. Hur smärtsamt är det inte när resultaten från dessa inre skapande medel är så separerade från det som skapade upplevelserna, att personen är under illusionen av att upplevelsen kommer till honom eller henne utan rim och reson! Detta är ett mycket plågsamt medvetandetillstånd. Det leder till antagandet att universum är en värld av kaos och meningslöst godtycke.

När en människa dör i detta mörka tillstånd, kommer avbrottet i den medvetna förbindelsen temporärt att skapa intrycket av icke-existens i livet utanför den fysiska kroppen. Det vill säga, de aspekter av personligheten som befinner sig i ljus och sann vetenskap kommer att uppleva livet efter döden i överensstämmelse med det, medan de personlighetsaspekter som lever i den *omedvetna* rädslans och det *omedvetna* tvivlets mörker, kommer att förbli omedvetna efter separationen från kroppen. På grund av den här processen upprätthålls illusionen av att den fysiska döden utgör en utplåning av medvetandet. De aspekter som ännu inte har vaknat, införlivas sedan i den reinkarnerande personligheten och bärs med den, för att tas itu med när hela personligheten är redo på dess utvecklingsresa.

När den här separerade, rädda, tvivlande delen förblir omedveten, är också längtan efter evigt liv omedveten. På samma sätt som rädslor, tvivel och skräck manifesterar sig indirekt, gör även längtan efter evigt liv det. Den kan manifesteras på olika sätt, såsom de medvetna, underordnade men rättmätiga formerna av längtan som jag tidigare nämnde eller som en förskjutet längtan – längtan efter falska, överkliga uppfyllelser. Längtan kan också yttra sig som tvångsmässiga drivkrafter. Vad det än må vara, är det viktigt att medvetandegöra den underliggande, verkliga längtan efter evigt liv.

Allt detta kommer att göra det tydligt att det finns ett direkt samband mellan det mörka hörnet av rädsla, tvivel, skräck å ena sidan och längtan å den andra. I samma grad som rädslorna, tvivlen och skräcken är omedvetna, är längtan omedveten. I samma grad som de är medvetna, är längtan medveten. I samma grad som de är medvetna, kan det första steget mot att transformera nivån av rädslor, tvivel och skräck till tillit, vetenskap om sanningen, trygghet och frid företas på ett systematiskt, meningsfullt och intelligent sätt. Det är uppenbarligen precis genom den här processen som längtan uppfylls.

På samma sätt som det krävs mod, integritet, öppenhet, god vilja, positiv intentionalitet och att man helt förbinder sig till sanningen för att lära känna sig själv, för att se och möta det lägre jaget och därigenom börja transformera det, krävs det precis samma mod, integritet, öppenhet, goda

vilja, positiva intentionalitet och att man helt förbinder sig till sanningen för att se och möta, genomleva och transformera de djupa, universella, existentiella rädslorna, tvivlen och skräcken.

Låt oss nu ta upp ytterligare två saker i detta sammanhang. Den första utgör en vision av eller föreställning om det uppfyllda tillståndet som ensamt avlägsnar rädslorna och skräcken och stillar allt tvivel. Utan att ens ha en vag idé om att det finns ett sådant tillstånd, är det omöjligt att vara medveten om längtan efter det. Inte heller kan det visualiseras – vilket leder mig till den andra punkten: Hur man kan arbeta på att upprätta en medvetenhet om tvivlets och rädslans mörka nivå och också om längtan. Och vidare, hur bör man arbeta på att direkt upprätta tillståndet där denna grundläggande längtan är uppfylld och från vilket alla andra uppfyllelser naturligt erhålls.

Jag kommer först att beskriva det uppfyllda tillståndet. Låt oss vara helt på det klara med att vi inte diskuterar förverkligandets *yttre* tillstånd. Hälsa, överflöd, framgång, en känsla av egenvärde, emotionell uppfyllelse i kärlek med en partner, allt detta åstundas av alla människor. Även när de uppnås, betyder de dock ingenting utan det *inre* tillståndet av uppfylld längtan. Detta tillstånd är mycket svårt att beskriva i ord. Vi möter återigen det redan välbekanta hindret av att pressa in ett kosmiskt tillstånd eller begrepp i det mänskliga språkets smala ramar, som är inriktat på tredimensionella begrepp. Jag ska likväl försöka ge er en bild eller beskrivning av detta tillstånd, så att ni ytterligare kan försöka greppa och få en känsla av det, för att till slut göra det till ert eget.

Detta tillstånd har beskrivits på olika sätt i mystisk och andlig litteratur och har getts olika namn, såsom nirvana, satori, kosmiskt medvetande. Men jag är inte intresserad av att hitta ett namn. Låt oss hellre se vad det här tillståndet – en djup förening med och medvetenhet om Gud – innebär i er personliga upplevelse.

I detta tillstånd finns det inte någon rädsla. En känsla av att vara fullständigt trygg och *hemma* i världen genomsyrar hela ditt väsen: En känsla av trygghet vad gäller livet, dig själv, alla ting, som kanske också skulle kunna beskrivas som att ”ha det mysigt” med livet. Livet passar dig som hand i handske.

Det är omöjligt att uppnå denna känsla av trygghet, av att leva i säkerhet och utan rädsla, om du inte först fastställer att det *finns* rädsla inom dig. För detta är inte uppenbart eller självklart, som jag förklarade tidigare. Rädslan är ofta nedsänkt, övertäckt eller förskjuten till andra nivåer och manifestationer som fungerar som substitut. När den djupa existentiella rädslan väl är medveten, kan du förnimma längtan efter ett annat tillstånd där det inte finns något att frukta. Detta är inte önsketänkande, inte att fly, utan den djupa, mest realistiska, upplevda vetskapen om att *du är hållen av Gud*, att du lever i en skapelse där det absolut inte finns något att frukta.

Det finns en vitalitet i detta trygga tillstånd som inte bär några likheter med en falsk tilltro. Den är inte ovanpålagd för att undvika att konfrontera den underliggande rädslan. I denna vitalitet finns det en mycket realistisk inställning till alla saker i livet. Genom denna känsla av tillhörighet i världen, upplever man sann glädje, en glädje förenad med den frid som överstiger all förståelse, en spänning och fascination över livet och dess mångfaldiga möjligheter till meningsfulla upplevelser.

En del av tryggheten och friden består i en djup vetskap om och uppfattning av livets och upplevelsens innebörd. Man känner en djup mening i sin egen tillvaro, från de största frågorna till de mest vardagliga och synbarligen obetydliga sådana. Ju mer medveten du blir om rädslan för kaos och meningslöshet inom dig, desto mer kan detta känslotillstånd ersättas av en upplevelse av mening och betydelse. Och ju mer detta är fallet, desto större blir din känsla av trygghet.

Ska vi helt enkelt säga att detta innebär att uppleva Guds närvaro i ditt liv? Visst har Gud alltid funnits, du bara visste inte om det, ditt sinne kunde inte uppfatta hans omedelbarhet och den mening han för in i dina händelser och upplevelser, in i dina dagars sekvenser och allt vad de innehåller. Allt du ser, rör vid, hör och känner färgas nu av upplevelsen av Kristus verklighet. En glöd av glädje och frid är knuten till ditt eget varande och din omgivning. Den glädjefyllda spänningen i, den fridfulla fascinationen över att leva och allt det som skapas i ett kontinuum av skapande, utgör det mest önskvärda tänkbara tillstånd. Vare sig ni vet om det eller inte, vill ni ingenting hellre än att uppnå detta tillstånd.

Jag skulle kunna försöka beskriva detta tillstånd med fler ord, men jag finner det svårt att göra det. Ni behöver lyssna med er innersta potential för att förstå, för att kunna greppa vad jag menar. Människor antar vanligtvis att dessa högre medvetandetillstånd – oavsett vilka namn de ges i olika kulturer och tidsepoker – avlägsnas från den här världen och att inneha dem innebär att leva i en annan värld. Detta är långt ifrån fallet. Det sanna och genuina tillståndet av att vara förenad med Kristus, innebär att vara djupt förankrad i materiens liv. Det är mycket mer korrekt att säga att de högre andliga tillstånden som jag här försökte beskriva, förs in i materiens värld, in i materiesinnet och materiekroppen så att de blir genomträngda av det stora ljuset av evigt liv, frid och glädje. Det förenade tillståndet utgör absolut inte en separation från materien som du är tänkt att genomsyra med anden i vilken utsträckning du än kan göra det.

I detta tillstånd börjar man förnimma föreningen av alla motsatser. Du behöver inte längre slåss mot dem. Du känner exempelvis till din egen makt att skapa, att lösa, att läka i full autonomi. Du känner samtidigt till nödvändigheten av att vara i ett tillstånd av gudomlig nåd utan vilken du inte kan åstadkomma någonting. Du känner förenligheten och föreningen som utmärker dessa två sätt att vara, du känner i själva verket deras samhörighet och ömsesidiga beroende.

När den stora längtan uppfylls upptäcks samband som ger livet det mest spännande och *trygga* nya ansikte. All fragmentering som är ett resultat av att vara avskuren från Gud binds samman och denna nya helhet genomsyrar alltmer din person. Dina egna möjligheter blir en ny arena för ditt liv. När du känner din oändliga förmåga att följa med livet, kan du på ett vackert sätt ”kela med det”, så att säga. I denna mjuka, givande, accepterande och livsbejakande inställning växer din egen styrka effektivt och kraftfullt och ändå så mjukt. Omvänt, din mjukhet kan manifesteras i ett starkt hävdande och en beslutsamhet. Men vilken subtil men samtidigt distinkt skillnad det är mellan den bräckliga, envisa, rebelliska styrkan som inte utgör något annat än dold svaghet och den verkliga styrkan som kommer från att vara sann mot Guds vilja!

Att veta att livet är ändlöst, fortgående, evigt och oändligt innebär inte nödvändigtvis att Gud avslöjar en exakt plan för dig för hur du kommer att känna, tänka, förnimma, uppleva och vara när du lämnar din nuvarande kropp. Förnimmelsen av din eviga existens, av omöjligheten att upphöra att finnas till, kan komma som en djup inre vetskap, utan syner eller ljud.

Vad gäller era begär och längtans former på ytan, kanske ni i er bön lägger tonvikt på yttre behov, såsom hälsa, känslomässig och yrkesinriktad uppfyllelse och så vidare. Inte ens fullgörandet av din andliga uppgift kan i sig uppfylla den längtan som vi här diskuterar. All yttre uppfyllelse kan vara och är ofta en direkt biprodukt av den stora, djupa, universella längtan efter det medvetandetillstånd där det inte finns någon rädsla, där insikten om Guds omedelbara närvaro finns inom dig, nu och alltid.

Detta leder oss till den andra punkten: Vad bör er aktivitet eller inställning vara så att ni kan uppnå detta tillstånd? För det första, för att upprepa, behöver ni titta på era känslor, sinnesstämningar och olika mentala tillstånd i ett nytt ljus. Ni kommer till exempel att upptäcka att många sinnesstämningar eller tillstånd som ni har tolkat som att de innebär en viss sak, har en ännu djupare innebörd i ljuset av ämnet för det här föredraget. En rastlöshet, ett missnöje, en diffus känsla av otrygghet kan alla ha sin grund i psykiska problem på nivåer som ni verkligen behöver utforska och lösa. Men utöver dessa psykologiska ursprung och förklaringar, finns den förträngda stora existentiella längtan samt rädslan för icke-existens och meningslöshet som direkt följer av längtans bristande uppfyllelse.

Det är alltså viktigt att ni nu avtäcker en ännu djupare nivå av ert väsen som ligger bortom masken och det lägre jaget, bortom de psykologiska och känslomässiga problemen, bortom bilderna och de mentala missuppfattningarna. Alla dessa är ett resultat av den stora existentiella längtan samt rädslan för att den aldrig kan uppfyllas. På er utvecklingsväg behöver ni spåra era steg tillbaka

genom de yttre labyrintherna, nivå för nivå, såsom ni har lärt er att göra. Bara då kan upptäckten av rädslan och längtan bli till en verklig upplevelse snarare än en teoretisk förståelse.

När du väl upplever denna rädsla och längtan, tryck inte undan den eller mildra den energiskt med problem, smärtor och rädslor som utgör substitut för den. Ha modet att fullt ut uppleva smärtan i rädslan och längtan. Vänta inte på att den djupt dolda rädslan och längtan ska manifesteras sig i yttre upplevelser som tvingar dig att vända dig inåt i den här riktningen. De flesta människor uppmärksammar tyvärr inte ens då tecknen. De kan bara gå på under en följd av inkarnationer och bär med sig dessa manifestationer som en karmisk ballast. Men tidpunkten måste komma när själen vaknar upp inför innebörden av dessa manifestationer och upplevelser och använder dem som pekande pilar, som röda trådar som leder till källan.

Du befinner dig i en illusion när du undandrar dig att till fullo uppleva smärtan i denna rädsla och längtan. När du till fullo insuper upplevelsen, löser du upp den, lite i taget. Ja, det är nödvändigt att gå igenom dessa närmanden och upplevelser många, många gånger, om och om igen, med tålamod, uthållighet och visdom. Visdomen att förstå att det högsta, mest önskvärda, mest förenade medvetandetillstånd, den yttersta av alla uppfyllelser som inbegriper och omfattar och transcenderar alla andra önskvärda tillstånd och mål, inte kan komma snabbt, billigt eller lätt. Med detta menar jag att hela ert fokus, åtagande och hela er hängivenhet måste frambringas av ert aktiva sinne och er aktiva vilja. Hela ditt mål i livet måste vara att finna Guds levande verklighet som en direkt upplevelse – inte som en teoretisk spekulation eller lyxen av en tro, utan som en levande verklighet i ditt inre och yttre liv.

Du kanske påbörjade arbetet på denna väg enbart för att du var olycklig och diffust eller specifikt otillfredsställd. Du kanske till och med medvetet har sökt efter den andliga meningen med livet. Men inte någon av er började med att vara medveten om den här längtan, om smärtan samt rädslan för att inte kunna uppfylla den, då ni var alltför rädda för att hantera den medvetet. Kanske ni inte ens nu är riktigt redo, kanske ni fortfarande behöver mer specifikt reningsarbete på andra nivåer av er yttre personlighet. Men ni kan börja kontempera över den här aspekten inom er och be om direkt vägledning.

Det kan ha funnits korta perioder i era liv när ni tillfälligt upplevde ett tillstånd där ni var helt uppfyllda och tillfreds i sinnet och varandet, liknande det jag beskrev. Om det är så, kommer det att vara till hjälp att dra dig till minnes den upplevelsen och samordna den med den innebörd som jag ger till den i detta föredrag. Dessa korta perioder av upprymdhet, dynamisk frid och trygghet, spänning, fascination, djup glädje och intensiv livfullhet, kan då tjäna som den vision du behöver för att motivera dig själv med större kraft. Men även om du inte kan komma ihåg något sådant tillstånd, eller om du bara har upplevt mindre aspekter av det, finns det ett djupt inre vetande inom

dig som är fullt medvetet om denna ännu oförverkligade möjlighet. Och du kan fylla på från den vetenskapen.

Med en viss ansträngning och ett visst fokus, kan ni uppleva rädslan samt längtan. Dessa känslor kan först vara diffusa, men när ni tillåter dem att stiga till ytan, kommer ni att känna deras exakta innebörd, såsom jag har beskrivit den i det här föredraget. Allteftersom du upplever rädslan för en fragmenterad, meningslös, fränkopplad värld där du existerar utan rim och reson, där du när som helst kan upphöra att existera, där du tycks hänga isolerad över en avgrund utan någon allkärleksfull Skapare och skaparprincip som gör alla ting meningsfulla, kommer du också att upptäcka att du intensivt längtar efter denna allkärleksfulla Skapare, efter en värld där du och allt som existerar har ett syfte och en välvillig mening.

Tryck inte längre undan denna rädsla och denna längtan, varken genom falsk tillförsikt utan att först kännas vid rädslan och längtan eller genom den falska cynismen som består i att acceptera en elak, gudlös värld, och inte heller genom att helt enkelt förskjuta rädslan och längtan till mer ytliga, om än i sig helt rättmätiga, rädslor och former av längtan. Ha modet och engagemanget att på djupet gå igenom dessa mycket väsentliga aspekter av ditt väsen. Upprepa det, känn känslorna av smärta, rädsla och längtan på ett mycket specifikt sätt. Be på det enklaste och mest ödmjuka sätt om Kristus ingripande för att hjälpa dig att uppnå det tillstånd som religioner ofta kallar frälsning. Var vis och ödmjuk nog att veta att du kanske kan uppnå en försmak av detta nya tillstånd under en kort stund bara för att förlora det igen, så att din kamp och ditt sökande kan upprepas om och om igen, där du aldrig upphör med den inre mödan, aldrig ger upp detta nya mål.

Tvivel ingår naturligtvis som en väsentlig del av det separerade tillståndet. Möt tvivlet, på samma sätt som ni möter rädslan för och längtan efter att inte vara i tvivel och rädsla. Men gör det till ett ärligt tvivel, där du ger tillståndet du längtar efter minst lika stor möjlighet som tillståndet du fruktar. Fråga dig själv: Skulle det kunna finnas ett tillstånd fyllt av tvivel, rädsla, smärta och ouppfylld längtan om det inte också på någon annan medvetandenivå fanns ett tillstånd fyllt av total visshet, glädje och fullständig uppfyllelse av all längtan?

Vi har här att göra med den mest centrala av det mänskliga livets alla frågor som varenda religion har tagit upp på sitt eget sätt. Frälsning är ett mycket verkligt begrepp och är inte på något sätt en religiös fanatikens påhitt. Terminologin kan möjligen vara stötande för er på grund av att ni associerar den med en religion som ni har vuxit ur. Men detta förändrar inte det faktum att din själ ropar efter frälsning i den bemärkelse som ges i detta föredrag. Så länge hela din själ och hela ditt sinne, hela ditt tänkande, vetande, kännande och varande inte har upplevt Gud, levande och evig, som en omedelbar närvaro, befinner sig din själ åtminstone delvis i ett smärtsamt separerat och



mörkt tillstånd, i rädslan som finns i att inte känna Guds verklighet, att inte känna ditt eget livs kontinuum, oavsett vad du medvetet tror.

Be Jesus Kristus att räcka dig en hand. Han finns där, är alltid med dig, älskar dig alltid. Men du kan inte alltid förnimma det, ditt separerade tillstånd förhindrar fortfarande det. Ha därför tålamod och sträva vidare i denna största av alla själens strävanden. Ur ert perspektiv kan resan tyckas vara lång; allting annat som ni hittills har gjort var ett förarbete. Men i överensstämmelse med den eviga "tidens" stora klocka, utgör den endast en minut, en sekund.

Det är er uppgift att sträva framåt djupt in i materiens värld och fylla tomrummet med gudomligt liv. I den här processen har partiklar av ert medvetande tillfälligt separerat sig själva och förlorat sin medvetna, eviga och ofrånkomliga samhörighet med allmedvetandet. Ni behöver återupprätta denna förbindelse genom den process som jag nu beskriver och lägga hela ert hjärta, hela er själ, hela ert sinne och hela er vilja i detta förehavande, för detta ensamt kommer att göra allting annat ni gör, alla era uppgifter, era plikter, era uppfyllelser, er njutning, djupt meningsfulla och glädjefyllda. Det kommer att ge allting annat en ny glöd, en glöd som du har längtat efter men inte visste att du saknade, inte visste att du kände till.

Mina allra käraste vänner, låt oss nu avsluta det här föredraget. Ni kan säkert föreställa er att detta nya ämne endast är början på en ny fas, som på ett mycket betydelsefullt sätt sammanfaller med många yttre förändringar i era liv. Detta ämne utgör en skiss över den nya fasen av vårt arbete tillsammans, som aldrig upphörde, inte ens under den tid som jag inte kunde tala direkt till er.

Ert växande och era framsteg, som individer och som grupp, är mycket glädjande. Det sprider ett allt starkare ljus in i er omgivning. Ni framkallar en ny energi som ni behöver vårda på ett mycket varsamt sätt. För ju starkare dessa energiströmmar är, desto mer ändlös blir den inneboende kreativa potentialen för gudomligt positiva och kärleksfulla upplevelser. Samtidigt kan dessa strömmar bli mer destruktiva när de kanaliseras in i olämpliga och negativa riktningar. Jag föreslår därför att er meditation och bön ägnas åt specifik vägledning så att ni aldrig blir blinda för er inre riktning, så att dessa energiströmmar kan flöda där de är menade att flöda.

Jag har ytterligare ett förslag innan vi avslutar detta första föredrag på det nya arbetsåret: Det skulle vara till stor hjälp och nytta för er om ni blev mer bekanta med Bibeln. Jag är mycket ivrig och villig att hjälpa er att förstå detta storartade dokument, att reda ut för er vad som hör hemma på vilken nivå, för denna stora bok utgör en kombination av fragment av historiska redogörelser, av symboliska innebörder, av de största sanningarna, av förvrängningar som har sitt ursprung i såväl medvetandets mänskliga begränsningar som i de då existerande kulturella förhållanden som var "riktiga" på den tiden, men som inte längre är det idag. Jag skulle vilja lyfta fram juvelerna av

sanning som inryms i denna bok och separera agnarna från vetet, så att ni kan uppskatta och dra nytta av dessa budskaps tidlösa visdom. Så jag föreslår att ni förser mig med frågor. Ni har en hel månad på er att förbereda er och jag lovar att jag kommer att ge er tolkningar och svar som kommer att vara mycket användbara och till hjälp för alla. Detta kommer att öppna en ny horisont för er.

Kärleken och välsignelserna som jag sänder er och som alltid omger er i era strävanden och er vackra kamp, kommer att bli en mer påtaglig verklighet för er allteftersom er syn växer. Var fyllda med Kristus kärlek, var i Gud!

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök [www.pathwork.org](http://www.pathwork.org)

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

#### Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och som inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

#### Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide-materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-10-12