

Orättvisans smärta – Kosmiska protokoll över alla personliga och kollektiva händelser, gärningar, uttryck

Mina älskade vänner! Välkomna, ni är alla välsignade. Må dessa ord nå er djupaste kärna, er inre och yttre förståelse, så att ni blir ytterligare motiverade att plöja igenom snåret av förvirring och illusioner tills ni upplever det Stora Ljuset.

Det finns så många olika slags smärta i er värld, för vilka ni inte har ord för. Det är samma sak med många andra realiteter, som kärlek till exempel. Så många olika slags manifestationer av kärlek beskrivs med bara ett ord. Många andra mänskliga upplevelser ses inte i sitt sanna ljus på grund av att er begreppsmässiga förståelse är begränsad, liksom er upplevelseförmåga. Dessa begränsningar skapar i sin tur en begränsning i språket. Språket utgör ert medel för att kommunicera, inte bara med andra utan också inom er själva, i syfte att skapa en utvidgad, mer realistisk förståelse. Detta är uppenbarligen en cyklisk process som leder till goda eller onda cirklar. En fullare förståelse tar dig till en fullare upplevelse, som i sin tur utökar din förmåga att förmedla och kommunicera den och göra din upplevelse begriplig för dig själv och andra. Ni kan då organiskt utvidga ert språk. Jag dristar mig till att säga att om hundra jordeår kommer ert språk att inrymma många begrepp som ännu är okända. Det kommer att finnas nya ord för att skilja mellan olika slags kärlek eller olika slags smärta eller många andra inre upplevelsetillstånd.

Under tiden kommer jag att vara behjälplig i denna cykliska process genom att diskutera olika slags mänskliga upplevelser som idag klumpas samman under en och samma beteckning. Vid olika faser behöver vissa mänskliga upplevelser förstås på ett fylligare sätt och differentieringar behöver göras. Det är till exempel nu helt nödvändigt att ni har en förståelse av olika slags smärta.

Låt mig först nämna några varianter av smärta och sedan kan vi fokusera på en viss smärta som ni sällan, om ens någonsin, tänker på som en specifik smärta. En smärta av det mest välbekanta slaget, som tydligt skiljer sig från alla andra slag, är vad du känner när någon sårar dig, hatar dig, vill skada dig. Förvirringen i att inte riktigt förstå vad som smärtar dig och vad som pågår inom dig, leder till en annan smärta. Den diffusa känslan av att du har skapat eller åtminstone medskapat din egen smärta utan att helt förstå hur och varför, föder ännu en smärta som är

relaterad till smärtan i ditt motstånd mot att vara i sanning. Sedan har vi den distinkta smärtan i din skuld – en skuld som du inte har för avsikt att återgälda.

Vissa av de ovannämnda smärtorna är uppenbarligen relaterade till varandra. Ovilligheten att tydligt inse och återgälda din skuld, exempelvis, leder till förvirring och frustration. Dessa projiceras i sin tur ofta på andra som du beskyller för att orsaka din smärta. Dessa två slags smärtor skapar en ond cirkel. Likväl är dessa två helt olika slags smärtor – smärtan som finns i förvirringen och frustrationen samt smärtan som finns i den icke-återgäldade skulden. De är så olika att de mycket väl kan förtjäna två helt olika ord. Och en dag kommer det som sagt att bli så. Det kommer att utvecklas organiskt, då det mänskliga språket återspeglar utvecklingen hos mänskligheten som helhet.

Ni har upplevt och känner till dessa slags smärtor, även om ni inte alltid har uppfattat att de har olika karaktär, ursprung och orsaker, med helt olika dynamik och verkningar. De skiljer sig lika mycket från varandra som de känslor som följer på varandra i en ond eller en god cirkel skiljer sig åt, även om de skapar varandra. Till exempel: Skuld skapar rädsla, rädsla skapar ilska, ilska skapar självtvivel och självhat, självhat skapar negativa beteendemönster och självdestruktivitet. Alla dessa känslor skiljer sig, även om de har en koppling till varandra, lika mycket från varandra som den ena slags smärtan skiljer sig från den andra.

Denna inledning till ämnet för kvällens föredrag bör hjälpa till att avlägsna känslan av förvirring i ert sinne.

Den specifika smärta som jag vill diskutera, som är så viktig att betrakta i ett nytt ljus i detta skede av er utveckling, är orättvisans smärta. Denna slags smärta inrymmer mer än vad som kan uttryckas med dessa ord. Den utgör inte bara en faktisk orättvisa som händer er här och nu. En sådan orättvisa skulle kunna klassificeras som smärtan i att bli sårad och skadad. Det ligger mer än så i detta. Den utgör en rädsla för att universum kan tillåta att förstörelse existerar utan säkerhetsventiler. Den utgör rädslan för att ingenting har rim och reson, att detta att göra gott – eller ont – inte har någon effekt på den kosmiska historiens och utvecklingens utfall.

Ni kommer med all rätt att säga att den här smärtan, den här rädslan, i själva verket utgör ett tvivel, en brist på tilltro till ett meningsfullt universum som består av högsta intelligens, kärlek och rättvisa. Det stämmer. Smärtan i att tvivla, smärtan i att inte uppleva Guds existens, finns naturligtvis. Att inte veta att alla handlingar, inbegripet yttre och inre inställningar och tillstånd, har tydliga konsekvenser, skapar dock en mycket specifik smärta. Att inse detta upprättar den tilltro som behövs för att inte lida av tvivlets smärta. Tvivlets smärta är alltså inte samma sak som smärtan i att inte uppleva rättvisa. Den senare leder till den förra och den förra leder också till den

senare, men de utgör inte helt samma sak. Orättvisans smärta betecknar rädslan för ett meningslöst universum, för kaos. Den uppstår distinkt ur – och bidrar ytterligare till – en fränkoppling. Om verkningarna är fränkopplade i det mänskliga synfältet, uppstår en rädsla för meningslöshet. Och detta utgör den specifika slags smärta som jag vill lyfta fram här.

Det mänskliga synfältet är för det mesta alltför snävt för att samband ska kunna uppfattas. Jag behandlade detta mer generellt i föredraget om orsak och verkan. Vi fokuserar nu på en särskild aspekt av fränkopplingen mellan orsak och verkan. Vi ser att den leder till vissa följdverkningar som skapar en mycket specifik slags smärta.

Varje fenomen i universum upplevs inom den mänskliga själen. Den större, makrokosmiska rädslan för orättvisa, det vill säga meningslöshet, existerar också på ett personligt sätt i mikrokosmos. På er väg hanterar ni ständigt detta fenomen, oavsett om ni är medvetna om det eller inte.

Mycket av motståndet som ni möter i er personliga reningsprocess har sin grund i denna existentiella rädsla för ett meningslöst universum, tidens gång och livets smärta som följer av det. Under motståndet mot att konfrontera det lägre jaget, finns smärtan i att skapelsen är orättvis, kaotisk och meningslös. Eller för att uttrycka det lite mer precist, det lägre jaget är ett direkt resultat av rädslan för och smärtan i orättvisan, meningslösheten och kaoset. Processen blir då, som vanligt, självupprätthållande och verkar i båda riktningarna: Orättvisans smärta skapar negativitet, det vill säga det lägre jaget. Och omvänt, skulden över det lägre jaget främjar en inställning av att inte förtjäna frälsning, det vill säga att inte förtjäna evigt liv, godhet, glädje, fullständig rättvisa.

När ni begrundar framstegen på er väg, kommer det att bli tydligt att för er att ni under förloppet av ert personliga arbete ofta stöter på ett förbryllande fenomen. Det är följande: Efter att ha övervunnit ett motstånd – ofta ett ganska starkt motstånd – mot att se och möta inte bara det lägre jagets egenskaper, utan också deras konsekvenser och smärtsamma effekter på dig och ditt liv, upplever du en djup lättnad. Det är som om en tyngd hade lyfts från dina axlar. Plötsligt faller allting på plats och passar in. Varför tror ni att detta sker? Det är just på grund av att du nu bokstavligen och personligen i ditt eget mikrokosmos upplever att livet är helt rättvist och skäligt. Detta är oändligt mycket viktigare än att behöva erkänna självdestruktiva mönster och försvagningar av din gudomliga natur. Dessa kan rättas till, men ett universum där det onda skulle kunna vinna, kan inte korrigeras och är en ytterst dyster utsikt.

En relaterad manifestation är den motsatta: När du tycks komma undan med ditt lägre jag, är den tillfälliga segern mycket ytlig och döljer en djup förtvivlan. Din dubbla natur befinner sig i ständig

kamp här. Den ena delen strävar starkt efter att skyla, rättfärdiga, projicera och därmed öka det lägre jagets energier och aktiviteter. Den här delen av dig slåss mot processen på denna väg på många sätt och strävar efter att lura din hjälpare, att övertyga honom eller henne om att ditt skylande är giltigt. Men den andra delen av dig är mycket olycklig när den första delen lyckas. När din hjälpare inte upptäcker ditt lägre jags manövrer och, tillsammans med dig, är blind för sambanden – det vill säga orsak och verkan – blir du förr eller senare förargad på din hjälpare för detta misslyckande. Oavsett hur mycket du först kan ha kämpat emot att se sambanden mellan ett negativt uppsåt och en önskad upplevelse, känner du dig verkligen sviken när hjälparen inte allierar sig med ditt högre jag, oavsett hur övertäckt det vid denna tidpunkt fortfarande kan vara. Den bristande tilliten till hjälparen är direkt kopplad till den bristande tilliten till ett rättvist universum. Om du kan lura och ”vinna” med din negativitet, din ondska, dina destruktiva inställningar, drar du realistiskt och logiskt slutsatsen att skapelsen som helhet är opålitlig och kaotisk. Detta är kanske en av de mest outhärdliga smärtorna i den mänskliga själen!

Jag rekommenderar starkt att ni fokuserar just nu på det jag diskuterar här. Försök att förnimma att det bakom ett motstånd mot att se vissa negativa aspekter finns ett ännu större motstånd mot att se att dessa negativa mönster oundvikligen skapar negativa upplevelser och önskade livsomständigheter. När ni väl kan erkänna motståndet, kommer det att bli lättare att gå ett lager djupare och bli medvetna om både en djup längtan efter att se dessa samband och en lika stark, smärtsam rädsla för att det inte finns några samband, att allting är godtyckligt och meningslöst. Motståndet mot att se samband mellan orsak och verkan täcker över rädslan för och smärtan i att det inte finns några sådana samband. Upptäck stunderna av lättnad i ditt tidigare arbete när du, efter att ha övervunnit ett motstånd, insåg livets inneboende rättvisa. Kom ihåg hur du, efter att ha sett sambanden, alltid kände dig mycket tryggare vad gäller livet. Med denna insikt i hittills dunkla och namnlösa reaktioner, kommer du att ha gjort orättvisans smärta medveten.

Detta är anledningen till att en väg som du väljer för att utvecklas och växa, en väg som går in i dessa djupa och dolda skrevor, frambringar en ny och sann trygghet. Den avlägsnar orättvisans smärta på grund av att den fastställer sambanden mellan orsak och verkan i ditt eget själsliv som förblir oåtkomliga så länge starka motstånd inte övervinns. Kärleken till och förtroendet för dina hjälpare står i proportion till din goda vilja och avsikt att hjälpa dem att hjälpa dig att se det som du allra djupast längtar efter. Hur kan du lita på och tro på och uppleva ett rättvist universum om du inte tydligt ser hur var och en av dina handlingar, tankar, dolda intentionaliteter, känslor och inställningar – positiva och negativa – medför bestämda resultat och verkningar? De personliga sambanden öppnar sig lite i taget och uppenbarar större processer som gradvis leder till de makrokosmiska skeendena. I början tycks nästan inga jordiska händelser ha något samband med varandra. Saker sker som om de vore godtyckliga, meningslösa. Först när de

mikrokosmiska sambanden upptäcks, uppenbarar de makrokosmiska händelserna sin innebörd och sina samband, sina orsaker och verkningar – åtminstone i viss grad.

Så länge ni lever i materiens skal, inneslutna i tiden, finns det många samband som ni aldrig helt kan se. De förblir osynliga, även om ni ibland intuitivt kan förnimma vissa länkar. För att förstå att grundläggande samband existerar behövs tilltro. Men sann tilltro är i viss grad erfarenhetsmässig. Den kommer just på grund av att din inre process rör sig mot ett ökat avtäckande av sammankopplande länkar. Den här rörelsen mildrar rädslan för orättvisans smärta och läker såren den orsakar.

Tänk på dina reaktioner när du bevittnar grymma jordiska händelser vars förövare tycks gå fria, eller när goda gärningar och äkta kärlek och givande tycks framkalla oförtjänt negativa effekter, eller åtminstone inte enbart ger belöningar. Vid vissa tillfällen är det möjligt att gå bortom ytan och se djupare samband som uppenbarar livets fullkomliga rättvisa. I vissa fall är det verkligen en fråga om tid. Sambanden och rättvisan är inte omedelbart synliga, men när tiden vecklas ut i er dimension, blir sambanden uppenbara. Tiden för så småningom upp dem till ytan.

Men i hur många fall är det inte, i små frågor liksom i stora frågor, i personliga frågor liksom i allmänna och universella frågor, helt omöjligt att se sambanden! Tidens utveckling sträcker sig bortom den mänskliga synen. Alla andliga skrifter talar om verkligheten av den yttersta rättvisan, ofta uppfattad och upplevd först efter att den fysiska kroppen har lämnats och en mer vidsträckt syn erhålls. Begreppen ”den yttersta domen” eller ”domedagen” ger en antydning om detta faktum. Dessa termer förmedlar att det finns en ”tid” efter döden när allting uppenbaras. Människor reagerar vanligtvis negativt på den här idén, eftersom de tänker på det i termer av en straffande gudom, en grym, obarmhärtig härskare som skulle tillfoga dem mer orättvisa. Denna ålderdomliga tanke förväxlade Gud med grymma jordiska ledare och fäder. Men den sanna innebörden av ”den yttersta domen” är att samband uppenbaras som visar den utsägliga skönheten i de andliga lagarnas oklanderliga rättvisa.

Glädjen och tryggheten i den här upptäckten uppväger vida det personliga pris som behöver betalas för att den gudomliga lagen har överträtts. Även om en livstids handlingar leder till negativ karma, kan man ta sig an den med glädje när slöjorna väl faller bort, eftersom att leva i ett rättvist och pålitligt universum har ett mycket större värde. Detta är analogt med att du i vissa skeden på din väg upplever lättnaden i att se orsak och verkan, även om det innebär att betala priset.

På en nivå gör du motstånd, eftersom du önskar att du aldrig behöver vara ansvarig för dina försyndelser, att du aldrig behöver betala priset. På en djupare nivå är du rädd för den

möjligheten, men du är också djupt lättad över att få reda på att varje minsta partikel av medvetande skapar verkningar som i sin tur måste komma tillbaka till dig och ta ut sitt pris: positivt på ett livsbejakande sätt, eller negativt på ett livsförnekande sätt, beroende på orsaken.

Hur är det möjligt att alla gärningar, alla inställningar, alla aldrig så hemliga intentionaliteter kan redogöras för, ofta decennier senare? Hur kan någons liv dömas långt efter företeelsen? Det är viktigt att ni har en uppfattning om och en viss förståelse av principen som här är verksam. Det kommer att hjälpa er att öppna era inre ventiler för intuitiva upplevelser.

Ni vet redan att varje människa inrymmer en inre substans – som ibland kallas ”själssubstansen” – som återspeglar varje partikel i personens liv. Ingenting går förlorat, ingenting slätas över. Varje tanke av någon betydelse, varje känsla, varje intention, varje viljeriktning, varje handling – med alla dess konsekvenser – är inpräntade i denna substans och görs därmed tillgängliga för beskådan. En människas liv kan således beskådas från varje tänkbar synvinkel. Ens liv är verkligen en öppen bok. Ni alla inrymmer en inre inspelningsenhet, om man så vill. En av era största illusioner – och ni har många – är att tankar och intentioner och begär kan hållas hemliga och därför inte borde ha någon inverkan. Individerna känner sig ofta bittra när andra reagerar på deras outtalade intentioner, deras hemliga negativa önsningar, som om de inte skulle räknas. Vadhelst man tycks komma undan med eller som inte tycks räknas i en individs liv, bra eller dåligt, kommer i slutändan att vara öppet och oundvikligen ha sina motsvarande verkningar.

Det finns bestämda verksamma lagar som avgör när verkningar följer orsaker – när och varför verkningar i vissa fall följer relativt snabbt och därmed är möjliga att spåra direkt, och när och varför det blir en längre tidsperiod mellan dem. Det skulle vara alltför komplicerat att fördjupa sig i detta nu. Allt jag kan säga just nu är att ju mer en individ utvecklas, desto snabbare följer verkningarna på orsakerna. Individerna som fortfarande är relativt outvecklade befinner sig i mörkret där de famlar genom väven av orsak och verkan. Inte sällan förbiser de sambanden helt och upptäcker dem först långt senare, när man har lämnat kroppen som ett plagg som inte längre behövs.

Precis som varje individ bär sin egen inre själsförteckning där hans eller hennes personliga protokoll bevaras, så har även er planet en själssubstans där allting som någonsin har hänt på jorden är inpräntat och kan läsas som ett oklanderligt bevarat protokoll. Vissa människor har speciella klärvoajanta gåvor, genom vilka delar av världsprotokollet uppenbaras för dem. Personliga feltolkningar på grund av ett begränsat medvetande kan naturligtvis förvränga deras syn. Eftersom världens inspelningssystem existerar bortom den tredimensionella tiden, kan framtiden – det vill säga vissa möjligheter i verkligheten som mycket troligt kan manifesteras – vara lika tillgänglig som det förflutna.

Världssubstansen är oändligt formbar, precis som den personliga själssubstansen. De är av samma "material". Ingenting som någonsin har skett, som sker, som kommer att ske går någonsin förlorat. Allting ristas automatiskt in i denna substans. Den visar inte bara själva händelsen – eller ens bara den enkla rena tanken, inställningen eller viljeriktningen. Den visar också de mest dolda motiven, den mest hemliga avsikten, den exakta summan av ambivalenta känslor och de verkliga orsakerna till ett beslutsfattande. Den registrerar vilket alternativ som individen eller den kollektiva entiteten agerar utifrån. Det kan på detta sätt inte någonsin finnas något mörker eller någon förvirring i protokollet. Många tråtor, oenigheter, smärtsamma strider i mörka och förvirrade sinnestillstånd har sin grund i en mycket ytligt nivå av medvetandet; inte desto mindre påverkas personerna av de dolda medvetandenivåerna.

En klarhet i synen avlägsnar helt all rädsla och orättvisans smärta. Den visar utan tvivel att ni lever i en oändligt rättvis skapelse där inga misstag någonsin är möjliga. Men denna medvetenhet kan inte ges gratis. Varje individ måste utvecklas in i den medvetenheten genom kamp. Detta innebär att övervinna motståndet mot att göra varje vrå av jaget känt och ta ansvar för det. Många religiösa skrifter och andliga rörelser har alltid gjort antydningar om den ultimata rättvisan. "Domedagen" betyder ingenting annat än detta. Det är det mänskliga medvetandet, med dess nuvarande begränsningar, som tolkade domen som att den innebär en kärlekslös inställning hos dem som skulle döma, att den innebär orättvisa, godtycke, avvisande. Detta är uppenbart en projektion av mänsklighetens egna sakförhållanden. Den gudomliga rättvisan är ingenting mer eller mindre än den fulla synen av en individs uttryck, så att de oundvikliga konsekvenserna blir medlet och medicinen för att växa in i helheten, det vill säga heligheten.

Ni behöver klart förstå och skilja mellan rädslan för och motståndet mot denna fulla syn av ohöljd uppenbarelse av allting som är – av Världssjälssubstansen som inte döljer någonting – och den djupaste längtan i din själ efter just denna vetskap och upplevelse. För endast då kommer ni att läka det djupt smärtsamma såret där ni tror att ni lever i ett opålitligt universum där det inte finns någon rättvisa. Ni behöver förstå den djupa kampen i er själ mellan dessa två motsatta viljeriktningar. När du gör det, kommer du med ditt klara medvetande att kunna hjälpa till i dess upplösning. Det som ditt yttre jag ofta värjer sig mot mycket kraftfullt, längtar ditt inre jag mycket ivrigt efter. När det yttre jaget lyckas och styr viljeriktningen hos den manifesta, agerande personligheten, befinner sig det inre jaget i stor förtvivlan. Denna förtvivlan känner du ibland bara diffust, vid andra tillfällen ganska starkt, men du förstår den aldrig klart. Du misstolkar ofta denna förtvivlan och beskyller livet eller andra för den.

Mina vänner, jag säger alltså till er, upplev smärtan i att tro att ni lever i ett orättvist universum. Först när en full medvetenhet om denna specifika smärta upprättas, kan du sedan, som nästa steg,

upprätta en full medvetenhet om kampen inom dig för att läka den här smärtan. De utgör två motsatta viljeriktningar. Man behöver här förstå att det inte finns någon annan bot för denna specifika smärta än att erhålla den lättnad som du gör mest motstånd mot, det vill säga att konstatera sambanden mellan orsakerna som du satt i gång och deras verkningar på dig själv och andra. När du väl avlägsnar din mur av motstånd, kommer du att se hur oklokt det var att ha den och vilken lättnad det är att se skapelsens ordning, skönhet och oändligt barmhärtiga rättvisa.

Bli medveten om att du lever, andas och är till i en levande substans som hela tiden registrerar allt som du är, allt som du manifesterar, allt som du uttrycker, allt som du strävar efter. Detta att du finns till, att du är levande har en inverkan på världen som du lever i, oavsett om du vet om det eller inte. Var inte rädd för detta faktum, gör inte motstånd mot det. Ni är rädda och gör motstånd mot att veta detta för att ni tror att era destruktiva aspekter utgör er essens, er yttersta verklighet. Detta skulle verkligen vara outhärdligt. Detta alternativ viskas i ditt öra av mörkrets krafter vars intresse är att du förblir i smärta, rädsla och villfarelse, avskuren från livets större verklighet. I mörkret föredrar du att kämpa med smärtan i ett orättvist universum, snarare än att se skönheten och rättvisan i Guds skapelse och upptäcka att du i din innersta natur är god.

Ni behöver alltså be om tilltron till er yttersta gudomliga essens, som helt kan visa sig först när man har insikt om vad som täcker över den. Detta steg av mod och tilltro är precis vad ni behöver för att ta er an er väg, om och om igen. Medvetenheten om att du har en inverkan på livet genom ditt självaste varande, genom att helt enkelt existera, kommer att ge dig en enorm känsla av frid och en känsla av ditt eget värde snarare än att skrämna dig. Den kommer att motivera dig att utveckla hela din ännu vilande gudomliga potential, med vilken du sedan formar ett liv som ständigt utvecklas.

Livets oändliga möjligheter beror på varje enskild skapad medveten individ, på varje individs beslut, i varje bråkdel av en sekund, vilken väg man ska gå, vilket sätt man ska tänka, agera och vilja. Du är regissören för dina tankar. Dina tankar drabbar dig inte. Genom dina tankar skapar du flödet av känslor och riktningen för dina vitala energier. Detta du som kan fatta dessa beslut utgör den redan manifesta gudomligheten. Det är en illusion att tro att genom att inte fatta beslut i dina tankar, åsikter eller handlingar, har du ingen inverkan. Även när ni aktivt väljer, tvivlar ni ofta på att era beslut har en inverkan. Hur mycket mer tvivlar ni inte när det kommer till era icke-handlingar, ert ljumna tillbakahållande eller detta att inte ta ställning, att inte aktivt söka efter sanningen hela tiden! Verkligheten är att era icke-handlingar utgör handlingar i sig, som har precis lika mycket inverkan som era öppna handlingar. Er själssubstans registrerar de dolda motiven för en icke-handling. Den registrerar känslor och inställningar som ingår bakom beslutet att inte handla.

Eftersom du är medvetande, eftersom du är en gudomlig manifestation, kan du inte göra annat än att andas in i världssubstansen genom att helt enkelt existera. Allt medvetande gör det. Att vara måste påverka livet, bara att vara. Var medveten om det stora privilegiet, den stora makten, digniteten, den oändliga möjligheten som detta ger dig. Beakta att varje tanke du hyser är en distinkt energiformation som sänder ut vågor och strålar, som skapar i överensstämmelse med tankens natur. Öppna dina ögon för skönheten i det faktum att du, med ditt nuvarande begränsade medvetande, redan är en medskapare av verkligheten. Du kan representera Gud på den manifesta, materiella, tredimensionella nivån av verkligheten, eller så kan du göra djävulens arbete – omedvetet i ditt fall, men inte desto mindre skadligt.

Tillåt dig att begrunda, att meditera över, att visualisera att du – genom helt enkelt att vara – sänder ut ständiga strålar som förmedlar en innebörd som skapar distinkta verkningar. Låt den här nya visionen ge dig en ny dignitet till ditt liv, ett nytt motiv för att bli så kreativ som möjligt genom ditt självaste varande, för att hitta den frid och trygghet som din själ har längtat efter under en så lång tid: Att veta att det finns en fullkomlig, sublim, ofelbar rättvisa i världen du lever i.

Mina älskade vänner, er sfär är redo för nya och högre värden, för en ny förståelse och fördjupad insikt vad gäller livets natur. Vår värld deltar aktivt i att väcka den här nya medvetenheten och uppmuntra den att uttrycka sig på praktiska sätt. Vi har gjort många inbrytningar genom olika kanaler, genom olika typer av gudomliga inflöden över hela världen. Nya idéer sprids lite i taget från olika källor. Eftersom mörkrets krafter har sin makt över er sfär, är det oundvikligt att dessa nya värden och idéer ibland är förorenade och förvrängda. Kraften i det uppvaknande och växande medvetandet kan likafullt inte stoppas. Strömmen flödar. De stora haven av sanning, kärlek, visdom, gudomlig verklighet, av Kristusmedvetandet, söker sina kanaler och bryter igenom hinder. Var och en av er kan bidra till att avlägsna mer av hindren och hejda föroreningen av detta klara vatten.

Jordmedvetandet är redo för ett nytt stort steg. Så som med det individuella medvetandet, är det också med en kollektiv entitet: Om växandet i sin helhet och potentialen för en större förståelse och acceptans av sannare gudomliga värden hindras av delar som sätter sig emot den rörelsen, är kriser och smärtor oundvikliga. Smärta och kris är mycket allvarligare i dessa fall än när medvetandet i sin helhet är mindre utvecklat och därför på en jämnare köl. Detta har jag sagt många gånger tidigare, i olika sammanhang. Världshistorien ger er en tydlig karta över detta fenomen. Närhelst det fanns krig och världskatastrofer, var entiteten jorden redo att ta ett steg i sin växandeprocess, att utvidga sitt kollektiva medvetande, men delar av entiteten hindrade det genom att ge efter för motstånd. Dessa motstånd kom från områden som antingen avsiktligt eller oavsiktligt lyssnade på inspirationen från onda väsen och fick då makt och inflytande över resten

av världen. De som lyssnade på och följde dessa mäktiga falanger var, på sitt eget sätt, lika ansvariga som de som bidrog direkt till att hejda utvecklingsprocessen.

Er jordiska sfär är nu redo för ett stort steg framåt. Alla de inre förmågorna har förberetts för detta steg. Mörkrets makter vet om detta och använder alla medel som står till buds för att stoppa processen. Om de lyckas, eller i den utsträckning som de lyckas, följer världskriser. Var och en av er har förberetts genom er personliga väg där ni har befriat er från mycket förvirring och smärta, från mycket skuld och rädsla och där ni fortsätter att odla den här processen och föra den till sitt förverkligande. Att odla processen i ditt eget liv gör det möjligt för dig att bli intensivt medveten om vad som står på spel här, hur mycket du som individ kan bidra: Först genom att skapa sanning och ordning inom dig själv och sedan, som en följd av detta, genom att hjälpa till att göra samma sak för entiteten jorden.

Ni talar ofta om ert ”utåtriktade program”. Jag säger er, mina vänner, att er värld verkligen är redo att lyssna, att höra och börja anstränga sig för att förstå de nya värdena och sanningarna som ni ständigt lär er här. Många av dessa värden har redan blivit en självklarhet för er. Andra värden uppfattar ni bara vaga konturer av och ni kämpar för att göra dem till en del av er. Detta förändrar dock inte att ni – denna grupp som helhet – är redo att nå ut och presentera för världen mycket av det ni har lärt er. När ni blir mer medvetna om den makt ni har att forma livet, kommer ni att använda er av denna positiva makt och vara öppna för vägledningen som vill komma igenom många av er, för att sträcka er in i omvärld på många olika sätt.

Jag ber er att bemöda er så mycket ni kan för att förstå detta föredrag. Gör denna förståelse fullständig genom att koppla samman den med de föregående föredragen under detta år. Er medvetenhet växer med stormsteg. Ett inre vetande sipprar igenom och ger er en syn på världen som den verkligen är. Vetskap, den erfarenhetsbaserade kännedomen om en oändlig rättvisa, måste ge er den frid och trygghet som ni i ert hjärta längtar efter. Inse att allt som ni är, tror, vill och känner, gör intryck i ett formbart universum. Låt inte den första rädslan för den här tanken driva er tillbaka in i er värld av mörker, rädsla, motstånd, misstro och smärta – orättvisans smärta. Orättvisans smärta kan bara läkas när du samlar modet att tillåta dig att veta att din negativitet åsamkar andra och dig själv smärta, att den har bestämda konsekvenser. Modet och sannfärdigheten i denna realism, mognaden i denna inställning måste – långt ifrån att indikera ett hopplöst tillstånd hos dig och i din relation till Gud – återställa din tilltro till Kristus, till kärleken, till godheten, till nåden, till världen så som den är skapad. Det kommer att återställa din själ, din tilltro till dig själv och till Gud och till allt som är gott.

Eftersom livet är förändring, är ditt lägre jag också en ständigt föränderlig aspekt av livet. Det inrymmer inneboende förmågor att transformera det värsta till det bästa. Att ta ansvar för det lägre

jaget är inte längre så svårt för de flesta av er. Ni har lärt er att göra det och därmed har ni fått en ny frihet och en ny självkänsla. Vad som fortfarande är svårt för er att acceptera är det faktum att det lägre jagets aspekter har verkningar och de påverkar mer av ert tänkande och handlande, era varseblivningar och era reaktioner, än vad ni vill erkänna. Det är just denna rädsla som orsakar den djupare rädslan för orättvisa. När du inte konfronterar konsekvenserna av det lägre jaget, försöker du odla illusionen av att det inte finns några verkningar. Om denna linje av inre, omedvetna resonemang följs till sitt logiska slut, skapas det en fantasivärld full av orättvisa. Detta passar det lägre jagets önsketänkande och gör dig rädd för konsekvenserna som du själv skapar.

Använd denna tydliga indikator, denna nyckel: I den grad som du upplever rädsla och oro, i samma grad känner du smärtan av ett orättvist universum och i precis samma grad vill du inte veta att ditt lägre jag har verkningar och konsekvenser. Omvänt, i den grad som du namnger rädslan, undersöker du orättvisans smärta som gnager inombords. I den grad som du också övervinner motståndet mot att se hur du vill vara fränkopplad konsekvenserna av det lägre jagets inställningar, i precis samma grad frigör du dig från en omätlig börda och erhåller en ny djup trygghet: tryggheten i att allt är mycket bra med livet.

Ni är alla välsignade, mina älskade vänner. Många av er har lärt er mycket i ert innersta väsen. Många av er kämpar i ert växande och det är, som jag tidigare nämnde, en ädel kamp som höjer er i ordets bästa bemärkelse. Fortsätt med denna goda kamp, var ett instrument för Guds stora plan, sätt er under Kristus beskyddande energi och medvetande. Ni lever i ett hav av kärlek, ni andas in i ett universum av ren godhet. Gör er medvetna om det vackraste av alla livets fakta!

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök www.pathwork.org

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och som inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide-materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas

på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-10-12