

## Aspekter av det nya gudomliga inflödet: kommunikation, gruppmedvetande, blottläggande

Var välsignade, mina innerligt älskade vänner. Guds ljus omsluter er alla. Detta ljus innehåller allt ni behöver. Försök att förnimma det, försök att känna dess verklighet. Det finns alltid där för er, och i den grad som ni förfinar ert inre väsen genom reningens process, kan ni inte undgå att bli medvetna om detta ljus som strömmar genom hela universum, genom hela skapelsen. De av Guds barn som har valt att göra det bästa av sina liv genom en sådan väg är särskilt välsignade. För med den här möjligheten att rena sig och tjäna Gud, uppfyller de ett stort behov i frälsningsplanen.

I detta föredrag skulle jag vilja tala om några viktiga aspekter av den nya tidsåldern<sup>1</sup>. Den här termen har nyligen använts en hel del av vissa grupper av människor. Vissa använder den med korrekt förståelse, medan andra lyckas göra den till en kliché. Detta är dock oundvikligt; det händer med alla sanningsbegrepp, på grund av en mänsklig tendens att vara lättvindig och lat och att etikettera, för att undvika att känna verkligheten i en viss sanning. Men de som inte faller in i den fällan bör inte helt och hållet ge upp att använda en term som förmedlar en sann idé. Jag har tidigare ofta varnat för den här tendensen och har ibland föreslagit nya ord, andra uttryck för samma sanning, eller upprepat den sanna innebörden av ett visst ord för att hålla dess sanna begrepp levande. När det gäller den nya tidsåldern, har jag tidigare sagt att ett nytt inflöde vid vissa intervall i historien strömmar in i er värld på grund av att mänskligheten har vuxit tillräckligt för att vara redo för det. Så är fallet nu.

Vi har ofta diskuterat den nya tidsålderns innebörd och betydelse i allmänna ordalag. Vi pratade om Kristusandens medvetande som genomsyrar den här världen och som försöker tränga in i individers medvetande i allt högre grad.

Ett sådant kraftfullt inflöde måste åtföljas av vissa manifestationer som inte alltid är behagliga, välkomna, trevliga eller ens konstruktiva. Många händelser på er jord som är helt och hållet oönskade är direkta resultat av detta inflöde. Utan dem skulle växandet och utvidgningen av medvetandet som den nya tidsåldern naturligt för med sig i själva verket inte kunna äga rum.

---

<sup>1</sup> Eng. "the New Age". Övers. anm.

Era egna sinnen är fortfarande väldigt mycket inriktade på det omedelbara. Ni tror att det som är gott och riktigt i denna stund, också kommer att vara gott och riktigt i slutänden. Ni tror att det som kan framstå som ont för er nu, också är ont i slutänden. Detta är knappast fallet. En direkt negativ manifestation kan ibland verkligen vara nödvändig för att en helhetsutveckling ska äga rum. Detta gäller för individen såväl som för mänskligheten som helhet, eller, för att uttrycka det annorlunda, för entiteten jorden.

I detta föredrag skulle jag vilja ta upp vissa specifika saker som åtföljer det nya inflödet. En av dessa är *kommunikation*. Kommunikation är en biprodukt av högt utvecklat medvetande. I samma grad som det finns en utveckling av anden, finns också förmågan att kommunicera, att lyssna och att uttrycka på ett tillfredsställande och lämpligt sätt. I samma grad som den utvecklingen fortfarande är nedsatt, är förmågan att kommunicera begränsad. Ni ser därför otaliga människor som inte kan, och inte ens kommer att försöka, sätta ord på vad de verkligen känner och tänker. De är antingen för stolta eller så kräver de att bli förstådda av andra utan att behöva bemöda sig om att göra sig begripliga, för detta kräver onekligen ett visst arbete. Att kommunicera är en konst som alla kan och verkligen måste lära sig. Det kräver god vilja, en positiv intentionalitet och en vilja att samarbeta.

Låt oss börja med att undersöka den yttersta nivån. Det är ingen tillfällighet att en av den moderna teknikens största biprodukter är kommunikation. Även om denna nivå av kommunikation enbart gäller yttre händelser, har den en enorm inverkan på mänsklighetens inre nivåer. För det första för den människor mycket närmare varandra. Förr i tiden fanns det en större känsla av separation på grund av att avståndet mellan människor och deras avsaknad av kommunikation skapade illusionen av att andra var fundamentalt annorlunda och främmande och därför utgjorde fiender att misstro. Att uppleva att andra är lika när det gäller det grundläggande att leva, dö, lida och längta, avlägsnar mycket illusion, rädsla och fiendskap. Det bidrar till mänsklighetens ständigt växande enhet.

Att veta vad som pågår i världen har en avgjord inverkan på det andliga växandet. Isolering och avskildhet mellan människor i det förflutna gjorde att världen tycktes vara alltför stor för att omfattas. Ens egna tragedier föreföll unika och en känsla av broderskap och systerskap saknades därför helt. Även de minst andligt sinnade individerna upplever idag hela er planet på ett mycket annorlunda sätt. Saker verkar inte längre konstiga eller främmande. På grund av att kännedomen om händelserna som inträffar just nu i ett annat hörn av jorden har en inverkan på själens utveckling, finns det en större medvetenhet totalt sett.

Ni ser alltså, mina vänner, att teknik inte står i motsättning till andlig utveckling och ett andligt liv. Den missbrukas och missriktas dock ofta och ses därför som ett hinder för andlighet.

Detta visar återigen hur allting i universum och på den här jorden i verkligheten är ett uttryck för gudomlig vilja och gudomligt skapande och kan och bör tjäna den stora planen. Ingenting kan skapas som inte har sina rötter i andens värld. Alla demoniska manifestationer kan endast vara förvrängningar och ett missbruk av den gudomliga skapelsen. De kan aldrig vara självskapande.

Er nuvarande förmåga att bevittna och därmed uppleva händelser med era bröder och systrar på andra platser har en betydelsefull inverkan på era själar. Er förmåga att röra er relativt snabbt från ett hörn av jorden till ett annat, för er närmare den andliga världens lagar där rörelsen är ögonblicklig, där den är ett med tanken.

Kommunikation är en mycket viktig biprodukt av utvecklade andliga tillstånd. Förmågan att kommunicera på mer subtila och personliga nivåer har också förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. Psykologiska förhållningssätt har skapat en större medvetenhet om jaget och därför en större förmåga att förstå sig själv, att uttrycka sig själv för andra och därmed att kommunicera. Före just detta inflöde befann sig de flesta människor helt i mörker vad gäller sig själva, sina känslor, sina behov, sina sanna reaktioner, för att inte tala om motsvarande hos andra. Det var därför omöjligt att skapa en bro till en annan person på ett betydelsefullt sätt.

På samma sätt vet inte riktigt heller ett barn i ett tidigt utvecklingsstadium att det är sårat eller ensamt, att det behöver mer kärlek, uppmärksamhet eller förståelse. Om denna medvetenhet vore uttalad hos barnet, skulle det vara ett relativt litet steg att förmedla dessa känslor till en annan person. Utan kommunikation lever man i mörkret, ensam i en dimma av förvirring, isolerad från andra. Kristus ande representerar det helt motsatta. Den kommer med medvetenhetens stora ljus, med kommunikationens och broderskapets och systerskapets stora ljus.

Sann kommunikation förutsätter uppenbarligen kommunikation med jaget, med de inre nivåerna av ens väsen som tidigare var otillgängliga. Att förstå jaget utgör grunden, fundamentet, för man inte kan förmedla, förklara och kommunicera något som man inte känner till. En väg som den jag guidar er på måste således alltid i första hand ägna sig åt inre utforskning och självkänedom. Det får dock aldrig stanna där. Självkänedom utgör endast den inledande fasen.

Nästa organiska steg är att lära sig kommunikationens stora konst. Detta kräver intention, tanke, övning, själviakttagelse. Det innebär att ge upp tillståndet av att vara halvvaken och obetänksamt utgå från att andra ska veta vad man känner. Det innebär att göra ansträngningen att förklara, att nå ut, att söka igenom missförståndens labyrinter – tålmodigt och kärleksfullt. Här, liksom i

allting annat, leder övning till en alltmer spontan och automatisk förmåga att vara utåtvänd med det som du tidigare endast var hemlig och inåtvänd med och att kommunicera detta tillstånd till andra.

Använd bara er fantasi och tänk på den enorma skillnad som detta gör i den mänskliga kommunikationen. Hur ofta tror ni inte att någon är elak mot dig, när den andra personen i själva verket är rädd för dig och felaktigt använder en kyla eller avvisande inställning som ett försvar? Att veta detta avlägsnar din rädsla, din falska stolthet, din ilska. Det kan göra det möjligt för dig att möta den här personen på ett helt annat sätt, vilket i sin tur kommer att lösa upp hans eller hennes negativa försvar som fjärrmar er. Ni ser alltså hur kommunikation för själar samman och avlägsnar murar av rädsla som skapar hat mellan människor. Kommunikation är därför en naturlig del av det goda livet.

Det faktum att du kanske försöker förklara dig räcker dock inte. Sättet som du uppenbarar dig på är vad som gör kommunikation till en konst. Om du förklarar dig på ett sätt som antyder skuldbeläggande och anklagelse, skapar du bara en större mur. Men om du försöker förklara dig genom att helt enkelt förmedla dina känslor och behov, dina intryck och antaganden i en frågande och öppen anda utan att insistera på att de utgör sanningen, då kan du nå en sann förståelse. Du kan upprätta klarhet, ljus och sanning. Genom att lära dig förmågan att kommunicera och utöva den som en konst, främjar du kärlek och enhet.

Hur kan du lindra din ensamhet utan att upprätta broar till andra? Hur kan du förlora din rädsla för människor utan att verkligen blottlägga missuppfattningen om att andra vill vara dina fiender? Du kan endast uppnå detta genom att göra dig besväret att utforska dig själv tillräckligt för att veta vad det är du verkligen känner. Ofta tror du att du känner på ett visst sätt, men det är inte alls vad som verkligen pågår inom dig. Du behöver ta den synbarliga risken att förklara dig, även om detta sällan kan göras i ett enda svep. Du behöver gå in i en pågående dialog, full av god vilja som ökar din vilja att lägga din stolthet åt sidan och ge upp ditt intresse i att skylla på andra. Detta är vad kommunikation innebär på en emotionell nivå. Detta är hur detta stora att vara ett, kommer att upprättas hos alla människor. Detta är hur rädsla och hat – och därmed krig på alla nivåer – kommer att försvinna. Sann kommunikation kommer med andra ord att bidra till att föra in himmelriket på jorden.

Det finns emellertid en ännu djupare nivå av kommunikation som ni bortser från. Den är fortfarande mycket oklar, men när ni väl fokuserar er uppmärksamhet på den, kommer den att visa sig lika tydligt som de nivåer jag just har diskuterat. All interaktion mellan människor bidrar i slutänden till det slutliga målet: försoning, enhet, broderskap, kärlek, förståelse, sanning. I sin slutliga analys tjänar även den mest negativa interaktionen mellan individer detta syfte.

När två entiteter – antingen individuella eller kollektiva – är inblandade i en negativ interaktion, uppfylls ett djupare syfte, även om interaktionen i stunden har ett mycket ovälkommet resultat. Båda individers högre jag är alltid verksamt. Det högre jaget har inte skapat den negativa interaktionen i sig, men det använder det som redan finns – negativitet – i syfte att lösa upp den. Negativt material kan omöjligt lösas upp och transformeras utan en direkt manifestation. Även om individerna som deltar helt befinner sig i mörker beträffande den roll de själva spelar i denna interaktion och fortfarande befinner sig på självgodhetens ensidiga nivå, tjänar de likväl ett högre syfte. Hur mycket mer sker inte detta när individerna inser hela sanningen i en interaktion som kan vara dold från deras omedelbara syn.

Ni kan alltså se, mina vänner, att det inunder utbytet på det lägre jagets nivå samtidigt finns ett utbyte på det högre jagets nivå mellan entiteterna som är i konflikt. Detta är en mycket viktig ny tanke för er att begrunda. Föreställ er bara: Två personer – eller grupper av människor – är i krig med varandra på ytan. De hatar och anklagar varandra. De önskar varandra det värsta och vill skada varandra. Samtidigt är dessa individer på en djupare nivå eniga. De vet att det som inträffar på ytan tjänar det gemensamma bästa, tjänar sanningen och kärleken, tjänar deras enhet.

På denna väg, när två av er är på kant med varandra och ni arbetar mycket djupt för att komma fram till sanningen i problemet, upplever ni ofta en underbar försoning där kärlek förenar just dessa två personer som innan hatade och anklagade varandra. Ni bevittnar då det som jag förklarade nyss. I er jordiska sfär, i denna dimension, sker manifestationen av försoningen i sekventiell tid: först hatet, sedan sökandet efter sanningen, sedan kärlek och enhet. På varandets djupare nivå finns det inte några sådana sekvenser. Sanning, kärlek och enhet existerar alltid samtidigt.

Ta detta nya perspektiv i beaktande. Det kommer att hjälpa er att förnimma att varje situation, oavsett hur hopplöst förvirrad och negativ den kan förefalla, samtidigt hyser inre sanning, kärlek och enhet. Er förståelse för detta kommer att påskynda försoningarna på den sekventiella tidens nivå, så att fiendskap/sökande/sanning/kärlek/enhet följer varandra i en allt snabbare följd.

Kristusmedvetandets inflöde för med sig fler andliga värden och lagar till ert plan. Många andliga lagar och värden är allmänt kända genom religioner, men få är verkligen förstådda och upplevda på djupet, än mindre levda på de innersta nivåerna. Mänskligheten tar fortfarande alltför ofta dessa lagar, förväxlar och förvränger dem och ignorerar dem sedan antingen helt och hållet, eftersom de blir obegripliga när de är förvrängda, eller lyder dem hycklande på en ytlig nivå som undgår att nå den inre personen. Ju mer mänskligheten växer, desto större kan Kristusljusets

inflöde vara och desto mer blir det möjligt att göra sanna andliga värden till en del av det mänskliga medvetandet.

I just det här föredraget ägnar vi oss framför allt åt *lagen om broderskap*, som jag ofta har nämnt. Utan broderskap finns det ingen kärlek, utan kärlek finns det inget broderskap. Kärlek utgör förening. Hat utgör splittring, oenighet, isolering. Kärlek innebär ömsesidig förståelse.

För att förståelsen ska växa, är ansträngning och god vilja dock nödvändiga. Kärlek är med andra ord inte något som sker som ett mirakel, inte heller förening. Du kan inte uppleva förening med Gud om du inte har förmågan att uppleva förening med dina bröder och systrar, även med dem du tror är dina fiender. På den yttre nivån kanske du inte uppnår en vänskap med dem, eftersom för detta krävs det att båda parter verkligen önskar sanning och förening. Men på den inre nivån kan du mycket väl ha en medveten kontakt med den här personens högre jag.

Glöm aldrig att kärlek – förening med Gud och andra människor – är ett resultat av kommunikation. Och kommunikation är ett resultat av allvarlig ansträngning, där du förbinder dig till att använda din uppmärksamhet och dina energier för att göra dig förstådd på bästa möjliga sätt och för att förstå den andra. För båda ändamålen behöver du tömma sinnet på alla förutfattade meningar som det lägre jaget har ett intresse i att bevara. Du behöver lägga fiendskap och misstro åt sidan. Du behöver lyssna djupt och öppet. Du behöver övertyga den andra om din goda vilja till förmån för sanningen. Du behöver uppåda mognaden att inse att andra inte vet vad du menar, känner, tänker och vill. Du behöver förklara dig på det djupaste, mest uppriktiga möjliga sätt. Om du fortsätter på detta vis, kommer du inte att finna några problem mellan dig och andra som inte kan lösas. En stor styrka och självkänsla växer av detta, mina vänner.

Först behöver du dock offra ditt högmod, din envishet, ditt behag i att bygga upp argument mot någon eller din rädsla för att få reda på att du har fel och är dålig. Allt detta måste läggas åt sidan. På detta sätt kommer du i hög grad att bidra till det ständigt växande kommunikationsflödet som saknar motstycke i er tid. På detta sätt hjälper du till att förebåda en viktig aspekt av Kristusmedvetandet – inom dig själv och andra. Du blir då verkligen en tjänare av Guds plan.

Avstå från att ge efter för frestelsen att hålla dig instängd i isolering och förbittring. Avstå tillika från att ge efter för frestelsen att anklaga och skuldbelägga. Gör dig neutral, åtminstone temporärt, tills du har chansen att ta reda på vad som är sant. Var inte rädd för sanningen. Den kommer att vara så befriande! Den kommer att frigöra dig från din egen hemliga självanklagelses grepp och den kommer att frigöra andra från dina anklagelser. Du kan mycket väl hitta ofullkomligheter både hos dig själv och andra, men dessa ofullkomligheter kommer att få en ny betydelsenyans som befriar dig från smärta och skam, liksom behovet av att tillfoga andra smärta och skam.

Ja, mina vänner, detta är vad ni har gjort i ert arbete hela tiden. Jag berättar inte om en ny process, men jag vill nu kasta nytt ljus på den, från en ny vinkel, så att ni kan fördjupa ert engagemang i att fullfölja den.

Kristusmedvetandets nya inflöde sveper genom er värld med oerhörd kraft, men dess yttringar känns inte alltid igen. Först når inflödet mänsklighetens inre medvetande. Varhelst det finns minsta potential, börjar medvetandet att förändras gradvis, subtilt. Det kan förändras genom nya sätt att tänka kring livet eller genom en önskan om att hitta ett sätt att förstå jaget och livet mer på djupet. Även de som är mindre redo och utvecklade kan bidra till, kanske omedvetet, att förverkliga den stora planen. Även de blir instrument, även om deras medverkan kan framstå som helt och hållet negativ. Genom sin inflytandesfär och aktivitet påverkar de händelser som sedan samverkar för att åstadkomma nya betingelser. Det är återigen, som jag tidigare förklarade, en sådan persons högre jag som arbetar tillsammans med planen och använder den negativa yttre viljan för att bidra på ett positivt sätt till hela bilden.

Det nya inflödet – kallat den nya tidsåldern – påverkar också yttre händelser, ofta på ett mycket dunkelt sätt. Vad som kan framstå som en helt oönskad, negativ händelse är i själva verket en nödvändighet för att upprätta nya värden och återupprätta ett liv som vilar i andliga grundvalar, sanning och kärlek. Destruktivitet som har fortskridit så långt att den inte längre kan förändras, formas eller transformeras, behöver med andra ord förstöras innan en ny och bättre struktur kan upprättas.

Många destruktiva händelser på er jord är av detta slag. Ni behöver lära er att skilja mellan de händelser som är direkt onödiga och direkt går emot livet och är uttryck för ondska, och de som hör hemma under den kategori jag just beskrev. Distinktionen är inte alltid omedelbart tydlig, men allteftersom ni tränar ert inre seende och blir mer medvetna om dessa processer för skapande, kommer er varseblivning att bli mer korrekt.

Många av er ser redan att nya värden dyker upp överallt och mödosamt arbetar sig igenom snåren av föråldrade värden, de gamla negativa och destruktiva förhållningssätten till livet. De nya värdena är fortfarande små och ömtåliga växter som behöver vårdas med mod, med hängivenhet för livets större sak och med den ständigt nödvändiga egna ärlighet som främjar det individuella medvetandets utveckling och utvidgning. Ju fler människor som vårdar detta växande, desto starkare blir de nya plantorna på er planet.

Processen grundar sig alltid i en cellulär struktur. Det börjar med den enskilda cellen, det individuella medvetandet som behöver förändras. En sådan enskild förändring kan inte äga rum i

isolering, utan alltid i förbindelse med andra, eftersom det individuella medvetandet är en del av det kollektiva medvetandet, den stora helheten. Individuella värden och individuell utveckling kan endast mätas genom interaktionen med andra. Kommunikation utgör en aspekt som förbättrar interaktionen, tills det inte finns någon separation. Ju mer enskilda medvetandeceller börjar rena sig och ställa in sig i den gudomliga viljan, desto mer kommer de att påverka entiteten jorden som helhet. Cellerna smälter samman till en och samma struktur, även om de alla har sina individuella liv.

Ni bär på en hel del ambivalens kring denna sammansmältning. Ni är å ena sidan rädda för att ge upp det ni kallar för er individualitet. Ni tror att er unikheter, er särskilda gudomlig manifestation, är avhängig er separation. Ni antar felaktigt att när man är ett med helheten, förlorar man det som är unikt sitt eget. I verkligheten är det precis tvärtom. Ni kämpar därmed emot alla skapade varelsers inneboende öde – strävan mot att bli ett. Ni gör motstånd mot och kämpar emot det, till er stora förtret. För längtan efter att vara ett kan å andra sidan aldrig lindras utan att detta uppnås. Längtan är desperat i era själar och smärtan i att inte uppleva detta att vara ett är olidlig. Att inte veta om denna längtan, inte känna smärtan, är ännu värre; det är ett apatiskt, livlöst och förvirrat tillstånd där det finns sekundär smärta. Det är ett tillstånd som aldrig kan förstås, eftersom det är ett resultat av en lång kedjereaktion vars ursprung är just smärtan i att förneka detta att vara ett.

Det har ofta sagts att den nya tidsåldern, eller Vattumannens tidsålder som den också kallas, för med sig gruppformationer, *gruppmedvetande*. En sådan process har inte funnits på samma sätt tidigare. Mänskligheten som helhet utgör naturligtvis en grupp på en större skala. Samhället skulle inte kunna existera om inte ett gruppmedvetande odlades i viss utsträckning. Men hittills har individerna främst månat om sig själva och sina egna intressen, oberoende vilka effekter ett sådant eget månande har på resten av världen.

Inte för att den här inställningen nu har försvunnit. Långt därifrån. Men en ny medvetenhet växer där människor börjar se att om de enbart strävar efter sitt eget intresse på bekostnad av andra, går de långt bortom överträdandet av moraliska och andliga lagar och värden. De börjar se att de själva till slut måste lida av den här inställningen lika mycket som, om inte mer än, dem som de med kortsynt själviskhet åsidosätter.

Den mänskliga familjen skulle inte kunna existera utan en gruppanda. Men de flesta samhällen har ännu inte lagt tillräcklig vikt vid andliga värden. De är omedvetna om något nytt inflöde och de fortsätter med gamla normer och värden som ofta baseras enbart på egennytta och de mest kortsiktiga mål. Det är utan tvivel ingen tillfällighet att nya grupper, nya samhällen av alla de slag växer upp överallt i er tid. Många av dem är missledda. Många ger efter för inflytandet av destruktiva krafter och onda andar. Det kan aldrig vara annorlunda på ert medvetandeplan.



Överallt där det finns ett gudomligt inflöde, sänder de demoniska krafterna ut sina egna influenser för att korrumpera dem som inte är renade, för att fresta dem och tillintetgöra dem. Detta ändrar inte det faktum att nya samhällen måste spridas, som representerar de nya värdena och som blir modeller för nya sätt att leva. Det viktiga här är att alltid vara vaken och aldrig försumma det egna reningsarbetet. Detta är den enda nyckeln till trygghet. Om ni mödosamt fullföljer detta, i andan av att tjäna uppfyllelsen av Guds vilja, då kan inte onda krafter förvirra er. Ni kommer alltid att veta, ni kommer att hitta svaren, ni förblir i slutänden rena, även om ert lägre jag vid vissa tillfällen måste manifesteras sig.

Jag skulle nu vilja diskutera en annan yttring av det nya inflödet: blottläggande. Ni kan återigen se den här aspekten individuellt och kollektivt. Den går knappast att missa, den är så uppenbar. Genom psykologin, och nyligen genom ett djupgående andligt arbete, har blottläggandet av jaget nått djup som tidigare har varit okända i er historia, med undantag för invigda som bildade små minoriteter i olika kulturer. Nu har blottläggandet av jagets djupare nivåer nått grader utan motstycke. Även de minst insiktsfulla människorna har uppnått en viss grad av medvetenhet om att det finns djupare nivåer av varandet som styr deras liv. Ni kanske nu tar detta för givet, men det har ingalunda alltid varit så.

Den nya förmågan att utforska jaget utgör en kombination av kommunikation och blottläggande. Viljan att blottlägga leder till kommunikation och kommunikation leder till att vara ett, till att bli samstämmig med Kristus anda som sveper genom er värld med stor kraft.

Motståndet mot att blottlägga är alltid närvarande. Det är uppenbart att vägran att blottlägga skapar isolering. När du förnekar blottläggande, innebär detta alltid att du har ett intresse i att vidmakthålla en rutten struktur, en struktur som behöver avlägsnas och ersättas. Denna ovillighet antyder tydligt en önskan om att fortsätta att leva en lögn. En hängivenhet till sanningen måste medföra viljan och modet att blottlägga och att förändra.

Om det inte sker frivilligt, kommer hemligt material att blottläggas genom yttre krafter, genom kriser som tar fram det till ytan. När kraften i det nya inflödet väl är satt i rörelse, kan den inte stoppas. Ju mer motstånd den möter, desto mer smärtsam blir krisen.

Detta har också blivit mycket tydligt i ert offentliga liv. Helt nyligen har en hel del dold destruktivitet blottlagts och kommunicerats till allmänheten. Så har återigen aldrig tidigare varit fallet på samma sätt och i samma grad. Och det fortsätter. Något nytt har satts i gång. Genom kommunikation, genom blottläggande, känner hela världen till politiska missgärningar som tidigare skulle ha förblivit hemliga. Genom det framväxande gruppmedvetandet äger ett stort samspel och interaktion rum, som låter hela mänskligheten delta i utvecklingens drama.

Att betrakta världshändelser med denna förståelse är viktigt. Det är precis den process som ni följer på denna väg: Ni blottlägger ert lägre jag, ni delar det, ni kommunicerar det till andra. Kan ni komma på ett bättre sätt att skapa kärlek, tillit, närhet?

Gång på gång visar jag er paralleller mellan individens och planetens utveckling. Alla processer som ni lär er att tillämpa på er själva, gäller även i någon form på den kollektiva nivån. Det finns ett avslöjande nu på ett sätt som det aldrig tidigare har gjort. Masker börjar falla, aspekter av det lägre jaget börjar tydligt visa sig, med mindre döljande än någonsin tidigare. Händelser och intentioner kan på så sätt kännas igen för vad de verkligen är, utan kamouflaget som ger så mycket lögn, så mycket lidande, så mycket förvirring.

Blottläggande är i hög grad en del av det nya inflödet. Det är ett direkt uttryck för Kristusmedvetandet som sveper genom denna planets inre och yttre plan vid denna tidpunkt. Andlig utveckling utan blottläggande kan i bästa fall bara vara en halvmesyra som till slut leder till ett dödläge. Men såvida blottläggandet inte fylls med kärlek, blir den självförgörande. Visa respekt för den som har modet att göra det självmant. De som vägrar att självmant öppna upp, får inte tillåtas förstöra sin omgivning och påverka händelser genom sitt döljande.

Modet och styrkan som krävs för att åstadkomma blottläggande närhelst det är lämpligt och nödvändigt, grundar sig i den inre övertygelsen om att det görs i en större saks tjänst – med andra ord, i kärlek. Ju mer du blottlägger dig själv för dig själv, och följaktligen för andra, desto mer kommer du att upptäcka ditt sanna inre värde. Du kommer att veta att det redan utvecklade högre jaget utgör den del som gör blottläggandet möjligt.

Det är samma sak med den planetära entiteten. Jordens högre jag dirigerar alla blottlägganden som nu sker på den politiska fronten. Tänk inte på den nya tidsåldern som en allmän, diffus kraft. Den utgör ett medvetande av och i sig självt. Särskilda aspekter visar sig i olika delar av jorden allteftersom behovet uppstår.

Som med allt medvetande, består den nya tidsåldern av många aspekter som fullbordar en harmonisk helhet. I detta föredrag behandlade jag tre särskilda aspekter: kommunikation, gruppedvetande och blottläggande. Vi diskuterade också den ofrånkomliga parallellen mellan alla dessa aspekter som manifesterar sig på den individuella och på den kollektiva nivån.

Ni är ganska väl bevandrade på den individuella nivån, eftersom denna har utgjort tyngdpunkten i ert arbete på denna väg hela tiden. Även om det fortfarande finns vissa hinder och motstånd, är ni i princip förlikade med den processen och ni förstår dess inneboende nödvändighet och värde. Ni

kan observera hur samma process sker på den kollektiva nivån och detta kommer att hjälpa er att expandera som individer.

Genom att se samma princip upprepas i mikrokosmos och makrokosmos, utvecklar ni en djupare förståelse. Genom den förståelsen och genom era ständigt intensifierade ansträngningar för att blottlägga er själva och kommunicera med er närmaste krets av nära och kära med vilka ni delar er utvecklingsprocess, bidrar ni avsevärt till jordens utveckling. Även om det kanske inte är möjligt för er att se detta inflytande direkt och omedelbart, kommer ni gradvis att förnimma det; det blir en ständigt växande insikt.

Ni behöver fortfarande tillämpa mer medvetenhet och uppmärksamhet på hur ni bättre kan använda dessa aspekter i ert eget gemenskapliv. Det finns fortfarande ofta en blindhet inför det egna blottläggandet och inför andras blottläggande som gör att sanningen misslyckas med att visa sig. Detta undergräver kommunikationen – och därmed kärleken och föreningen. Ni skulle underlätta kommunikationen om ni gjorde en djupare ansträngning för att förklara er och hjälpa andra att göra detsamma genom en icke-hotande inställning.

Kommunikationen skulle också avsevärt kunna förbättras om ni hjälpte andra att vara mer mottagliga för vad ni vet och behöver lära ut och, på samma sätt, om ni vore mer öppna och mottagliga där ni kan lära av andra. En intetsägande, trist avtrubbning stänger alltför ofta in er i ett halvdiffust, påstridigt, ofullständigt, hemlighetsfullt fasthållande vid antaganden som stänger alla dörrar. Detta är där era andliga vänner önskar att ni förbättrar er och av er vackra, gyllene, ständigt växande sammanslutning skapar en större härlighet som uttrycker Kristus och som tjänar det Högsta.

Jag vill också uppmärksamma er på en specifik iakttagelse: titta på paralleller mellan det yttre och det inre växandet hos, och uttrycket för, er gruppentitets högre jag. Ibland ligger det ena före det andra. Vid andra tillfällen gäller det omvända. En viss balans bör bibehållas, även om den aldrig kan vara helt jämn. Detta är inte nödvändigt. Om obalansen mellan det inre och yttre växandet inte blir alltför stor, kan den lätt justeras. Ingen kris kommer att uppstå ur denna obalans. Den faller helt in i tingens ordning. Hittills har er inre utveckling alltid överskridit den yttre och detta är verkligen det viktigaste, det mer solitt grundade sättet. Men tiden har kommit då ni medvetet kan hjälpa det yttre växandet att komma ikapp och göra det mer till ett uttryck för er inre verklighet.

Betrakta den här vackra världen med ögon som ser helheten, som förstår Herrens verk bakom allting som är. Låt era hjärtan fyllas med friskheten i livets läkande krafter som flödar från källan som omfattar alla som någonsin har skapats och någonsin kommer att skapas. Denna källa finns i

ditt eget centrum, även om du inte kan nå den eller uppleva dess verklighet genom dina förvirringar och dina tillfälliga lidanden. Den finns alltid där.

Ni är alla omgivna av den stora kraften som flödar med en sådan förnyad spänst genom ert universum. Var välsignade, mina älskade vänner. Fortsätt ert åtagande till slutet, ge aldrig upp er hängivenhet att tjäna Gud.

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök [www.pathwork.org](http://www.pathwork.org)

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

#### Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och som inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

#### Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide-materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-10-12