

## Förberedelser inför återfödelsen

Välkomna i Herrens namn. Jag kommer med välsignelser, mina kära vänner, som jag alltid gör för var och en av er här, liksom för alla mina vänner överallt.

Som utlovat, ska jag i kväll tala om födelseprocessen. Jag har fått tillstånd från högre ort att göra det. Mina kära vänner, låt mig först säga att vad jag än kommer att säga, kan det endast förklara en mycket liten och begränsad del av denna oerhört komplicerade procedur vilken omöjligt kan vara tillräcklig för den mänskliga förståelsen. Så jag ber er att förstå att mina ord endast kan ge er de grova dragen. De måste pressas in i det mänskliga språkets och den mänskliga förståelsens begränsningar.

Innan jag redogör för födelsens tekniska procedur, måste jag prata lite om de andliga och psykologiska betingelser som styr karmalagen, även om vissa av dem i sina stora drag är bekanta för de flesta av er. Eftersom födelsens tekniska procedur är direkt förbunden med och är beroende av karmiska och andliga lagar, behöver jag visa er sambandet, så att ni i viss grad kan förstå födelsen som sådan.

Ert nästa liv, mina vänner, förbereds redan nu, på något sätt, av var och en av er. Det är inte helt förberett, för så länge du lever på jorden är sista ordet inte sagt och möjligheten att bestämma din nästa inkarnation och åstadkomma en förändring utifrån vad du hittills har förberett är stor. Möjligheterna för det är mycket större här än när man befinner sig i andevärlden. Där har du fortfarande en möjlighet att göra modifieringar även om den är mindre. Det är svårare att göra detta i andevärlden på grund av det faktum att livet – om vi inte innefattar mörkrets sfärer – är lättare där än på det jordiska planet. Utvecklingen är av den anledningen långsammare i den andliga tillvaron och att åstadkomma en förändring är definitivt svårare.

Fram till en viss punkt i en enskild individs utvecklingscykel kan beslut inte fattas av denna individ. Men från ett visst utvecklingsstadium och framåt har varje andlig individ rätten, och ofta till och med plikten, att fatta personliga beslut vad gäller omständigheterna i den kommande inkarnationen. Beroende på individens karaktär, är dessa beslut inte alltid bra. Det finns människor som tenderar att vara lata; de saknar ambition och är nöjda med en viss bekvämlighet.

De strävar inte nämnvärt efter högre former av medvetande och lycka. De kan ofta välja ett lättare liv än vad som skulle vara bra för dem. De saknar fortfarande helhetssynen på syftet med den jordiska tillvaron. En överambitiös och överaktiv person å andra sidan, kan ofta välja mer än vad han är redo för. Även detta kommer att förhindra framsteg och orsaka ett tillfälligt bakslag. Individens syn omfattar här inte dess egna begränsningar. En överoptimistisk karaktär kan på liknande sätt göra en lika felaktig bedömning som en överpessimistisk.

Som jag tidigare nämnde är en andlig individ upp till en viss utvecklingsgrad inte förmögen att fatta några beslut, eftersom alla ytterligheter i en karaktär skapar en brist på harmoni, vilket måste påverka det adekvata omdömet. Först när karaktären blir mer harmoniserad, kommer besluten inte att avvika alltför mycket från den rätta medelvägen. När en individ ännu inte är tillräckligt utvecklad, fattas besluten av en högre auktoritet. Men även i dessa fall rådfrågas individen först om vad han eller hon skulle tänka sig utgöra de bästa livsbetingelserna för nästa inkarnation. Detta betraktas som ett prov och efteråt förklaras det för individen varför det ena eller det andra alternativet skulle vara dåligt eller till och med farligt och varför besluten som fattas av en utbildad och högt utvecklad ande ger större möjlighet att göra framsteg. Det förekommer alltså en skolning i samband med beslutsfattandet och planeringen för nästa liv. Individen behöver lära sig något enbart av detta.

Jag kan tillägga att även om en individ på det hela taget ännu inte kan fatta sina egna beslut, kan han eller hon fortfarande ibland ha kloka idéer och dessa anammas då och dessa önskemål beviljas, medan andra måste avvisas. Det finns ingen bestämd gräns mellan tillståndet när beslut fattas åt en individ och när individen är redo att fatta sina egna beslut. Förmågan kommer långsamt och gradvis. Från inkarnation till inkarnation lär sig individen något även i just detta avseende, så att allt fler av individens idéer kan beaktas.

Sedan finns det också fall då valen som fattas av individen fortfarande ligger inom möjligheternas ramar, men som kan visa sig vara för svåra – eller för lätta. I dessa fall kommer den högre auktoriteten, som tillråder och planerar nästa inkarnation med anden som ska inkarnera, att ge råd och förklara och erbjuda ett annat alternativ. Individen har då rätt att acceptera eller avvisa rådet efter sin egen fria vilja. Skulle individen avvisa rådet och sedan, efter nästa inkarnation, få reda på att den egna bedömningen var felaktig, då blir detta en givande lärdom och kanske det enda sättet som den kunde erhållas. Individen skulle aldrig ha varit övertygad om att ha gjort fel om han eller hon inte hade fått friheten att fullfölja sina egna idéer. Endast när ett fall är alltför grovt, alltför hopplöst, bortses det från önskemålen och den slags lärdom som ska erhållas, nämligen att gå igenom sina egna misstag, skjuts upp till senare möjligheter eller införlivas kanske i andra detaljer i nästa inkarnation. Så ni förstår, en hel del detaljer och variationer är möjliga även i detta avseende.

I enlighet med livsplanens framgång eller motgång – oavsett huruvida den planerades av den inkarnerande anden eller den högre auktoriteten – påskyndas självfallet utvecklingen eller saktas ner. Eftersom livet på jorden utgör en enda lång kedja och varje liv är ingenting annat än en liten länk i den, är utvärderingen av plikterna och uppgifterna i varje liv avhängig många, många omständigheter. Som jag tidigare har nämnt, har varje varelse i tillvaron en uppteckning som kallas Livets bok, där allting finns inskrivet. Från den tidpunkt då just denna individ skapades fram till idag, finns dennes speciella talanger, böjelser, egenskaper och personlighetsdrag som förde individen till änglarnas fall, inskrivna och uppdaterade. Alla de olika utvecklingsstadierna sedan änglarnas fall är också registrerade, inte bara de jordiska inkarnationerna, utan även alla aktiviteter däremellan. Varje inkarnation planeras noggrant och omsorgsfullt i överensstämmelse med den här ”allmänna liggaren”. Före varje inkarnation, medan den planeras, visas hela liggaren för individen. Oavsett huruvida individen är redo att fatta sina egna beslut eller inte, uppenbaras syftet med det som ska uppnås i följande inkarnation.

Lagen om orsak och verkan – eller karmalagen – är inte nödvändigtvis verksam omedelbart i nästkommande liv. Det händer ofta att en orsak i ett visst liv kommer att utlösa sin verkan kanske tre eller fyra inkarnationer senare. För ingen är ombedd att bära alltför mycket åt gången. Jag kan dock tillägga att generellt, men inte alltid, ju mer utvecklad man är, desto snabbare kommer verkan att följa orsaken. Kanske förstår ni därmed lite bättre när jag uppmanar er att inte döma, inte jämföra och inte generalisera i dessa frågor. Ni kan bara se detta enstaka liv – ditt eget eller någon annan persons liv – och även denna syn är mycket begränsad. Detta är anledningen till att det är mycket dåraktigt av en människa att försöka bedöma rättvisan i Guds lagar.

Ni känner er ofta benägna att säga att någonting är för svårt för er att bära eller att en annan person har ett för lätt liv. Ni skulle inte för ett ögonblick tro det om ni kände till den utelämnade delen av informationen. Det är av goda skäl, för er egen andliga utvecklings skull, som slöjan måste vara fördragen tills ni har arbetat er upp till ett medvetandetillstånd där en information av detta slag är bra för er och för dem runt omkring er. Ha därför ödmjukheten att hålla tillbaka dömandet. Må detta vara en lärdom för alla mina vänner som hör eller läser dessa ord: Döm aldrig, jämför aldrig ditt liv med någon annans liv eller ödet för två personer som du känner. Om du tycks bära ett tyngre kors, är det för att mer kan förväntas av dig. Du är starkare; du befinner dig redan högre upp på trappan. Eller det kanske också kan vara så att du, om du råkar vara en ambitiös person, har valt ett onödigt svårt liv, kanske till och med emot rådet från en Guds ängel. Beakta detta, mina vänner.

Jag började det här föredraget med att berätta att ni redan nu förbereder er nästa inkarnation. Jag talade sanning. Hur stor del av planen som du fullgör nu, avgör vilka möjligheter du kommer att

få i ditt nästa liv för att rikta in dig på andra saker som är nödvändiga för din övergripande utveckling. Om du inte fortskrider alls den här gången eller endast delvis gör det, måste syftet med din nuvarande inkarnation upprepas åtminstone delvis. Det händer å andra sidan även ibland att en person fullgör lite mer än vad han eller hon hade föresatt sig, eller fullgör planen innan livstiden är över. I detta fall kan det som var tänkt att uppnås i kommande inkarnation påbörjas redan nu. Detta ändrar givetvis också planen för nästa inkarnation, eftersom den endast har skissats i grova drag som ett generellt utkast med förbehåll för förändringar i alla riktningar tills tidpunkten för inkarnationen verkligen infinner sig. Var återigen försiktiga med överilade bedömningar; ett lätt och behagligt liv är inte alltid ett tecken på att din senaste inkarnation var särskilt bra. Det kan vara resultatet av förtjänster som du förvärvade för tre eller fyra inkarnationer sedan. Likaledes kan ett mycket svårt liv vara resultatet av handlingar i din senaste inkarnation, men det behöver inte vara så. Vidare kan en brist betalas av under en och samma livstid av en ivrig person, medan en annan betalar av en lika stor eller kanske till och med större brist i flera steg. Detta gör det också omöjligt för er att döma och jämföra.

Allt detta borde utgöra både en tankeställare och material att meditera över. Meditationen borde klargöra att det finns många chanser på den här jorden att göra förändringar till det bättre i sin personliga livsplan. Det är upp till er att upplösa ansamlad dålig karma. Det låter sig göras snabbare om man fullt ut inser vad detta liv handlar om.

När livet på det jordiska planet är avslutat, görs en bokföring; allting kontrolleras minutiöst och rättvist så att det inte kan finnas olika åsikter eller någon diskussion kring det. För i andevärlden är allting framme i ljuset. Det kan inte vara så att den ena åsikten står mot den andra. Era handlingar, era tankar, era känslor, era reaktioner och era inställningar skapar bestämda former som är lika påtagliga och synliga som alla materiella föremål för närvarande är för er, och i ännu högra grad. På samma sätt som två normala människor inte skulle tvista om huruvida ett runt bord framför dem är runt eller fyrkantigt – som om det vore en fråga om åsikt – kan man inte tvista kring formerna som kan uppfattas i anden. Missförstå mig inte: det finns inte något förbud mot att diskutera. Det är inte så att högre utvecklade andar har en auktoritär hållning, utan du kan själv se sanningen mitt framför dig, oavsett hur mycket du har försökt bedra dig själv så länge som du var gömd i materien. När den fullständiga bokföringen görs och noggrant övervägs, jämförs den med den ursprungliga planen för den senaste inkarnationen, liksom med den övergripande planen för individen i fråga. De negativa tendenserna och bristerna som övervanns och uppgifterna som fullbordades avmarkeras. Det som återstår att göra kommer att avgöra nästa inkarnation.

En relativt lång tid, i era mänskliga mått mätt, förflyter innan nästa inkarnation börjar. För många andar finns det tid för vila, särskilt för dem som har lidit mycket, fysiskt, mentalt eller på annat sätt. Tidpunkten för bokföringen som jag just nämnde kan äga rum innan viloperioden eller

efteråt. Och sedan börjar en period i andevärlden när individen går igenom vissa skolor, tar emot undervisning i enlighet med sina personliga behov och där han eller hon placeras i en viss reningssfär, återigen enligt sina individuella behov. Ordningsföljden för dessa olika faser varierar. Det finns ingen regel som styr vilken fas som kommer först och vilken fas som kommer sen.

Reningsarbete i andevärlden görs ofta i anknytning till inkarnerade människor. Detta kan vara nytt för vissa av er. Låt oss anta att en individs uppgift under hans senaste inkarnation var att ställa till rätta en relation till en annan människa – kanske att lära sig att älska och acceptera den andra personen – och att den uppgiften inte helt har fullgjorts. Den här uppgiften kan ofta fullgöras, så gott det går, när en av personerna fortfarande befinner sig på jorden. Detta kan ske på olika sätt, men jag kommer inte att gå in i detaljerna nu, för det skulle leda oss bort från ämnet. Vi kan diskutera detta vid ett annat tillfälle.

Rening kan även ske i vissa sfärer som återigen kan variera. Det finns många, många olika nivåer i tillvaron bortom denna. Perioderna mellan inkarnationer kan även innefatta en tjänstgöringstid och att man utför vissa uppgifter i frälsningsplanen, förutsatt att individen har nått en viss utvecklingsgrad.

De olika faserna – såsom att bokföra den senaste inkarnationen och planera för nästa inkarnation, rening, att utföra uppgifter – kan vara tydligt uppdelade eller så kan faserna samverka och kombineras. Detta gäller givetvis endast för de andar som villigt har införlivat sig i den Gudomliga ordningen. Många rör sig själva. De får också vara med om en bokföring och planeringen för den kommande inkarnationen sker även för dem i den andliga tillvaron, men allt detta görs på en lägre nivå, i andra sfärer och på ett annat sätt. Samma principer gäller, men hur de tillämpas kommer att variera eftersom den fria viljan hos individen som ska införlivas i den gudomliga ordningen eller inte, måste beaktas. Detta beslut påverkar i hög grad inte enbart individens aktivitet i den andliga tillvaron, utan även dess inkarnationer. Allteftersom ert andliga medvetande höjs, kommer ni att börja urskilja vilken kategori bland era medvarelser ni tillhör. Som ni kan se, på vilket sätt tiden mellan inkarnationerna tillbringas avgör också nästkommande liv. Tidsperioden mellan inkarnationerna kan också variera. Jag vill här understryka att rättvisan i samtliga fall är fullständig.

För alla som fortfarande befinner sig i reinkarnationscykeln, infinner sig tiden för att återfödas på jorden. Vid denna tidpunkt tas individen återigen till den auktoritet som ansvarar för hela dess cykel, som har organiserat tidigare inkarnationer med individen och gjort bokföringen efter den senaste. Nu granskas individens särskilda personliga liggare tillsammans med de tillfälliga planerna som hade utformats för nästa liv – som är föremål för förändringar i enlighet med individens inställningar och aktivitet sedan planen utformades.

Vid den här tidpunkten görs den slutliga planen för kommande inkarnation och detta tar naturligtvis avsevärd tid. Det lämpliga valet av föräldrar, nationalitet, religion att födas in i, livsomständigheter, vissa faser i livet som kallas ”ödesdigra” beaktas och fastställs. Alla dessa val görs på det mest praktiska sätt. Föräldrar kan till exempel väljas för att erbjuda en miljö som är bäst lämpad för att ta fram vissa disharmonier i själen. För detta syfte behöver nästa liv vissa ofullkomligheter i miljön, för om allting vore fullkomligt skulle tillkortakommandena inte ha möjlighet att komma till ytan. Föräldrarna kan samtidigt också vara karmiskt knutna till individen, så att en karmisk skuld kan betalas av.

Svårigheter och fördelar i det kommande livet beaktas ur den övergripande planens perspektiv. Det övervägs noggrant hur mycket individen ska ta på sig, hur mycket individen ska koncentrera sig på ett visst karaktärsdrag i detta liv eller huruvida det kanske är bättre att koncentrera sig på ett hittills olöst psykologiskt problem. För högre utvecklade individer – allt detta är förstås relativt – planeras uppgifter för frälsningsplanen så att dessa på bästa sätt kan kombineras med individens egna reningsproblem. Vissa talanger väljs ut som ska tas fram, andra planeras att förbli dolda i just detta jordiska liv. När allting är övervägt ges individen möjlighet att göra sitt eget val i vissa avseenden och där individen ännu inte kan göra sitt eget val, tillfrågas individen likväl om vad valet skulle ha varit om möjligheten att välja hade funnits. Som jag tidigare nämnde förnekas individens val aldrig dogmatiskt och skälen till att valen nekas förklaras alltid omsorgsfullt.

Efter en intensiv period av efterforskningar görs den slutliga planen upp för det kommande livet på jorden. Särskilda andar sänds till olika platser – även på jorden – för att bereda marken och göra förberedelser genom vägledning och inspiration. Vid vissa tillfällen kan de rapportera tillbaka att förutsättningarna inte är som man hade hoppats på och därför är olämpliga för syftet med den här inkarnationen; då används andra karmiska band för detta liv som man skulle ha koncentrerat sig på i en senare inkarnation om de första omständigheterna som beaktades hade fallit ut som förväntat.

När planen slutligen fastställs och förutsättningarna och förberedelserna på jorden kontrolleras, leds individen in i en annan sfär. Det är en mycket stor sfär som huvudsakligen består av vad man på ert jordiska språk skulle kunna kalla ett sjukhus. Andliga läkare arbetar där. Många läkare på det jordiska planet har inkarnerat från sådana sjukhussfärer på olika nivåer. De är lärlingar i dessa sfärer. Ett stort antal andar som inte befinner sig i reinkarnationscykeln är emellertid också aktiva där, liksom vissa som aldrig har befunnit sig i den. De har mer ansvarsfulla uppgifter. Andra är lärlingar under dem. Sjukhussfären består av flera delar. För att bara nämna en – det finns en avdelning som andar förs till som har dött i en olycka eller vars liv slutade i en annan slags plötslig och våldsam död. I dessa fall kan deras subtila kroppar ha skadats och de vårdas då åter

till hälsa, om jag får använda det uttrycket, innan de påbörjar sin aktivitet i andevärlden. Detta är bara en av de många detaljerna i den här sfären.

I en stor avdelning förbereds livet på jorden. Individen som är redo att inkarnera framträder där inför en viss ande som har hög auktoritet och stort ansvar. Individen som ska inkarnera kommer i kontakt med sin skyddsande eller sina skyddsandar; det kan vara samma ande som har väglett honom eller henne tidigare genom flera liv eller det kan vara någon annan. Det kommer definitivt att vara den som kommer att leda honom genom det nästkommande livet. Beskyddaren överlämnar planen till anden som ansvarar för den här sfären, som återigen noggrant studerar planen. Anden kallar då på vissa assistenter som kommer att arbeta med den här individen. Och återigen diskuteras allting minutiöst och planer och förberedelser görs.

Mina kära vänner, jag kan ana att vissa av er tycker att allt detta är omöjligt. Det låter alltför mänskligt, alltför konkret för er för att vara trovärdigt. Likväl är talesättet: Verkligheten överträffar ofta fantasin! Och det är så här det är, även om det återigen är annorlunda – annorlunda än det som finns på jorden och vad ni kan föreställa er. De ord jag använder ligger närmast det som jag försöker beskriva. Alla dessa sfärer och sjukhus och läkare och mer uppsatta auktoriteter och assistenter och liggare och planer – allt detta finns. Ni har i själva verket ingenting på ert jordiska plan som inte utgör en bristfällig kopia på vad som först finns i anden, om än på ett något annorlunda sätt.

När planen noggrant har studerats och förberedelserna gjorts, väntar individen som ska inkarnera tills befruktningen har ägt rum. För befruktningen beaktas astrologiska faktorer, liksom ett antal andra detaljer som ni antingen känner till väldigt lite eller som ni är helt ovetande om. De framtida föräldrarnas befruktning kan inte ske om det inte är Guds vilja. Om en befruktning idag inte tjänar ett bestämt syfte för individen som ska komma till er värld, kommer den att förhindras med andliga medel, men den kan ske nästa månad. Och sedan, i enlighet med föräldrarnas så kallade gener, som givetvis har studerats i förväg och som återigen måste stämma överens med individen som ska födas, kommer vissa magnetfält, strålar, fluider att börja verka – dels automatiskt som en verkan av orsaker som har satts igång, dels ombestyrt av andliga hjälpare. Detta är synnerligen svårt att förklara för er.

I det ögonblick som befruktningen har ägt rum, görs individen som ska födas medvetlös. Individen befinner sig i ett så djupt medvetslöst tillstånd att en stor del av dess kunskap kommer att komma tillbaka först efter det att livet på jorden har fullgjorts; en annan del av kunskapen kommer att återkomma under det jordiska livet, men endast när individen lämnar kroppen – under sömnen med andra ord. Medvetandet kommer också gradvis och långsamt att vakna i en inkarnerad människa under uppväxtprocessen. Att allt detta kan ske exakt på det här sättet beror

på förberedelser med vissa slags fluider hos individen som utförs av experterna i den sfär jag har beskrivit för er. Det krävs exakta mått och ett visst sätt att behandla dessa fluider och en högspecialiserad form av bearbetning; det sker en brytning och utvidgning av fluiderna. Det finns fluider av olika slag som representerar olika aspekter i personligheten.

Låt oss först prata om de fysiska aspekterna hos människan som är på väg att inkarnera. Föräldragerne är gjorda för att motsvara och påverka det fysiska skalet. Individen som ska födas i moderns kropp växer under tiden på ett sådant sätt att dess fysiska karmiska nödvändigheter kan uppfyllas. Det finns inga tillfälligheter. Ingenting lämnas åt slumpen. Och när det står i Bibeln att Gud har räknat varje hårstrå på huvudet, är det ingen överdrift, mina vänner. Ni bör förstå det i denna anda, för varje minsta detalj måste, eftersom den har en innebörd, motsvara en mycket djupare innebörd och betydelse än ni någonsin kan föreställa er. Symboliken fungerar inte som mänskligheten tror att den gör. Den fungerar mestadels tvärtom. Era kroppar utgör ofta på ett eller annat sätt symboler för er andliga utveckling, psykologiska egenskaper och så vidare. Men akta er för regler och generaliseringar här. Det finns inga.

Generna bearbetas alltså på ett sådant sätt att skalet förbereds ordentligt. Vissa gener kommer därför att ha ett inflytande, vissa kommer inte att ha det. I ett visst fall har moderns gener ett större inflytande, i ett annat fall faderns. I ett visst fall är föräldrarnas gener inte alls verksamma, i ett annat fall kan en morförälders eller till och med en gammelfasters eller gammelmoters gener plötsligt aktiveras. Ingenting av detta sker godtyckligt eller lämnas åt slumpen. För varje detalj finns det en anledning. Det fysiska skalet växer i moderns kropp, även om det inte finns någon anda i den, men processen eller förberedelsen fortsätter i enlighet med strålarna, magnetfälten som har sin verkan som svarar mot syftet med behandlingen i den här speciella sfären; allting sker exakt enligt planen.

Många andra faktorer beaktas också. Vissa högutbildade specialister koncentrerar sig på det fysiska skalet. Andra specialister, likvärdigt utbildade, koncentrerar sig på psykiska och andliga faktorer. Det händer också att genom behandlingen av vissa andra fluider, återvänder ett visst medvetande allteftersom människan växer, medan andra medvetandeslag måste förbli dolda. En viss person kommer således att växa upp med en stark känsla av gudsmedvetande, kanske till och med trots ateistiska och materialistiska föräldrar och andra influenser. I ett annat fall är det tvärtom. I vissa fall finns det en stark drivkraft att bli, låt oss säga en konstnär eller en vetenskapsman, trots motverkande influenser i omgivningen i ungdomen. Detta beror på effekten av en viss subtil materia som har beretts innan födseln. Den här förberedelsen styr vilka drivkrafter, tendenser och läggningar som ska komma till ytan vid en viss tidpunkt. Andra fluider bereds och bearbetas på ett sätt som är avhängigt huruvida andra faktorer har uppfyllts eller inte.



Ni kanske kan få en svag glimt av hur oändligt komplicerad och exakt den här förberedelsen av den så kallade själen behöver vara.

Bristerna som har planerats för personen att arbeta med i detta liv, utgör, som ni vet, energier eller strömmar. Dessa behandlas i de subtila kropparna på ett sådant sätt att de behöver en mycket liten yttre utmaning för att komma till ytan. De yttre utmaningarna tillgodoses vid valet av föräldrar och andra omständigheter i inkarnationen. Om brister förblir vilande i djupet av din själ, kan du inte bli medveten om dem och om du inte är medveten om dem, kan du inte övervinna dem. Inte alla problem eller brister förbereds för att komma till ytan. Vissa är avsedda att förbli dolda och arbetas med i en framtida inkarnation, eller, som jag nämnde, endast om och när planen för det här livet har fullgjorts. Allt detta måste noggrant studeras i planen och förberedas ordentligt av experterna.

Samma sak gäller förstås för talanger, psykologiska problem och andra komplexiteter. Vissa är förberedda på ett så lätt sätt att de kommer att dyka upp omedelbart, andra endast efter att vissa villkor har uppfyllts. Den här förberedelsen av de subtila kropparna är kanske lättare att förstå om ni tänker på varje kvalitet, varje tendens, varje inställning, bra eller dålig, som en kraftström, vilket den verkligen är. Det beror väldigt mycket på hur kraftströmmarna behandlas, isoleras eller kanaliseras.

Allt detta kan tjäna som en förklaring för vissa av er som i er familj eller omgivning har sett en stor förändring hos någon som alltid har varit känd för att vara en mycket anständig person, medveten om sina brister, arbetar på dem och uppenbarligen gör stora andliga framsteg. Helt plötsligt dyker något oväntat och synbarligen helt nytt upp. Alla är chockade och besvikna. Hädanefter kommer ni att förstå att detta ofta beror på det faktum att den personen har arbetat mycket bra andligt. Efter att arbetet har åstadkommit med egenskaper som befann sig på ytan, kan andra egenskaper som lämnats djupare inbäddade av de andliga hjälparna, nu komma fram för att arbetas på i reningsprocessen. Detta är just varför människor på en andlig väg ofta uppvisar egenskaper som aldrig har uppmärksammats tidigare. Detta kan givetvis också bero på att de har hållits gömda av det maskerade jaget. Dessa egenskaper kan å andra sidan ha lämnats kvar för att komma fram först efter att vissa andra saker har uppnåtts. Samma sak kan gälla för en god egenskap eller en talang. De andliga specialisterna undersöker deras kartor på ett exakt sätt. I ett visst fall ska en stark talang framträda mycket snart och den måste ha förberetts. I ett annat fall lämnas en talang inaktiv och kan endast komma fram beroende på vissa omständigheter och huruvida personen fullföljer planen eller inte. Allt detta visas på kartan och fluiderna måste förberedas och bearbetas i enlighet därmed, vilket är en synnerligt svår procedur som är omöjlig för er att helt begripa.

De subtila kropparna bearbetas och behandlas under en period av ungefär nio månader, den tid som det mänskliga skalet behöver växa. Ibland är bearbetningen klar strax innan de nio månaderna har gått; individen väntar då bara i ett omedvetet tillstånd. Ibland behöver livet börja lite tidigare eftersom betingelserna för att börja livet kan vara mer lämpliga och föräldrarna också uppfyller de bästa förutsättningarna för en för tidig födelse. I ett sådant fall sker en för tidig födelse. I andra fall kan födelsen bli något fördröjd.

Här skulle jag vilja lägga till ytterligare en detalj. Under graviditeten kan moderns inställning, liksom faderns, ofta avgöra en förändring. Om föräldrarna, eller även bara en av föräldrarna, skulle ändra sin andliga inställning, då skulle individen som först planerades för dessa föräldrar inte längre passa in i dessa omständigheter. Detta skulle kunna bero på att föräldrarna, om deras andliga inställning har förändrats till det bättre, förtjänar en högre utvecklad ande som sitt barn. Det kan också vara så att individen som först var avsedd för dessa föräldrar inte kommer att finna den nödvändiga uppfyllelsen i livet med föräldrar som har ett förändligt synsätt. Tillräckligt med föräldrar är tillgängliga vars inställning skulle erbjuda de begränsningar som just denna individ behöver för att växa. Betydligt färre uppvisar den lämpliga miljön för en ande som har mer att ge till världen. Detta är också en uppgift och ett ansvar för föräldrarna. De behöver vara värdiga att uppfostra ett barn som har större uppgifter att uppfylla. En sådan värdighet avgörs ofta av det förändrigade sättet att se på livet.

Förändringar kan alltså göras i sista stund om modern eller fadern, eller båda, ändrar sin inställning under graviditeten, antingen till det bättre eller till det sämre. Det finns tillräckligt med möjligheter för att sådana förändringar ska kunna genomföras. Andevärlden kan förhållandevis väl förutse huruvida sådana förändringar ligger inom möjligheternas ramar, då de känner till varje själs förmågor mycket bättre än människorna själva, eftersom Livets bok är tillgänglig där. Preliminära arrangemang kan alltså göras redan under tiden för graviditeten. Om föräldrarna som först valdes skulle förändras tillräckligt under födelsens förberedelsestid för att föranleda deras mottagande av ett annat barn, kommer det först avsedda barnet utan svårighet eller dröjsmål att gå till en annan gravid kvinna. Det är därför lämpligt särskilt för modern att bli stilla inombords, att vända sig till Gud och förändliga hela sitt väsen och sin inställning under graviditeten.

När tiden för födelsen slutligen kommer, hjälper många andar till, så att de subtila kropparna som har behandlats på det sätt som beskrivits träder in i barnets kropp. Då har inkarnationen åstadkommit. Finns det några frågor om detta?

FRÅGA: Ja. Hur är det möjligt att spädbarn ibland dör när de redan har fått sina själar, så att säga?

SVAR: Det finns många möjliga orsaker till det. För det första kan det vara så att det finns en karma för föräldrarna, en prövning som de behöver gå igenom. Men barnets ande kommer inte att ha gått igenom den processen till ingen nytta. Att den första modern skulle förlora sitt barn var känt i andevärlden och föräldrarna som barnet slutligen skulle sammanföras med har redan valts innan den första födelsen ägde rum. Barnets ande kommer på så sätt att ha fullgjort ytterligare en liten uppgift genom att gå igenom den erfarenheten, även om den är omedveten om det eftersom den befinner sig i ett medvetlöst tillstånd. Detta görs likväl inte utan andens medgivande innan den genomgår födelseprocessen. Det kommer att innebära en förtjänst för anden som gör sig tillgänglig som ett instrument för ödet, så att säga, för föräldrarna som den under så kort tid besöker.

Det kan även finnas andra orsaker. Möjligheterna är mångfaldiga. Föräldrarna har kanske som exempel inte levt upp till vissa löften gjorda i andevärlden. Det kan emellertid också vara så att föräldrarna andligt sett har uppfyllt mer än vad som förväntades av dem, och därför är redo att bära detta kors och denna prövning som annars skulle ha varit för mycket för dem. Detta kommer att främja deras utveckling. Något sådant kan alltså hända antingen för att föräldrarna fullgör mindre eller för att de fullgör mer än vad som ursprungligen hade planerats. I båda fallen kan någonting bättre följa senare. Vad gäller spädbarnet, blir det efter dess fysiska död en förhållandevis okomplicerad process där fluiderna riktas om något och vissa justeringar görs, och utan att bli medveten kommer födelsen att äga rum hos de andra föräldrarna som valdes som permanenta värdar i första hand.

FRÅGA: Vi har nu två och en halv miljarder människor på detta klot. Enlig pålitliga beräkningar är detta det maximala vi kan ha. Detta måste innebära ett snabbt ökande antal på andra sidan. Alla människor har förmodligen samma tilldelning, eller är det inte så?

SVAR: Absolut. Du förstår, min kära vän, andevärlden är så vidsträckt att du inte kan föreställa dig det. Det finns så många världar, så många sfärer och så oerhört många andliga varelser, i en utveckling av alla de slag. Det finns verkligen tillräckligt för alla. Det kan du vara helt säker på. Det finns många, många fler andar än antalet människor som någonsin kommer att finnas.

FRÅGA: Är det sant vad teosofin lär ut, att reservoaren av andar som ska inkarnera består av ungefär tre gånger antalet av den nuvarande populationen på jorden?

SVAR: Min kära vän, jag har inte räknat dem och jag är inte nyfiken på att känna till antalet. Så jag skulle omöjligen kunna ge dig ett svar här. Jag känner inte till det. Om det skulle vara viktigt, skulle jag göra mina förfrågningar.

FRÅGA: När det gäller ”Pistis Sophia” har vi läst att de så kallade tjänarna arbetar på det. Det skulle då motsvara dessa många individer...

SVAR: Precis. Så jag tror att det tar hand om den frågan.

FRÅGA: Stämmer det att födelsen, samt tidpunkten för och sättet man dör på, bestäms av ett oföränderligt öde?

SVAR: Nej, det stämmer inte. När det gäller födelsen, har jag precis förklarat hur det är, så jag behöver inte gå in mer på det. Och som du har hört, kan även detta ändras i sista stund. Och tidpunkten och omständigheterna för döden kan också ändras. Det finns, som jag sa till er, en plan för varje liv. Men jag sa också att det finns många planer. Det finns en plan för varje alternativ, varje möjlighet för den fria viljans val.

Låt oss säga att en individ fullgör det mesta som han eller hon förväntades fullgöra. För det alternativet finns det en plan. En annan plan har gjorts för eventualiteten att han fullgör ännu mer än det bästa som kunde ha förväntats. Även detta förekommer emellanåt. Det finns flera andra planer för delvisa fullgöranden eller om han inte fullgör någonting alls. Kanske kommer en person att rätta till en karmisk skuld, men övervinner inte en viss svaghet eller löser inte ett psykologiskt problem. Tidpunkten för döden skiljer sig inte beroende på vilken plan som uppfylls, utan tidpunkten för och på vilket sätt döden äger rum skiljer sig beroende på vilken plan som har förverkligats. Jag vill återigen betona att det faktum att livet kan vara längre än vad som återges i en av planerna inte alltid är ett tecken på att detta längre liv har fullgjorts till sitt bästa, även om det kan vara så. Om en individ verkligen har gjort sitt allra bästa, kan dess liv förlängas då denna individ genom sitt särskilda fullgörande kan ha möjligheter att hjälpa andra. Men sedan kan, återigen, ett liv kortas ner för att individen har gjort sitt allra bästa. Då beviljas förmånen att återvända hem tidigare, för att börja någonting nytt, en uppgift som han eller hon har väntat på. Man kan därför inte rätt och slätt säga att en oförutsedd förlängning av livet nödvändigtvis är ett bevis på att man har fullgjort det på ett bra sätt. Det kan vara så, men det kan också vara precis det motsatta. Tidpunkten liksom formen för döden kan alltså variera i överensstämmelse med vilket av de många alternativen som individen har valt.

FRÅGA: Detta skulle förklara den astrologiska gåtan att döden ibland inte sker enligt de vanliga förloppen.

SVAR: Precis. Min kära vän, kanske du nu, med hjälp av lärdomarna som du får här, kommer att kunna förstå många saker i astrologin som tidigare inte var helt tydliga. Det kan vara mycket bra att just nu anamma tanken om att varje människa av nödvändighet har givits många alternativa

planer för ett liv. Detta kommer också att klargöra en annan fråga, nämligen varför vissa aspekter ”fungerar”, som du säger, och vissa inte gör det. Det är så eftersom astrologin inte innehåller alla planer. Vissa finns inom områden som ännu inte är kända för mänskligheten. Kanske kan du införliva detta i din bild.

FRÅGA: Förra gången ställdes frågan huruvida en total förstörelse av individer, själar, ägde rum innan frälsningen genom Jesus Kristus.

SVAR: Det skedde aldrig en total förstörelse av en enda själ. Aldrig. Ingen skapad individ har någonsin helt förstörts, inte ens Lucifer.

FRÅGA: Refererade Dantes profetia om ”hunden” till den Heliga andens ankomst, som förutsades i Floris eviga evangelium, och är den här hunden hämtad från Vangelo Eterno, med andra ord den Helige andens ankomst?

SVAR: Jag kan bara svara på frågan på följande sätt – för det finns vissa andliga lagar som binder mig till vilka slags uttalanden jag får göra. Svaret kan redan delvis klargöras av att jag nämnde dessa olika planer. Olika klärvoajanta personer, siare eller på annat sätt psykiskt begåvade människor har sett en viss plan, medan andra har sett en annan plan, och detta borde förklara varför en klärvoajant kan ha rätt i många fall och fel i andra. I det senare fallet råkar han eller hon bara se en plan som inte förverkligades, på grund av kanske en oväntad förändring hos en eller flera människor.

Här skulle jag vilja säga detta: Den generella planen för hela frälsningsplanens utveckling är förstås att mänskligheten kommer till en punkt – hur snart är svårt att säga – när det inte längre är nödvändigt med en mänsklig auktoritet som mellanhand mellan människan och Gud. De olika kyrkorna och religiösa organisationerna kommer då att undervisa sina anhängare på ett liknande sätt som jag undervisar er nu, det vill säga att odla och erhålla en direkt kontakt med den gudomliga världen. Detta behöver inte nödvändigtvis ske genom medialitet, som bara är direkt för mediet, utan genom andlig utveckling och förfiningen av de inre sinnen. Religionerna kommer subtilt, gradvis men säkert att förändras under de kommande århundradena. Man kan redan nu lägga märke till den tendensen. För en tid sedan dödade människor varandra bara för att de tänkte annorlunda. Igår hatade de varandra, men de dödade inte längre på grund av deras olika sätt att komma till Gud. Den som hade makt skulle dock fortfarande påtvinga sin tro och förbjuda de andra trosuppfattningarna. Idag har mänskligheten kommit tillräckligt långt så att människor börjar tolerera varandra. De känner fortfarande att det finns något att ”tolerera” – den andra människans annorlunda uppfattningar – likväl är det ett stort steg framåt. Imorgon kommer de inte att känna att de måste tolerera varandra, de kommer snarare att se den enda sanningen som ligger

till grund för alla religioner. Religionen kommer inte längre att vara en separerande faktor. Och detta är den Helige andes tidsålder som avses i din fråga. Den eran kommer med all sannolikhet inte att uppkomma genom att alla befintliga religioner plötsligt förstörs. Som Jesus har sagt, kom han inte för att förstöra. Människor kommer att förändras inifrån, gradvis, på det enda sättet som ett positivt och konstruktivt växande någonsin kan äga rum. Och det var detta som förutsågs och uttrycktes i den profetian. Svarar det på din fråga?

FRÅGA: Ja, förutom den sista delen, huruvida hunden faktiskt hänvisar till Joakim av Floris profetia.

SVAR: Jag har inte tillåtelse att svara på det. Om du studerar det noggrant, kanske du kan förnimma sanningen. Det är möjligt att du blir inspirerad. Men det skulle gå emot den andliga lagen om jag gav dig ett enkelt ja eller nej. Det kanske är svårt för dig att förstå varför, eftersom detta är helt nytt för dig. Men det är så det är. Vårt syfte är att främja en andlig utveckling, direkt eller indirekt, och vi får bara svara på frågor som gör det. Men om det har en särskild betydelse för ditt arbete att du känner till svaret, skulle jag råda dig att be din skyddsande att inspirera dig. Och du kommer att få svaret.

Det är Guds vilja att en viss kunskap endast kan ges till en människa om hon anstränger sig för att uppnå en personlig kontakt med Guds andevärld, genom sina egna kanaler. Andarna i Guds värld som talar genom ett medium kan endast visa er hur en sådan personlig kommunikation kan erhållas. Och det är detta jag gör. [Tack.]

FRÅGA: Min fråga handlar om hur livet förlängs genom vetenskapen, hur livslängden ökar och barndödligheten avskaffas. Eftersom allting är så sinnrikt planerat, hur kommer det sig att vetenskapen påstår sig ha en del i att livet förlängs?

SVAR: Vetenskapen kan endast upptäcka det som Guds andevärld tillåter den att upptäcka. Denna tillåtelse beror på två faktorer: Den ena är att upptäckterna måste passa in i den allmänna planen vad gäller hela den jordiska sfären vid varje given tidpunkt. Den andra faktorn är att människorna i fråga, i detta fall forskarna, gör den nödvändiga ansträngningen. Ansträngningen är alltid en integrerad del och är det första steget. Samma sak gäller, som tidigare nämnts, när en individ eller grupp strävar efter kontakt med den gudomliga världen. Om ansträngningen inte görs från den mänskliga sidan, om den mänskliga inställningen inte uppfyller de grundläggande förutsättningarna, kan andevärlden inte göra sin del. På liknande sätt kan jag tala genom den här mänskliga personen endast på grund av hennes ansträngningar. Om hon vägrade att sätta sig här, skulle jag inte kunna göra någonting för att komma igenom här. Det är samma sak med en vetenskapsman eller en konstnär för den delen. Med all sin talang kan han inte uppnå något helt

på egen hand. Han eller hon måste ha andliga hjälpare som kan manifesteras sig endast om han uppfyller de nödvändiga förutsättningarna. Om vetenskapen idag upptäcker många nya saker, beror det på att detta passar in i det nuvarande utvecklingsstadiet. Det måste alltid finnas ett visst spelrum för att se vad mänskligheten gör med sådana upptäckter, om de används för något gott eller för onda, själviska, destruktiva syften. I det senare fallet kommer de materiella framstegen i slutändan att tyna bort, så som har hänt tidigare. Om livet varar längre beror det alltså på att det passar in i den övergripande utvecklingen som helhet. Eftersom mänskligheten som helhet har kommit längre, kan människor uppnå mer under en och samma livstid – och detta fungerar hand i hand med de tekniska och vetenskapliga förbättringarna, som i sin tur endast kommer att bära frukt om en andlig förbättring följer, åtminstone till viss del. Vetenskapen på det hela taget, eller den enskilde forskaren, ska alltså endast ses som ett instrument.

Och nu, mina vänner, kommer jag att dra mig tillbaka. Jag kommer för en kort tid inte att tala till er, men detta bör inte, behöver inte, betyda att ni är avskurna från Guds värld. Ni bör själva göra ett försök att förbli i kontakt med den i era tankar, i era bemödanden och i era stunder av inre stillhet. Fortsätt att söka i ditt hjärta efter den andliga sanningen som du behöver för att lösa dina problem och ditt liv. Ju mer ni söker, desto mer ges till er. Ni är aldrig ensamma om ni vänder er till Guds andar som ständigt finns omkring er och väntar på er. Ni är alla välsignade, mina vänner, era kroppar, era själar och era andar. Var i frid, Gud välsigne er, var i Gud!

Redigerat av Judith och John Saly, 1996.

Översatt från engelskan av Magdalena Rosell, språkgranskat av Clifford Weinmann, 2024.

För mer information om hur du kan finna och delta i Pathwork-aktiviteter över hela världen, besök [www.pathwork.org](http://www.pathwork.org)

Följande tillkännagivanden är avsedda som en vägledning kring användningen av namnet Pathwork® och detta föredragsmaterial.

#### Varumärke

Pathwork® är ett USA-registrerat varumärke som ägs av The International Pathwork Foundation (här kallad stiftelsen Pathwork) och inte får användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från denna stiftelse. Stiftelsen kan dock efter eget gottfinnande tillåta att andra organisationer eller personer, såsom exempelvis filialer och avdelningar, får använda varumärket Pathwork®.

#### Upphovsrätt

Upphovsrätten till Pathwork Guide materialet tillhör med ensamrätt stiftelsen Pathwork. Detta föredrag kan reproduceras i enlighet med stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy, men texten får inte ändras eller förkortas på något sätt. Inte heller får upphovsrättsmärket, varumärket eller eventuella andra tillkännagivanden tas bort. De som tar del av materialet får endast debiteras kostnaden för reproduktion och distribution.

Varje person eller organisation som använder stiftelsen Pathworks varumärke eller upphovsrättsskyddade material anses ha gått med på att följa stiftelsens varumärkes- och upphovsrättspolicy. Önskar du mer information om eller en kopia av denna policy, kontakta stiftelsen.

2024-04-21